

Alpha Cursus Benschop

“Gaaf heen..”

Dinsdagavond 19 september a.s. hopen we te starten met een Alpha cursus in Benschop. Een Alpha cursus is een laagdrempelige cursus waarin in tien avonden en een weekend de basis van het Christelijke geloof besproken wordt. Onderwerpen zijn o.a. “Wie is Jezus?”, “Bidden en Bijbel lezen: waarom en hoe?” en “Wie is de Heilige Geest?”

De avond start om 18.30 uur met een maaltijd, daarna koffie/thee, waarna rond 20.00 uur de avond verder gaat met een inleiding over een thema. Vervolgens is er gelegenheid om in kleine groepjes over het thema door te praten en vragen te stellen. Rond 21.30 uur wordt de avond afgerond. Cursuslocatie is: Boveneind 40.

De voorbereidingen zijn al in volle gang. Zo zijn we o.a. gestart met het zoeken naar cursusleiders, mensen die voor de deelnemers willen koken en mensen voor het gebedsteam. Ook komt er vanaf begin juli een groep enthousiaste gemeenteleden wekelijks bij elkaar om te bidden om Gods onmisbare zegen. Het uitgangspunt is; *“Als de Heere het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers...” (psalm 127:1)*

We beseffen als team heel goed dat we het niet alleen zonder God, maar zeker ook niet zonder ú als onze broeders en zusters kunnen. Ons gebed is daarom niet alleen of God mensen, die Hij op het oog heeft, ons pad wil laten kruisen, maar óók dat u als gemeente hierin uw (de grote) opdracht mag vinden, zoals in Marcus 16 vers 15 staat; *“En Hij zei tot hen; Gaaf heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping”.*

In Johannes 21: 15-19 stelt **Jezus tot 3 keer toe dezelfde vraag aan Petrus;**

“Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan anderen hier?”

“Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief?”

“Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief?”

En dan tot drie keer toe dezelfde reactie hierop van Petrus:

“Ja, Heer,” zei hij, “U weet dat ik U lief heb”

“Ja, Heer,” zei hij, “U weet dat ik U lief heb”

“Heer, U die alles weet, U weet toch dat ik U lief heb?”

En tot drie keer toe geeft Jezus aan Petrus deze opdrachten;

“Weid Mijn lammeren”

“Hoed Mijn schapen”

“Weid Mijn schapen”...

Denkt u eens bij uzelf in wat *ú* zou zeggen wanneer Jezus voor u staat en Hij *u* recht in uw ogen aankijkt. Dat Hij *u* bij uw naam noemt en *u* tot drie maal toe vraagt *“Heb je Mij lief?”*

En dat hij u vervolgens tot drie maal toe de opdracht “Hoed mijn schapen en lammeren” geeft;

“Wat zal daarop *uw* antwoord zijn..?”

Wij willen u vragen om u heen te kijken op zoek naar mensen in uw omgeving die misschien Jezus (nog) niet kennen of die Hem misschien wel de rug toe gekeerd hebben of... nou ja, vult u dit zelf maar in. Of misschien heeft u zelf wel het verlangen om deel te nemen?

Wij vragen u de Heere te bidden of Hij u wil leiden en vrijmoedigheid wil geven, te bidden om openingen en gelegenheid om deze mensen ook daadwerkelijk uit te nodigen voor Alpha-cursus. Ga met een gerust hart op pad, u hoeft het niet alleen te doen: *“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. (Matteus 28:20)*

Er zijn speciale Alpha-uitnodigingen waarvan er exemplaren bij de uitgangen van de kerk liggen of die u kunt afhalen bij Berthilde Oskam. Wij nodigen u bij dezen uit om samen met uw kennis, familielid of vriend op de eerste avond van de Alpha-cursus te komen!

Ook zouden wij het heel fijn vinden als er nog meer mensen zijn die één (of meer) keer willen koken voor de deelnemers!

Tot slot: wilt u de Alpha-cursus meenemen in uw persoonlijk gebed? Bijvoorbeeld juist op onderstaande data:

Cursusavonden zijn: D.V. (onder voorbehoud)

- dinsdag 19 en 26 sept

- 3, 10, 17, 24 en 31 okt (17 okt onder voorbehoud wegens herfstvakantie)

- 7, 14, 21 nov (misschien nog 28 nov, onder voorbehoud).

Verdere data (ook m.b.t. het Alpha weekend) zullen t.z.t. nog bekend gemaakt worden.

Als u het mooi vindt om samen met anderen te bidden voor Alpha, bent u van harte uitgenodigd voor de gebedsavonden! Het Alpha gebedsteam komt op dezelfde dinsdagavonden samen, vanaf 20.00 uur. Locatie wordt t.z.t. nog bekendgemaakt. Ook als u liever niet hardop meebid, bent u ook van harte welkom om stil mee te bidden!

Wij horen graag van u!

Contactgegevens: evangelisatie.benschop@gmail.com / 06- 35110988

Namens het Alpha team,
Evert Wiegeraad