

Maandag 20 januari, aanvang: 19.30u

Hervormde Kerk Benschop

Liturgie



19 t/m 26 januari

**Ja,
ik
geloof**

Johannes 11:17-27

'25 week van gebed voor eenheid

Leiding: ds. Hans Hoogesteger

Orgel: Gerdine van Vliet

Welkom

Ds. Hoogesteger

Zingen: U maakt ons een, U bracht ons tezamen

U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tezamen,
Wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
Dan bindt het ons saam,
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
Dan bindt het ons saam,
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.

Gedachte over de week van gebed voor de eenheid.

Ds. Hoogesteger

Openingsgebed

Ds. Hoogesteger

Wij belijden samen met de wereldwijde kerk: Geloofsbelijdenis van Nicea

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader vóór alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden.

Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden.

Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden.

En zijn rijk zal geen einde hebben.

En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uit gaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.

En één heilige, algemene en apostolische kerk.

Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.

Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw.

Amen.

Zingen: Weerklank Psalm 136 : 1 en 2

Loof de HEER, want Hij is goed,
loof Hem met een blij gemoed,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Geef de God der goden eer,
loof nu aller heren HEER,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Lezing: Genesis 1 : 1 - 5

Astrid Bouwman

1. In het begin schiep God de hemel en de aarde.
2. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.
3. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
4. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
5. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.

Zingen: Weerklank Psalm 136 : 4, 5 en 6

Die de hemel met verstand
spande door zijn scheppershand,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Die de aarde vast en hecht
op de waatren heeft gelegd,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Die de grote lichten schiep,
zon en maan tot aanzijn riep
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Lezing: Psalm 148 : 1, 3, 9 – 14

Ben Rijnveld

1. Halleluja! Loof de HEERE vanuit de hemel, loof Hem in de hoogste plaatsen.
3. Loof Hem, zon en maan, loof Hem, alle lichtende sterren.
9. bergen en alle heuvels, vruchtbomen en alle ceders,
10. *wilde* dieren en alle vee, kruipende dieren en gevleugelde vogels,
11. koningen van de aarde en alle volken, vorsten en alle rechters op aarde,
12. jongemannen en ook meisjes, ouderen en jongeren samen.
13. Laten zij de Naam van de HEERE loven, want Zijn Naam alleen is hoog verheven, Zijn majesteit welft zich over aarde en hemel.
14. Hij heeft de hoorn van Zijn volk opgeheven, de roem van al Zijn gunstelingen, van de Israëlieten, het volk dat nabij Hem is.

Zingen: Weerklank Psalm 136 : 20 en 21

Die aan alles wat er leeft
door zijn almacht voedsel geeft
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Breng de God des hemels eer,
prijs zijn grootheid, loof de HEER,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

17. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag.
18. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer vijftien stadiën daarvan daan.
19. En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer.
20. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten.
21. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn,
22. maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal.
23. Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan.
24. Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.
25. Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,
26. en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?
27. Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou.

Zingen: Liedboek 948 Als Gij er zijt, n.a.v. vers 25

Als Gij er zijt, wees dan aanwezig,
niet als een vuur dat ons verbrandt
- vuur is te heilig en te hevig -
geef ons de schaduw van uw hand

om in te schuilen, dat wij leven
al zijn wij dood, zo dood als as.
Laat ons er zijn, een eeuwig even,
laat ons er zijn met U die was,

die is, die komen zal ten laatste,
ten eeuwigste. Kom niet te laat!
Gij kunt U toch in ons verplaatsen?
Kom dan, wij zijn ten einde raad.

In het eerste scheppingsverhaal is er geen vuiltje aan de lucht. Alles klopt, alles is op orde, het is zeer goed. Het verhaal wijst ons op het echt goede in de schepping.

Dat goede is altijd gebleven, is er nu ook, ook al lijkt de situatie van de aarde soms hopeloos. Dat goede is nooit weg want God is diep verbonden met de aarde.

Het is geen gemakzucht om op God en op zijn zorg te vertrouwen.

Vertrouwen is werken, is het uithouden in je eigen kwetsbaarheid en in de kwetsbaarheid van alle natuur. Zuchten met de Geest noemt Paulus het in Romeinen. Vertrouwen is ook volhouden om kleine of grote dingen in die schepping goed te doen. Steeds weer doen wat je hand vindt om te doen, ook al zijn dat dingen die voorbij gaan, vluchtig zijn, vergankelijk zijn. Dat vergankelijke leven kan God toch prijzen want ook aan dat leven heeft God zich verbonden: God, 'Maker van hemel en aarde, van alles en allen, zichtbaar en onzichtbaar'.

Zingen: Weerklank 410 : 1 en 4

God vraagt een christen: spreek altijd
met Mij in grote dankbaarheid,
laat dat de bron zijn van uw daden.

Wie biddend Hem is toegewend
en als de Gever Hem erkent,
schenkt Hij zijn Geest en zijn genade.

Geef al wat nodig is, o Heer.

Vergeef ons onze schuld steeds weer,
zoals wij anderen ook vergeven.

Bevrijd ons van de zondemacht.

U is de heerlijkheid, de kracht,
hier en in 't eeuwig, zalig leven.

Gedicht: God van Abram, Isaak, Jakob

Henk Langerak

God van Abram, Isaak, Jakob
zon, waarachtig, warm en puur,
bron van liefde, ja en amen,
God van vreugde, vrede, vuur!
Zou verstand ooit, vroeg of laat,
uw geheimenis doorgronden?
Toch weet ik dat U bestaat:
Heer, U hebt mijn hart gevonden.

God van Abram, Isaak, Jakob,
God van tasten in geloof,
God van vasten, wachten, waken,
God van arm en blind en doof,
God van tobbers, twijfelaars,
God van engelen én beesten:
Helden, lafaards, bedelaars –
God, géén God? Wie zal het weten?

God van Abram, Isaak, Jakob,
God van Christus, onze Heer,
hoor, mijn hart en hoofd tezamen
brengen U de hoogste eer!
God, maar niet van wie geleerd
wijsheid zoekt bij filosofen –
God van wie hier knielen leert,
doe mij als een kind geloven.



Zingen: Toekomst vol van hoop (Sela)

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

