

Orde van dienst voor de huwelijksbevestiging van

Corjanne Pellikaan

en

Ruben Oskam



Vrijdag 17 juni 2022 om 14.30 uur
in de Hervormde Kerk van Benschop

Voorganger	: ds. M. Zeeman
Ouderling van dienst	: Henk Langerak
Koster	: Arie van Es
Organist	: Willem van Beek

Inleidend orgelspel

Binnenkomst

Samenzang: Psalm 150: 1, 3

1. Looft God, looft zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

3. Looft God naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel,
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
Looft den HEER', elk moet Hem eren;
Al wat geest en adem heeft,
Looft den HEER', die eeuwig leeft,
Looft verheugd den HEER' der heren.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 108: 1, 2

1. Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid;
'k Zal zingen voor den Opperheer,
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij , zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken
En met gezang mijn God genaken.

2. Ik zal, o HEER', Uw wonderdaan,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem'len uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Weerklank Lied 439: 1, 2 – Heer, U bent mijn leven

1. Heer, U bent mijn leven,
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg,
de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad,
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft,
zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen,
want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

2. 'k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God,
die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde,
leeft nu onder ons:
één met God de Vader
en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is
van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Gebed

Samenzang: Psalm 121: 1

1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER' alleen,
Die hemel, zee en aarde,
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

Schriftlezing: 1 Korinthe 13

1. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.
2. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.
3. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.
4. De liefde is geduldig,

zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,
5. zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
6. zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
7. zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.
8. De liefde vergaat nooit.
Wat dan profetieën betreft,
zij zullen tenietgedaan worden,
wat talen betreft, zij zullen ophouden,
wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.
9. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
10. maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn,
zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.
11. Toen ik een kind was,
sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind,
overlegde ik als een kind,
maar nu ik een man geworden ben,
heb ik het kinderlijke tenietgedaan.
12. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een
raadsel,
maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik ten dele,
maar dan zal ik kennen,
zoals ik zelf gekend ben.
13. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.

Zingen: Psalm 139: 1, 2, 10

1. Niets is, o Oppermajesteit,
Bedekt voor Uw alwetendheid;
Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daan;
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
Wat ik beraad', of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.

2. G' omringt mijn gaan en liggen, Gij,
O HEER', zijt altoos nevens mij;
Uw onbepaalde wetenschap
Kent mijnen weg van stap tot stap;
Geen woord is nog mijn tong ontgleden,
Of Gij, Gij weet alreeds mijn reden.

10. Hoe dierbaar zijn m' Uw wonderdaan!
Zij zijn onmoog'lijk na te gaan.
Hoe menigvuldig zijn z', o HEER'!
Zou ik die tellen 'k zou veeleer
't Getal der korr'len zands bepalen.
Uw wond'ren zijn niet af te malen.

**Preek n.a.v. 1 Korinthe 13, vers 8a:
De liefde vergaat nooit**

Zingen: Weerklank Lied 452: 2, 3, 4 – Lof zij de Heer

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

3. Lof zij de Heer, die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegt.

Lezing van het huwelijksformulier

Formulier om het huwelijk voor de gemeente van Christus te bevestigen

Met dankbaarheid en blijdschap zijn we in het midden van de gemeente van Christus bijeen om het huwelijk van Rudolf Benjamin Oskam en Cornelia Jannetje Pellikaan voor het aangezicht van God te bevestigen. We willen met hen en voor hen Zijn zegen vragen.

Het huwelijk is een instelling van de Heere, die bedoeld is als een gemeenschap voor het hele leven. Daarin mogen man en vrouw, naar de wil van God, in liefde en trouw met elkaar leven. In hulp en toewijding dienen ze elkaar in voorspoed en in tegenspoed.

Inzetting van het huwelijk

We gaan na wat het Woord van God over het huwelijk zegt. God, onze Vader, Die hemel en aarde geschapen heeft, schiep de mens als man en vrouw naar Zijn beeld. Hij sprak: Het is niet goed dat de mens alleen is. "Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem". (Gen. 2: 18). Dat wil zeggen: iemand die anders is, en met wie hij zijn leven kan delen. "Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn". (Gen. 2: 24). Van dit vaste verbond tussen man en vrouw in het huwelijk getuigt ook onze Heere Jezus Christus. Hij voegt er aan toe: "Wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden". (Matt. 19: 6) De apostel Paulus noemt deze eenheid tussen man en vrouw een groot geheim, dat hij vergelijkt met de eenheid tussen Christus en Zijn gemeente.

Man en vrouw zullen daarom het huwelijk niet zomaar aangaan, maar in dankbaarheid en met diep respect, in de vreze des Heeren. Hoewel sinds de zondeval hen allerlei tegenspoed en verdriet overkomt, zo mogen gehuwden toch in het geloof verzekerd zijn van de hulp van God, ook als ze dat niet meer durven te verwachten.

Bedoeling van het huwelijk

We luisteren naar het doel waarmee God het huwelijk heeft ingesteld, opdat jullie in je huwelijk naar Gods geboden en onder Zijn beloften mogen leven.

Het eerste doel is dat jullie, door oprechte liefde verbonden, elkaar in werkelijke eenheid zullen toebehoren. Dat jullie elkaar trouw zullen helpen in alle dingen van het leven in deze tijd en met het oog op het eeuwige leven.

Het tweede doel is dat jullie onder de zegen van God samen een gezin zullen vormen. Dat is tot eer van Hem, tot opbouw van Zijn gemeente en tot zegen voor kinderen, als die jullie toevertrouwd zullen worden. Dat jullie hen in toewijding en respect voor de Heere zullen voorleven.

Het derde doel is dat jullie met elkaar een goed en gerust leven mogen leiden, naar de wil van God. Dat jullie je volledig aan elkaar mogen geven, ook in het geschenk van de seksualiteit. En dat jullie lichaam, als een tempel van de Heilige Geest, niet door overspel wordt verontreinigd. Jullie zijn niet van jezelf, beiden zijn jullie duur gekocht door Christus. In de intieme liefde mogen jullie God verheerlijken in jullie lichaam.

Wederzijdse verantwoordelijkheid

We bedenken wat God vraagt hoe man en vrouw zich behoren te gedragen tegenover elkaar.

Ruben, je zult je vrouw liefhebben, zoals Christus de gemeente heeft liefgehad. Christus is het hoofd van de gemeente, Hij heeft Zich voor haar overgegeven om haar te heiligen. Jij bent het hoofd van je vrouw en je zult haar dienen in liefde en zelfverloochening. Zo zul je haar leiden en beschermen, opdat jullie samen oprecht voor het aangezicht van God kunnen staan.

Het is Gods gebod dat je trouw en toegewijd, samen met je vrouw, je werk verricht om je gezin te onderhouden. Daarbij draag je verantwoordelijkheid voor kerk en samenleving.

Corjanne, je bent aan je man verbonden, zoals de gemeente aan Christus verbonden is. De gemeente heeft haar Heere lief en aanvaardt Hem als haar hoofd. Zo zul je het gezag van je man aanvaarden en hem liefhebben. In vertrouwen op God zul je, samen met je man, zorg besteden aan je gezin met diep respect voor de Heere. Daardoor zul je God danken en verheerlijken.

Tenslotte, Ruben en Corjanne, houd steeds in gedachten, dat jullie beiden erfgenamen van de genade van het leven zijn. Leef daarom in wijsheid met elkaar en wees niet bitter tegen elkaar. Dan zullen jullie gebeden niet verhinderd worden.

Uitspreken van geloften

Beantwoording van de vragen

Aangezien er geen wettige bezwaren zijn ingebracht, willen we jullie huwelijk nu bevestigen. Jullie begin zij in de naam van de Heere, Die hemel en aarde geschapen heeft.

Huwelijksvragen

(bruid en bruidegom staan op en geven elkaar de rechterhand)
Rudolf Benjamin Oskam, verklaar je hier voor God en Zijn gemeente, dat je tot vrouw hebt genomen en neemt Cornelia Jannetje Pellikaan, en beloof je, dat je haar nooit zult verlaten, in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in ziekte noch gezondheid, tot de dood jullie zal scheiden.

Beloof je dat je haar in liefde zult leiden en beschermen, zoals van een gelovige man verwacht mag worden. Beloof je dat je heilig met haar zult leven en haar trouw blijft in overeenstemming met het Evangelie?

Wat is je antwoord, voor het aangezicht van de Heere en in het midden van Zijn gemeente?

Cornelia Jannetje Pellikaan, verklaar je hier voor God en Zijn gemeente, dat je tot man hebt genomen en neemt Rudolf Benjamin Oskam, en beloof je, dat je hem nooit zult verlaten, in goede noch kwade dagen, in rijkdom noch armoede, in ziekte noch gezondheid, tot de dood jullie zal scheiden.

Beloof je dat je hem zult aanvaarden en lief hebben, zoals van een gelovige vrouw verwacht mag worden. Beloof je dat je heilig met hem zult leven en hem trouw blijft in overeenstemming met het Evangelie?

Wat is je antwoord, voor het aangezicht van de Heere en in het midden van Zijn gemeente?

Zingen: Weerklank Lied 343: 1, 2 – Gods zegen bidden wij je toe

1. Gods zegen bidden wij je toe,
neem die eerbiedig aan
hoe ook je weg zal gaan.
Nog kent geen mens het wat en hoe.
Je mag vertrouwend lopen:
God doet de toekomst open.

2. Je hebt elkaar nu trouw beloofd;
een zwak en kwetsbaar woord
werd hier door ons gehoord.
Dit woord behoudt het in geloof.
Meer heb je niet van node:
God houdt ons ja omsloten.

Inzegening van het huwelijk

Zingen: Psalm 134: 3

3 Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER'!

Ringen wisselen

Overhandiging huwelijksbijbel

Zingen: Psalm 4: 4

4. Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven,
Dan and'ren smaken in een tijd,
Als zij, door aards geluk verheven,
Bij koorn en most wellustig leven,
In hunnen overvloed verblijd,
Ik zal gerust in vrede slapen,
En liggen ongestoord ter neer;
Want Gij alleen, mijn schild en wapen,
Schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen,
Zult mij doen zeker wonen, HEER'.

Gebed

Zingen: Weerklank Lied 471: 1, 2, 4 – Wat de toekomst brengen moge

1. Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen

met een rustig, kalme moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen