

Zondag: 19 maart 2023 – nabetrachting Heilig Avondmaal
Tekstgedeelte: Markus 11: 15-19
Thema: Grote schoonmaak

Kleurplaat



Preekschets

Eindelijk is Jezus Christus met Zijn discipelen aangekomen in Jeruzalem. Het heeft geklonken door de straten: ‘Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!’ Wat zal er door Hem heengegaan zijn? Ongetwijfeld zal Psalm 122 in Zij hart geklonken hebben: *Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uwe poorten in.* Hij leefde bij de Psalmen.

Al gauw gaat Hij ook door naar de tempel. Ook daarbij zullen de Psalmen in Hem opgekomen zijn (Psalm 26, Psalm 27 en Psalm 84). Daar in die tempel is alles te zien van de dienst van God en ten diepste verwijst alles naar Hem en Zijn werk. Denk aan de altaren en de offers – de dienst van de verzoening. Denk aan het Heilige, met het reukwerkaltaar, de kandelaar en de tafel van de toonbroden. Denk aan het Heilige der Heilige, waar de Ark van het verbond staat met de wet en het verzoendeksel. Jezus verlangt er naar omdat Hij het gaat vervullen.

Maar wat zal de verbijstering groot zijn als hij ziet dat die tempel niets anders is dan een religieuze kermisattractie. Marktkooplui met schapen en duiven, voor het gemak van de pelgrims – de stank komt je tegemoet. De geldwisselaars die driftig de koersen doorgeven, voor het comfort van hen die van ver komen – de handel-stress is overal merkbaar. Het is een groot commercieel bedrijf geworden.

Jezus Christus kan het niet verdragen. De liefde voor Gods huis, het verlangen om daar te mogen zijn, temidden van alles wat naar Hem verwijst – het lijden en sterven is aanstaande – het brengt in Hem een diepe verontwaardiging naar boven. En dan zien we een beeld van Jezus die we niet zomaar verwachten: heilig driftig, toegewijd strijdbaar.

Ten eerste: de tafels gaan omver, met een zweep slaat Hij de handelaren de tempel uit, de dragers van het transportcircuit door de tempel worden weggedreven (ze mogen daar helemaal niet komen). Ten tweede, Hij herstelt de rust, de orde en de dienst van de Heere. Opmerkelijk: het is volgens Hem geen huis van offers maar vooral van gebed. De rust, de stilte – dat hoort bij de tempel om het offer van de verzoening toe te eigenen. Ten derde, Hij klaagt hen aan: ‘u hebt de tempel gemaakt tot een rovershol’.

In deze lijdenstijd, en in deze dienst van nabetrachting op het Heilig Avondmaal, is het voor ons nodig te beseffen dat ons hart en ons huis een tempel van God mag en moet zijn. Uit dankbaarheid. Dat geldt voor ons persoonlijk leven maar ook voor de huisgodsdienst in het gezinsleven. Laat het vooral zijn een huis van gebed. Het is nodig dat we in ons hart en huis leven bij de dienst van God. Bij het offer van Jezus Christus aan het kruis. Bij het licht van de kandelaar zoals het Woord en de Heilige Geest dat ons geven. Bij de regelmatige gebeden bij het reukwerkaltaar. Bij de tafel van de toonbroden, levend van Gods dagelijkse zorg. Bij de ark van het verbond, om te leven met een getrouwe en genadige Verbondsgod. Bij de wet, om te doen wat God van ons vraagt. Om gelovig te leven van de verzoening van Jezus Christus.

Maar wat kan het gemakkelijk verworden tot een ‘religieuze kermis’ vanwege onze behoefte aan een gemakkelijke, comfortabele godsdienst. Het zit in ons aller hart: gemakkelijke offers brengen, godsdienstig wisselgeld gebruiken – en het gebedshuis wordt al snel een rovershol waarin van alles uit de wereld kan plaatsvinden, maar wat er niet hoort. In de weken na het Heilig Avondmaal kunnen de dingen soms zomaar versloffen.

De lijdenstijd brengt ons bij de ijver van Jezus Christus voor het huis van God. Als we zien op wat Hij heeft volbracht, zou het dan niet tijd zijn voor grote schoonmaak? Dat we Hem ons hart en ons huis laten reinigen. En soms moeten daarbij radicale keuzen gemaakt worden. De tafels omver, de slachtdieren weg, de wisselkoersen voorbij. Overdenk persoonlijk wat dat voor u (persoonlijk en ook samen) betekent.

Wat ook na het Heilig Avondmaal nodig is, is dat we zien dat ons hart en huis tempels van God mogen en moeten zijn en blijven. En bij tijden is het nodig dat Christus die zal reinigen. Opdat hart en huis ‘huizen van gebed’ mogen zijn, om het offer van Jezus Christus toe te eigenen.

Liturgie

Votum en groet	
Zingen:	Psalm 122: 1 en 2
Geloofsbelijdenis	
Zingen:	Weerklank 153: 1, 2 en 7
Gebed	
Lezen:	Markus 11: 15-19
Tekst:	Geheel
Thema:	Grote schoonmaak
Kindermoment	
Zingen:	Psalm 84: 1 en 5
Prediking	
Zingen:	Psalm 26: 3 en 8
Dankgebed	
Zingen:	Psalm 122: 3
Zegen	

Verdiepingsvragen

- 1 Een 'heilige drift' komt op in Jezus Christus. Wat zegt ons dat over Hem en over de situatie van de tempel?
- 2 Denk eens na over de tempeldienst: het brandofferaltaar, het offer, het reukwerkaltaar, de tafel met toonbroden, de kandelaar, de ark van het verbond, de wet en het verzoendeksel. Op welke manier wordt dat in en door Jezus Christus vervuld?
- 3 Ons hart en huis mag en moet ook een tempel zijn. Hoe komt het dat ook bij ons het zo vaak vervuild en verlopen is in gemakkelijke godsdienst?
- 4 Hoe kan Christus ons hart en huis als tempel reinigen? Welke verantwoordelijkheid hebben wij zelf daarbij?