

April 2023



# SONAR

*Informatieblad van de  
Hervormde Gemeente  
Benschop*

## *Meditatie*

*‘En zij herinnerden zich Zijn woorden.’  
Lukas 24 vers 8*

We zijn nog even in de graftuin. Twee engelen zeggen het: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft!

Het paasevangelie wordt de volgelingen van Jezus aangezegd. Zouden ze het geloven? Ze zijn hun Heiland immers kwijt. Ze dachten Hem te vinden, maar Hij is er niet. We kunnen ons precies zoals deze volgelingen van Jezus voelen: Hij is er niet. Hoe vinden we Hem weer? Dat wordt door de twee hemelboden verteld: Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft.

Zoek je Jezus, maar lijkt Hij onvindbaar? Een hemelbode wijst je de weg: Herinner je het woord van Jezus. Breng Zijn woorden opnieuw te binnen. Her-inner, laat Zijn woord tot voedsel voor je ziel zijn. Hoe dat gaat? De engel zet mensen op het goede spoor: De Zoon des mensen moest overgeleverd worden, gekruisigd worden en weer opstaan.

Deze engelenwoorden missen hun uitwerking niet: Het woord van Jezus komt in herinnering. Het is waar: Ook het woord van Jezus keer niet vruchteloos tot Hem terug (Jes 55). Daar mogen we Hem aan houden!

# Column

door Jan Zijderlaan

Wat moeten wij doen om te geloven?

Wat moeten wij doen om te geloven? Hoe kunnen wij deel hebben aan het verbond van God? Vragen in deze trant komen regelmatig voor tijdens Bijbelstudies met jeugd uit de gemeente. Het gesprek wendt zich snel tot kerkgang, Bijbellesen en bidden. Het gaat er dan over dat we hierin tekortschieten en we er meer aan moeten doen, Bijbelstudie klaar. En dit klopt zeker, ook bij mij, zeker bij mij. Het is een christelijk gevecht (1 Tim 6:12). Ik heb ooit eens gelezen: "Van geredde zielen zal altijd blijken dat ze een gevecht hebben gestreden." Ook Jezus kan hierdoor gekend worden: door Zijn innerlijke vrede maar ook door Zijn innerlijk gevecht.

Maar waar komt steeds dit antwoord op de Bijbelstudies vandaan? Naar de kerk gaan, Bijbellesen en bidden? Waarom horen we dit eigenlijk te doen? Uit liefde voor Hem. Het werkt voor mij om terug te gaan naar het fundament. Dan vind ik het gedeelte in Genesis 15 prachtig bekend maken hoe God Zijn liefde aan ons getoond heeft.

Vroeger werden bij het sluiten van een verbond dieren in twee helften verdeeld. Beide partijen dienden vervolgens tussen de stukken door te lopen. Door deze stroom van bloed bevestigen ze hun verbond. De consequenties gaan ver. Eigenlijk zeggen ze: "Wie zich niet houdt aan het verbond zal het vergaan zoals deze dieren." Wat hier in Genesis 15 bij Abraham gebeurt, is zeer opmerkelijk. God brengt Abraham in een diepe slaap, waardoor Abraham geen partij kan zijn. God sluit een verbond met Abraham, maar laat hem niet zelf door de stukken lopen. Het is natuurlijk ook onmogelijk voor Abraham om als mens een verbond met God te sluiten. We lezen dat terwijl Abraham slaapt, er een rokende oven verschijnt en er een brandende fakkel tussen de stukken doorgaat. Wat betekent dit? Voordat het volk Israël het heerlijke land zal bereiken, zal het eerst verdrukt worden. Daarvan spreekt de 'rokende oven' (Deut 4:20). Jesaja profeteert over de gerechtigheid en het heil dat komt als een brandende fakkel. Die fakkel is Jezus. Hij is de plaatsvervanger van Abraham en Hij wordt vertegenwoordigd door de brandende fakkel. Dit verwijst regelrecht naar het kruis. Jezus neemt, in de plaats van de hele mensheid, deel aan het verbond en neemt daarmee de consequenties van het verbond op zich. Hij draagt de straf die verzoening brengt tussen God en mensen.

Het enige wat een mens moet doen om deel te hebben aan het verbond is 'slapen', zoals Abraham deed. Wij mogen rusten in het verbond. Dat houdt in dat we niet zelf opdraaien voor onze fouten maar ons vertrouwen stellen in Jezus Christus, die Zichzelf borg heeft gesteld in onze plaats. God wil dat wij zien hoezeer we met de Heer Jezus verbonden zijn, zodat we persoonlijk kunnen zeggen: "Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij" (Gal 2:20). Maakt dit niet dat we niets liever meer willen dan Hem verheerlijken? Dit mogen wij doen door ons licht te laten schijnen! (Mat 5:16)

*Voor de kinderen*

## De opstanding

Mark 16



Kleur de vakjes met 0 = blauw,

• = geel, x = bruin en  $\triangle$  = groen

## Open kaart | In gesprek met elkaar

Deze maand ben ik, Jan-Willem van de Akker, in gesprek gegaan met Michiel van den Akker. Hoewel hij als mijn broer iemand is die ik vaak spreek, vond ik het toch leuk om hem te spreken in de context van open kaart.

### **Wat vind jij positief aan onze kerk?**

Het is een hele diverse gemeente waarin veel mensen, die ondanks een verschillende kerkelijke achtergrond, een plek kunnen vinden waarin ze hun geloof kunnen delen en opbouwen.

### **Het grootste verlangen wat ik voor onze gemeente heb is...**

Dat men leert om naar elkaar te luisteren en ook bereid is om echt mee te denken hoe samen kerk te zijn. Dat betekent dat je soms ook bepaalde elementen los kunt laten of vast kunt leren houden omdat deze belangrijk zijn voor een bepaalde groep in de gemeente.

### **Ik waardeer mensen die...**

Keuzes kunnen en durven maken.

---

#### **één man, lopend**

ik had 't wel willen zien  
om de eenvoud en  
de kracht die het omvat

één man, lopend  
door de nog lege straten  
van een slapende stad

de doornenkrans af  
weg van dat graf  
de dood overwonnen

één man, lopend  
nog nooit is een dag  
zo belangrijk begonnen.

*Cornelis van Halm  
uit: Tjonge, die God*



*Lijden uit Liefde*

## Bericht vanuit de koster | De Grote Kerkschoonmaak

Onze hervormde kerk is een prachtige monumentale kerk, zowel van binnen als van buiten en wat staat de kerk op een mooie plek, achter het Dorpsplein, midden in Benschop. Nog mooier is het om daar zondags, of bij andere christelijke gelegenheden, als gemeente samen te komen om het evangelie te horen en God te danken en te loven. In Psalm 122 vers 1 wordt het zo mooi verwoord: Ik ben verblijd, wanneer men mij Godvruchtig opwekt: Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij! Ook in Psalm 84 vers 1 zingen we: Hoe lieflijk hoe vol heilgenot, o Heer', der legerscharen God, zijn mij Uw huis en tempelzangen! In 1578 kwam er in onze kerk de eerste predikant genaamd Gerrit Adriaenszoon van Zijll. Generatie op generatie wordt dus al eeuwen, in de hervormde kerk van Benschop het evangelie verkondigd. Dat stemt tot dankbaarheid. Soli Deo Gloria! Alleen God de eer!

De kerk wordt goed onderhouden in opdracht van de kerkrentmeesters, die o.a. daarvoor, worden voorzien van financiële middelen van hervormde gemeenteleden. Er is een schoonmaakteam van 6 dames. Iedere week wordt de kerk door 2 van hen schoongemaakt. Jaarlijks wordt er door vrijwilligers in november koper gepoetst en in het voorjaar de kerk schoongemaakt.

Dit jaar vindt de grote schoonmaak plaats op D.V. maandag 17 april en dinsdag 18 april. We beginnen maandagavond om **19.00 uur** met het hoge werk, ragen van houtwerk en muren, monumentale borden afstoffen en kussens kloppen. Er kan die maandagavond ook al gesopt worden o.a. de ingangen van de kerk, het OCL en de consistorie. Dinsdagochtend om **9 uur** gaan we verder met schoonmaken. We zijn blij met hulp van zowel mannen (o.a. voor het hoge werk) als vrouwen.

De laatste jaren hebben mensen moeten afhaken, vanwege lichamelijke klachten of ouderdom. Er komt nauwelijks nieuwe "aanwas" dat betekent dat "de schoonmaakclub" steeds kleiner wordt en de klus groter wordt voor de mensen die overblijven. Het zou fijn zijn om naast de gemeenteleden, die jaarlijks helpen, ook nieuwe vrijwilligers te ontmoeten. Bovendien is het gezellig met elkaar, er is tijd voor een goed gesprek en in de pauze is er koffie of thee met iets lekkers. Dus... heb je even tijd om te helpen? Iedereen hartelijk welkom!

Opgeven kan bij familie van Es

.....  
**PASEN**

De Heer is verrezen! De Heer is verrezen!  
Behoeft ge nog meer om gelukkig te wezen?  
De dood is nu dóód - overwonnen is 't lijden,  
En Pasen betekent een eeuwig verblijden!

*Nel Benschop*

## Flashmob

Haar pantykousje zakte alweer naar beneden. Terwijl ze bukte om het flodderige ding op te hijsen, merkte ze dat de jongens vlak achter haar aan kwamen. Snel liep ze verder in de richting van het winkelcentrum, waar een met narcissen versierde boog boven de ingang prijkte. Die hadden ze daar zeker opgehangen omdat het over een paar dagen Pasen was. Maar waarom stonden er twee bruine haasjes middenin? Die beesten hadden toch zeker niets met Pasen te maken? Ze schoot hardop in de lach, zodat ze snel een hand voor haar mond sloeg. Hopelijk had niemand het gehoord. Kom, ze moest wat sneller doorlopen naar de winkel. In gedachten telde ze haar voetstappen. Een twee, drie, vier...Steeds tot tien, en dan weer tot tien, en nog eens. Net als de handschoentjes van vandaag. Ze had er vast wel een stuk of duizend ingepakt. Jaap was in ieder geval heel tevreden en had aan het eind van de dag gezegd dat ze met z'n allen keihard gewerkt hadden. Verschrikt keek ze achterom toen ze plotseling een lachsalvo hoorde. Help, die jongens liepen nu toch dichterbij. Onzeker voelde ze aan haar haar. Gisteren had Tineke, haar begeleidster, nog gezegd dat ze het moest wassen, omdat het vet was. Lachten ze daarom? Of omdat haar ene pantykousje weer was afgezakt? Zagen ze dat zij anders was dan anderen?

Met een zucht stapte ze de winkel binnen. Gelukkig, ze was de jongens kwijtgeraakt. Haar blik gleed over de tandenborstels, de flessen shampoo, de make-up spulletjes. Nee, daar kon het niet bij staan, Ze liep het volgende gangpad in en botste tegen een jong meisje op. Dat snauwde haar toe: 'Kun je niet uit je doppen kijken!' Verward keek ze de winkel rond. Bij welk rek moest ze eigenlijk zoeken? De boeken? Nee, natuurlijk niet. Ondergoed? Vast niet. Opeens wist ze het: bij de eetspullen natuurlijk! Vlak voor de chocoladerepen stonden drie vrouwen te kletsen. Gedwee bleef ze achter hen wachten. Ze zouden vast wel een keer opzij gaan. Toch duurde het nog een flinke poos voordat een van de vrouwen opkeek. 'Wou je er soms bij? Zeg dat dan!' Met een vuurrood hoofd bekeek ze eindelijk het snoepgoed. Drop, nee, pepermunt, ook niet. Ze pakte een klein rolletje en staarde naar de letters. Eigenlijk wist ze helemaal niet hoe zoiets eruitzag. Zou dit het zijn? Of dat zakje ernaast? Kon ze aan iemand vragen wat erop stond? Verward keek ze om zich heen. De dames? O nee, die deden zo kattig. Die dikke meneer met die snor? brr, nee, die keek zo donker. Liep er niet ergens een winkelmeisje rond? Wacht, het meisje bij de kassa zou haar vast wel helpen. Opgelucht sloot ze achter aan de lange rij.

Tien minuten later liep ze met hangende schouders de trap af in het winkelcentrum. Mislukkeling! Loser! Het dreunde door haar hoofd. Ze klemde haar vingers om de portemonnee in haar jaszak. Eén dingetje kopen was zelfs te moeilijk voor haar. Geen wonder dat de mensen haar gek vonden en dat de buurkinderen haar uitscholden voor mongool. Ruw veegde ze haar tranen weg en baande zich een weg door de mensenmassa. Gauw hiervandaan, wegwezen! Maar wat was dat? Ze draaide zich om. Vlak achter haar op de trap zong iemand. 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad.' Verrast keek ze omhoog. Durfde die man zomaar hardop in zijn eentje te zingen? Toen volgden er plotseling enkele vrouwenstemmen die de woorden herhaalde: 'Zo lief, zo lief...' Donkere stemmen voegden zich erbij. Ze keerde zich om en ontdekte vier mannen die uit volle borst zongen: 'Dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.' Een ogenblik later barstte het los. Naast haar, voor haar en achter haar. Ze greep de trapeuning beet en keek vol verbazing om zich heen. Plotseling vergat ze alles. Alleen die ene versregel zong door haar heen: 'Opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.' Haar mond viel open in stille verwondering.

**Jaap:** Eerst de mensen begroeten en dan rustig een bak koffie nemen in het kantoortje. Niet normaal, hij was nu al moe en de dag moest nog beginnen. Gisteren had hij bij de paasviering van de kinderclub op het orgel gespeeld. Eergisteren verzorgde hij de begeleiding op een paasavond van de vrouwenvereniging. Eigenlijk had hij al schoon genoeg van al die paasfeesten, maar hij had er nog

drie te gaan. Kom op, vermande hij zichzelf, nu moest hij voor honderd procent bij zijn mensen zijn. Die mochten er niet onder lijden. Kalm deed hij zijn rondje langs de tafels waar de cliënten handschoentjes aan het inpakken waren. 'Goedemorgen Ella, dag Lisette. Morgen Jan' Blij keken de mensen op. 'Goedemorgen Jaap!' 'Dag meneer Jaap!' Hé, wat was er mis met Hermineke? Meestal begroette ze hem met een brede glimlach, maar vandaag hing ze met haar neus bijna op de handschoentjes. Straks moest hij maar eens informeren. Bij Karin bleef hij ietwat langer staan en keek naar de diepe rimpels in haar voorhoofd. Zou ze weer in een depressie zitten? 'Ha Karin.' Zacht gemompel klonk. Onbeholpen probeerde hij: Over een paar dagen is het Pasen, Karin. Fijn hé! Ze nam niet eens de moeite om te antwoorden. Hij kreeg er een kleur van. Moest hij nodig zeggen. Goede Vrijdag en Pasen, hij wist precies wat voor dagen dat waren, maar wat deed het met hem? Hij baalde ervan om steeds weer diezelfde liederen op het orgel te spelen.... Zijn blik gleed over de werknemers. Karin kon hij niet helpen, maar Hermineke was een ander verhaal. Waarom keek ze zo verdrietig?

De hele dag was vol met gesprekken. Met de bedrijfsarts, de manager en de maatschappelijk werker. Pas aan het eind van de dag vroeg hij: 'Hermineke, kom je even naar het kantoor?' Bedeesd ging ze op de stoel naast zijn bureau zitten. 'Hermineke, je bent zo stil. Is er wat?' Meteen sloeg ze haar handen voor haar gezicht.

Moeilijk verstaanbaar zei ze: 'Ik kan niks. Niet eenf een boodfap in de winkel.' 'Wat moest je halen?' 'Úifefuike.' 'Wat zeg je?' Gesmoord klonk het nog eens: 'Úifefuike.' Hij boog zich voorover. 'Sorry, ik weet niet wat je bedoelt. Zeg het eens heel langzaam.' Hij had geen idee wat ze bedoelde. 'Waar is het eigenlijk voor?' Weer lispelde ze het woord en maakte een gebaar van een prik geven in haar been. 'Voor je diabetes?' Ze knikte opgelucht. 'Wat moest je daarvoor kopen?' 'Ui-fe-fui-ker.' De onzekerheid was in haar ogen te lezen. Opeens ging hem een lichtje op. 'Druivensuiker?' Heftig knikte ze. 'Vertel maar.' Hij leunde voorover om de woorden van haar lippen te lezen. 'Ik foeg aan het meifje. Bij de kaffa. Waar is uifefuike? En nog een paar keer. Heel langzaam, Jaap. Maar ze zei; "Jij kan niet eef paten! Ga maar naar huis. Ga eerst leren praten!" Waterig keken Herminekes ogen hem aan. 'Zo'n pijn doet dat. Ik was heel ferdrietig, Jaap. Jij snapt dat wel.' Bedachtzaam streek hij over zijn baardstoppels. Toen scheurde hij een vel papier uit zijn blok en schreef iets op. Hermineke snifte nog even. 'Bedankt Jaap. Jij kan zo goed luifteren.' 'Dat moet ook. Ik ben toch productiechef? En vertel eens, ga je nog wat leuks doen met de paasdagen? De zon brak plotseling door op haar betraande gezicht. Ó, Jaap, ik zag gifteren zoiets moois! Het winkelfentum was voor Pasen fesied en de mensen zongen. Eerfs één, toen nog één en toen een heleboel. Zo mooi!

'Mijn vrouw vertelde ervan. Zoiets heet een flashmob.' Oh. Ja.' Even zweeg Hermineke, maar daarna glunderde ze weer. 'Ze zongen zo mooi Jaap. Ofe een iede die geloof. Toen zei ik tegen mezelf: Hallo, Hermineke, hallo! Een iede, dat ben ik ook. Zijn e-nig-ge...ge...' Haar vingers friemelden aan haar trui. Hij kon die tekst wel dromen na al de paasvieringen. 'Je bedoelt: Zijn eniggeboren Zoon?' 'Ja. De Heere Jezus. Hij gaf Zijn leven foor een iede die geloof. Ook voor mij, Jaap!' Haar gezicht straalde hem toe. Bijna vergat hij het briefje te overhandigen. 'Hier, dit moet je aan dat meisje in de winkel geven. Ik heb geschreven: "volgens jou kan ik niet zo goed praten. Maar toch zou ik graag druivensuiker willen hebben. Dankjewel voor de moeite." Hermineke vouwde het briefje in vieren. Langzaam stopte ze het in haar zak. 'Dankjewel Jaap. Jij sogt goed voor mij. Fijne paasdagen!'

Haar slissende stem klonk nog lang na in zijn oren, ook toe iedereen al naar huis was. Hermineke, een slome vrouw met een spraakgebrek. Ze was niet normaal, kon niet eens lezen en schrijven. Hij zag haar stralende gezicht voor zich. Hermineke niet normaal? Hermineke wist wat Goede Vrijdag was. Een vrouw om jaloers op te zijn.

## *Bericht vanuit de kerkenraad | Pastoraat en rouwdiensten*

We zijn dankbaar dat sinds 1 april 2022 Dirk Boogert in onze gemeente werkzaam is als kerkelijk werker. De fijne samenwerking is van beide kanten goed bevallen en daarom is in onderling overleg zijn arbeidsovereenkomst verlengd tot en met 31 december 2023.

Na het emeritaat van ds. Bos heeft ds. Bos in de overgangsperiode nog enkele rouwdiensten geleid. Hieraan is nu dus een einde gekomen. Vanaf 2023 worden alle rouwdiensten door Dirk Boogert geleid, tenzij hij niet kan (bijv. door vakantie of ziekte). In dat geval zal in overleg met de familie een vervanger worden gezocht (bijv. Ds. Bos, Arie Schouten, Ds. Sonneveld).

---

### *Bericht vanuit Roemenië*

Lieve gemeenteleden,

Dit keer geen lang verhaal met allemaal belevenissen. Al heb ik veel te vertellen over de afgelopen weken. 20 februari jl. zijn wij weer terug naar Roemenië vertrokken. Voorgoed... Of toch niet? Want op dit moment zit, vooral ik, nog in de 'gemis-fase'. Een fase waarin ik iedereen en alles uit Nederland mis. Zeker met de komst van Refaja is dat dubbel zo heftig. En wat zijn we gezegend met de technische middelen, maar je ouders door de telefoon spreken is toch anders dan in levende lijve.

Ondanks alles proberen we vol te houden. Er is zelf goed nieuws; ik werk weer in het kindertehuis! Ze zoeken nog steeds naar een vrijwilliger en tot die tijd kom ik 3 dagen meehelpen. Het is een hele opgave, aangezien Refaja ook mee gaat. Maar het geeft me zoveel rust en energie dat het, het allemaal waard is. Wilt u blijven bidden voor ons? Dat we de rust weer terug mogen vinden?

Wilt u onze belevenissen blijven volgen? Stuur dan even een mailtje naar: [gerlienejakab@hotmail.com](mailto:gerlienejakab@hotmail.com) Dan ontvangt u onze nieuwsbrieven vanzelf.

Lieve groeten Zoltan, Gerliene & Refaja Jakab  
Adres: Strada Nou 378D 547265 Ghindari Romania

---

*Lezen: Prediker 3:5-8*

Nuchtere woorden spreekt die Prediker eigenlijk. Hij gaat er vanuit dat we tijden van lachen en huilen, van rouw en geluk, van oorlog en vrede, zullen meemaken. Het hoort allemaal bij het leven. En dat is ook zo: het leven hier op aarde is soms heerlijk, maar vaak ook verre van volmaakt! Toch is dat niet het belangrijkste. Het gaat erom dat jij je, zowel in goede als in slechte tijden, veilig weet in de hand van God.

Dan kun je alles aan!

*In uw hand leg ik mijn leven, HEER... Psalm 31:6*

*Ina van der Beek*



# Paasstreeppuzzel

M	K	L	E	O	P	A	S	D	E	N	E	E	T	S
O	A	E	N	G	E	L	E	N	J	E	Z	U	S	A
R	H	R	K	L	E	D	I	N	G	F	A	R	G	B
G	A	L	I	L	E	A	R	U	E	D	E	N	W	B
E	L	G	E	A	L	E	M	E	H	G	I	S	E	A
N	E	E	B	E	M	T	I	W	N	G	R	T	N	T
E	P	G	L	D	A	A	R	A	N	G	K	A	T	I
S	I	R	I	W	A	N	G	I	E	I	A	D	E	R
N	C	O	K	L	E	S	V	D	R	A	A	D	L	I
E	S	E	S	W	U	E	A	H	A	K	O	O	D	W
T	I	T	E	A	B	A	C	G	E	L	D	D	E	U
E	D	O	M	D	N	S	E	E	R	V	E	E	P	E
O	R	M	R	T	R	S	T	A	A	L	P	N	G	E
V	E	A	E	E	E	O	P	G	E	S	T	A	A	N
S	A	T	V	A	A	N	W	A	C	H	T	E	R	S

*In deze zoekpuzzel moeten onderstaande woorden worden doorgestreept. Zoek ze op (horizontaal, verticaal en diagonaal - in alle richtingen) en streep ze door. Als alles goed gebeurt, blijven er nog heel wat letters over. Van die letters kan een zin gemaakt worden, waarmee vroeger de christenen elkaar met Pasen begroetten.*

AARDBEVING - BLIKSEM - EMMAUSGANGERS - DEUR - DISCIPEL -  
 DODEN - ENGELEN - GALILEA - GEDAANTE -GELD - GEGROET -  
 GING - GRAF - HEMEL - JEZUS - KLEDING - KLEOPAS -  
 MARIAMAGDALENA - MORGEN - OPGESTAAN - PLAATS - RAAD -  
 RAAD - SABBAT - SNEEUW - STAD - STEEN - VERSCHRIKT -  
 VOETEN - VREES - VROUWEN - WACHTERS - WENTELDE - WIT

## *Vanuit de kerkenraad | Leven vanuit Pasen*

Voorjaar 2023 is alweer aardig op weg, Pasen breekt aan vroeg in april. We zijn als gemeente onderweg met de cadans van de Bijbel. Waar begint het voor u? Is het kerkelijk jaar voor u leidend in de christelijke cyclus. Of ligt de start bij de opstanding die we elke zondag vieren met de start van een nieuwe week? De kracht van de opstanding van Jezus Christus werkt door in alles wat we als kerk zijn. We leven uit de belofte van de wederkomst die staat op de opstanding van Christus.

Toch mogen we leven in de cadans van geboorte van Christus door de dood heen naar het nieuwe begin met als grote gift de Heilige Geest. Daaruit leven is voluit leven in de zekerheid dat we erbij mogen horen. Het leven van de gemeente wordt gevoed uit de wekelijkse zondagsvieringen. Woord en gebed, belijden en loven, onderricht en bemoediging, vermaning en vertroosting. Woordparen waarin we ons leven als christen gestalte kunnen geven. Maak ze niet los maar belijd ze, houd ze levend, in uw dagelijks leven. In Christus geborgen leven we dan de toekomst tegemoet. Met Hem kunnen we leven maar ook uitzien op het leven met Hem door alles heen.

We mogen zien op de Jezus die het geknakte riet niet zal doorbreken, kapot zal maken maar juist verzorgen wil totdat Hij komt. Ook de rokende vaspit zal Hij niet doven. Als uw geloof niet meer vol verwachting is, ook dan is Jezus nabij. Hij zal niet loslaten wat Hij beloofd heeft.

Gemeente van Christus is leven met elkaar en naar elkaar omzien. We horen daar mooie dingen over. Kaartjes met bemoediging en toezegging van gebed worden verstuurd naar hen die dat nodig hebben. Kennen we onze taak ook door in ons gebed deze gemeente steeds weer op te dragen bij de Heere onze God? Vergeet niet de hele gemeente te gedenken in uw bidden en danken. Want danken is de eerste opdracht, want de Heere weet wat we nodig hebben. Laat daarom uw gebed een dankgebed zijn. Dan gaan we op de weg die Hij voor ons heeft uitgezet en voorgedaan.

Er breekt een  
nieuwe morgen aan  
de vrouwen zijn  
naar het graf gegaan  
Hij is hier niet  
Hij is opgestaan!

Waarom is het  
dat u beeft?  
zie de plaats  
waar Hij gelegen heeft  
vertel het iedereen  
Jezus leeft!

*Leo Heuvelman*

Een beetje liefde  
kan als een druppel water zijn  
die een bloem de kracht geeft  
zich weer op te richten.  
Een beetje liefde  
kan een mens genezen!  
Een mens genezen is hem helpen  
de verloren moed terug te vinden.  
Meer dan door je mond  
zal de liefde spreken  
door de zachtheid van je handen  
de tederheid van je gelaat  
en de aandacht van je hart!

*Phil Bosmans*

Ik dank God dat Hij mij beschermde voor hetgeen ik dacht nodig te hebben,  
en dat Hij mij zegende met hetgeen ik dacht niet nodig te hebben.

# Adressenlijst

Vergeten we niet de langdurig zieken en de ouderen, leden en oud leden, die buiten en binnen onze gemeente verblijven? Verras ze met een kaartje of bezoekje, daar worden ze erg blij van.

Marieke Suur  
Dorp 127  
3405 BB Benschop

Dhr. en Mevr. Leen-van Breugel  
Borchleen / appartement 33  
Lopikerplein 3  
2871 AN Schoonhoven

Dhr. Bert de With  
De Ingelanden  
Louis Armstronglaan 800  
3543 EB Utrecht

Mevr. C.H.J. Timmer-Schalkwijk  
Burg. Blankenhof 6  
3411 XW Lopik

Dhr. en Mevr. Bakker-Otten  
Ewoud State  
Jan v/d Heydenweg 146  
3401 RH IJsselstein

Mario Rietveld en fam.  
Av. Del Ejercito 1063  
Santa Cruz Lima 18 Peru  
Post.A. Casilla 18-0569  
Lima 18 PERU

Mevr. J. Versteeg-Doornenbal  
Schutseplein 35  
3411 AK Lopik

Mevr. C. Kraaijveld – van der Knijff  
Smitsstraat 17  
2831 AG Gouderak

Mevr. J. Romijn-Stigter  
Ewoud Gasthuis / kamer 203  
Jan v/d Heydenweg 2  
3401 RH IJsselstein

Gerliene Jakob-de Jong en fam.  
Uj utca 378D  
547265 Ghindari  
Romania Jud.Mures  
gerlienejakab@hotmail.com

Lotte Overbeek  
Kempenhaeghe / Sant2  
Sterkselseweg 65  
5591 VE Heeze

Zijn we iemand vergeten, of staat er iets verkeerd in deze lijst?  
Laat het ons a.u.b. weten!

---

## *Dank- en bidpunten*

Wij willen danken voor:

- het voorjaar, de vogels, de bloemen, kortom: nieuw leven!
- Pasen, elk jaar weer vieren, elk jaar wéér geloven dat Hij de dood overwint!
- de mogelijkheid voor het ontmoeten van mannen
- dat we in een vrij land leven

Wij willen bidden voor:

- allen die ziek zijn, en m.n. die psychisch in nood zijn
- de kinderen en jongeren in onze gemeente
- de groei en bloei van bomen, bloemen en gewassen op het land
- de mensen in zuidoost Afrika na storm Freddy

# *In gesprek met | Pastoraal werker Dirk Boogert*

Nadat Ds. Bos in april 2022 met emeritaat is gegaan, ontstond er behoefte voor een pastoraal werker binnen de Hervormde Gemeente Benschop. Met de persoon van Dirk Boogert is hier uiteindelijk de geschikte kandidaat voor gevonden. Hij is woonachtig in Driebruggen, is getrouwd en heeft vier kinderen. Om meer over zijn werk te weten te komen hebben Clazien en Hilbert hem in Maranatha gesproken, uiteraard onder het genot van een kop koffie.

## **Sinds wanneer bent u werkzaam als pastoraal werker?**

In april vorig jaar ben ik begonnen als pastoraal werker in Benschop. En het jaar daarvoor ben ik in februari begonnen in Oudewater/Hekendorp. Daar heb ik ook mijn stage gedaan. Na mijn stage ben ik een paar maanden weggeweest en daarna hebben ze me gevraagd als pastoraal werker.

## **Hoe bevalt het werk als pastoraal werker in Benschop?**

Het werk van pastoraal werker vind ik sowieso mooi. Soms is het ook wel eens moeilijk, maar ik doe het met vreugde. En ik voel me best goed op mijn plek in Benschop. Er is een bepaalde diversiteit binnen de gemeente, waar ik me goed in kan bewegen. Wat de gemeente betreft vind ik het mooi dat er veel voor jongeren en ouderen wordt georganiseerd. Denk aan de ouderenmiddagen. Of bijv. aan de twee echtparen, die er zijn als vertrouwenspersoon voor de jongeren. Ik vind het mooi om te horen dat er ook echt jongeren naar hen toegaan. Ik zou dat vroeger denk ik niet zo snel gedurfd hebben, des te mooier te horen dat er jongeren zijn die niet met hun vragen en problemen blijven rondlopen, maar de stap wagen. En ik proef in de gemeente vaak ook een bepaalde positieve drive, al hoor ik ook bijvoorbeeld de zorg dat een bepaalde groep van de kerk afdrijft.

De vraag hoe jongeren vastgehouden kunnen worden die is er steeds weer. De corona tijd heeft ook wel het één en ander gedaan met de gemeente begrijp ik, wat ik niet goed kan beoordelen aangezien ik pas daarna gekomen ben. Verder denk ik wel eens: Nemen we het niet te karig van Christus? Dat geldt niet alleen voor de gemeente in Benschop, maar voor alle gemeenten en ook voor mezelf. Het Heilig Avondmaal is voor mij heel belangrijk. Aan het Avondmaal zitten natuurlijk heel veel aspecten, maar één belangrijk aspect voor mij is Christus ineten en indrinken. Ik vind het heel erg belangrijk dat Hij echt in ons leeft. Dat wens ik de gemeente wel iets meer toe. Dat Hij meer in ons mag leven. Tegelijkertijd vind ik dat ook wel weer lastig om te zeggen, omdat ik natuurlijk niet bij iedereen naar binnen kan kijken.

## **Hoe bent u in Benschop terecht gekomen?**

Ik kwam een advertentie tegen dat de gemeente in Benschop op zoek was naar een pastoraal werker. Daar heb ik op gesolliciteerd, na eerst even gebeld te hebben. Toen werd ik uitgenodigd voor een gesprek, samen met een aantal anderen, en toen werd ik gekozen. Dat had ik eigenlijk niet verwacht, want ik heb geen CV, waarvan je zegt: 'laten we hem nemen'. Ik heb vooral lang gestudeerd.

## **Wat doet u naast het werk als pastoraal werker?**

Ik studeer voor gemeentepredikant aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Daarnaast ga ik zo nu en dan voor in kerkdiensten. Ik heb namelijk mijn preekbevoegdheid, maar ik ben nog niet afgestudeerd. Vaak word ik wel al aangeduid als proponent, maar eigenlijk ben ik nog een student met preekbevoegdheid. Het voorgaan in diensten doe ik overigens niet alleen in Oudewater/Hekendorp of Benschop, maar ook daarbuiten.

### **Hoe lang moet u nog studeren voordat u klaar bent?**

Dat is een vraag die veel wordt gesteld. Met mijn gemeente predikantsmaster ben ik in 2015 gestart, maar ik volg niet helemaal het reguliere traject. Ik volg sowieso de studie in deeltijd, maar ook de deeltijd studie heb ik over een langere periode uitgesmeerd. Ik probeer wel steeds stapje voor stapje verder te komen, maar ik kan nu nog niet zeggen: 'dan is het klaar'. De studie bestaat uit drie fasen, waarvan de eerste twee fasen inmiddels zijn afgerond. Maar de derde fase is dus nog niet klaar. Die probeer ik wel zo snel mogelijk af te ronden, maar ik heb moeite met de vele schrijfpdrachten, en gezin en werk hebben voor mij prioriteit. Mijn studietijd functioneert ook als een soort buffer. Als het wat drukker is met het werk of in het gezin lever ik studietijd in. Dat maakt wel ook dat ik wat flexibel kan zijn. Dat vind ik prettig. Tegelijkertijd zou het ook veel rust geven als de studie klaar is. Vrije tijd is dus meestal wel gewoon studie tijd.

### **Wat vindt u het moeilijkst aan de studie?**

Het schrijfwerk. Voordat ik iets schrijf wil ik het graag goed uitgezocht hebben en daar is niet altijd de tijd voor. En om vervolgens alles goed op papier te krijgen, dat vind ik best lastig en daar heb ik vaak wel de tijd voor nodig. Uiteindelijk lukt het meestal wel en als het op papier staat, dan staat het er bijna altijd ook wel goed.

### **Wat vindt u het mooie en het leuke aan de opleiding?**

Ik heb altijd erg genoten van de dagen op het seminarie, die in het teken staan van de persoonlijke en praktische vorming. De pastorale training bijvoorbeeld, waarbij je onder andere situaties uit de praktijk bespreekt. Ik moet er geregeld nog aan terugdenken, nu ik als pastor rondga in de gemeente, en ik pak m'n aantekeningen er nog wel eens bij. Tegelijkertijd hou ik er ook altijd wel van om me in dingen te verdiepen en dingen uit te zoeken. Ik heb me wat meer gespecialiseerd in het bijbelonderzoek, de exegese van het oude en het nieuwe testament. Dat vind ik wel heel erg mooi om te doen. Om uit te zoeken wat er nu precies staat, en waarom het er zó staat, en om structuren te ontdekken. Om zo ook de tekst beter te begrijpen, om uiteindelijk goed de vertaalslag naar ons hier en nu te kunnen maken. En sommige dingen in de Bijbel zitten ook gewoon heel erg kunstig in elkaar. Dat is ook wel heel mooi om te ontdekken en de boodschap wordt dan vaak ook veel helderder.

### **Welke vertaling gebruikt u dan daarbij?**

Bij het doen van onderzoek gebruik ik de grondtekst, dus de Grieks/Hebreeuwse Bijbel. En ik heb computersoftware waarmee ik ook in deze tekst kan zoeken. En een vertaling kan ook een bepaald licht werpen op een tekst, dus gebruik ik ook vaak verschillende vertalingen. En juist de vertalingen waarin een duidelijkere interpretatieslag gemaakt is, vind ik interessant. Om te zien welke keuzes gemaakt zijn wat betreft de interpretatie van de tekst.

### **Hoe is het om eigenlijk iedere dag, en dus ook in uw werk, met het geloof bezig te zijn?**

Nou, in mijn werk ben ik ook wel op heel verschillende manieren met het geloof bezig. Soms ben ik gewoon aan het puzzelen en vraag ik mezelf af wat er precies staat, zoals iemand anders in zijn of haar werk ook op een probleem aan het puzzelen is. Maar zeker, waarschijnlijk voer ik wel meer bijvoorbeeld het geloofsgesprek dan veel gemeenteleden. En dat is eigenlijk gewoon een heel groot voorrecht. Net zo goed als het een voorrecht is om veel met de Bijbel bezig te mogen zijn, en om biddend te zoeken naar wat Gods boodschap is voor ons.

## **Wat heeft u ertoe gebracht om de studie theologie te gaan volgen?**

In 2015 ben ik zoals gezegd begonnen met mijn master, maar daarvoor heb ik mijn bachelor gedaan. In zekere zin is er altijd al wel een bepaald verlangen bij mij geweest om met de Bijbel bezig te zijn en Gods stem te verstaan. Tegelijkertijd heb ik ook een tijd echt een geloofsworsteling gehad. Na de middelbare school ben ik eerst farmacie gaan studeren, want ik durfde destijds nog niet de stap te zetten richting theologie. Ook al heb ik wel altijd de klassieke talen gevolgd, Latijn en Grieks, ook met het oog op een eventuele studie theologie.

Toen ik twintig was, heb ik belijdenis gedaan, maar tot het laatste moment twijfelde ik of ik wel belijdenis kon doen. Toen is de vraag die Jezus aan Petrus stelde heel belangrijk voor mij geworden: Heb je Mij lief? Je kunt je steeds afvragen of je echt gelooft, maar de vraag van Jezus was of je Hem liefhebt. Of ik echt geloofde was voor mij een lastige vraag, maar de vraag of ik Jezus liefhad, daar kon ik van harte 'ja' op zeggen. Toen ik die drempel over was en ik ook wel merkte dat ik meer liefde had voor theologie dan voor farmacie, ben ik geswitcht.

## **Is daarna het verlangen om dominee te worden verder gegroeid?**

Nou, toen ik begon met mijn bachelor theologie kwam ik met allerlei kritisch vragen in aanraking, juist op het gebied van de Bijbel. Daar heb ik me helemaal doorheen geworsteld. Ik ben best wel lang bezig geweest met mijn bachelorscriptie, om toch allerlei zaken te kunnen uitzoeken en niet zomaar de vragen naast me neer te leggen. Dat wat ik al worstelend ontdekte, heeft het verlangen naar dienstbaar te zijn in een gemeente wel doen groeien. Mijn vragen zijn niet alleen mijn vragen, ook anderen lopen met die vragen, en wat zou het mooi zijn als ik hen kon dienen!

## **En u heeft u ook stages gelopen gedurende de studieperiode?**

Ja, ik heb twee keer stage gelopen. Een keer in Woubrugge en een keer in Oudewater/Hekendorp. Dit waren stages met het oog op het worden van gemeentepredikant, dus de taken die daarbij horen kwamen aan bod gedurende de stages. De eindopdracht van mijn eerste stage was bijvoorbeeld het voor de eerste keer voor gaan in de eredienst.

## **Hoe was het om voor het eerste voor te gaan in de eredienst?**

Dat was een heel bijzonder moment, een moment wat me ook wel altijd bijblijft. Maar tegelijkertijd was het ook weer niet heel veel anders dan wanneer ik nu voorga. Er blijft toch altijd wel een bepaalde spanning, want er is altijd een boodschap voor de gemeente die een bepaalde lading heeft. De boodschap die vanuit de Bijbel tot ons komt die is toch altijd wel weer confronterend en die confronteert allereerst mezelf. Vervolgens moet je op zondag daarmee de gemeente confronteren, terwijl je zelf ook maar een mens bent.

## **Is er dan ook niet een heel vreugdevolle boodschap te vertellen?**

Zeker, maar misschien dat bij mij toch altijd dat gewicht wel erg zwaar weegt. Dat is misschien de aard van het beestje. Dat is nog steeds wel hetzelfde en ik denk dat het ook wel goed is. Mijn eerste preek ging over een stukje uit de Bergrede. Jezus was daarin boven op de berg gaan zitten en rondom die berg staan allerlei mensen, die samen de wereld symboliseren. Vervolgens gaat Jezus zijn leerlingen onderwijzen, met het oog op die wereld. Ik vergelijk dit een beetje met wat tijdens de kerkdienst gebeurt. Je wordt als voorganger en kerkganger even boven de wereld uitgetild, je mag even bij God zijn. Maar dat is niet om even lekker te eten en daarna klaar, het is een boodschap die je opeet om er vervolgens te zijn voor al die mensen daar beneden aan de berg. Dat is een boodschap die voor mijzelf ook confronterend is. Ik ben ook iemand die de neiging heeft om makkelijk in zijn eigen hoekje te blijven zitten, dus dan merk je bij jezelf al dat het aan je schudt en vervolgens moet je het dan vertellen aan de gemeente.

Dirk, bedankt voor het goede werk binnen de Benschopse gemeente en voor je antwoorden!

DV 1 april 2023

# Voorjaars Markt

JONG EN OUD - KRAMEN - ETEN EN DRINKEN - ACTIVITEITEN

*Polsbroek*

## WANNEER

Zaterdag 1 april 2023  
10:00 – 14:30

## WAAR

Kaasboerderij Verweij  
Zuidzijdseweg 142A

  @voorjaarsmarkt.polsbroek

Opbrengst bestemd voor:

*Ont*moeting

Speciaal voor kinderen kledjesmarkt!  
Neem je kledje mee en kom je eigen spulletjes verkopen.  
Voor info en opgeven: [iverhoef@kpnplanet.nl](mailto:iverhoef@kpnplanet.nl)

# Agenda

## Week 13

### **Zaterdag 01-04**

10:00 Voorjaarsmarkt (Polsbroek)

## Week 14

### **Zondag 02-04; Palmzondag**

09:30 Ds. C. Boele uit Polsbroek

18:30 Ds. J.B. ten Hove uit Nijkerk

### **Dinsdag 04-04**

14:00 Ouderenmiddag met broodmaaltijd

### **Donderdag 06-04; Witte donderdag**

19:30 Vesper

### **Vrijdag 07-04; Goede vrijdag**

19:30 Ds. M.W. Westerink uit Veenendaal

## Week 15

### **Zondag 09-04; 1e Paasdag**

09:30 Ds. W. Verboom uit Harderwijk

18:30 Ds. P. Nobel uit Noordwijk

### **Maandag 10-04; 2e Paasdag**

09:30 Paasviering Zondagsschool

## Week 16

### **Zondag 16-04**

09:30 Ds. G.F. Willemsen uit Veenendaal

18:30 Ds. J. de Wit uit Jaarsveld;

Zingen na de dienst

### **Zaterdag 20-04**

09:30 Rommelmarkt

## Week 17

### **Zondag 23-04**

09:30 Prop D. Boogert uit Driebruggen;  
Afsluiting winterwerk

18:30 Ds. Joz. A. de Koeijer uit Ermelo

### **Vrijdag 28-04**

19:30 Muntverkoop

## Week 18

### **Zondag 30-04**

09:30 Ds. J.A.C. Olie uit Delft

18:30 Ds. E. de Meijer uit Werkhoven

### **Terugkerende activiteiten**

#### **Zondagsschool:**

09:30 Groep 1 (Benjamin)

11:15 Groep 2 & 3 (Gideon + Methusalem)

#### **Catechisatie:**

12-15 jaar      wekelijks maandag      19:00

16-17 jaar      wekelijks dinsdag      19:00

18+              wekelijks woensdag      20:00

#### **Koren:**

Kinderkoor      wekelijks dinsdag      15:00

Zanglust        wekelijks woensdag      19:30

#### **Club:**

Kinderclub (10-12)      12-04; 26-04      19:00

Ronduit (12-14)      07-04; 21-04      19:30

Connect (14-16)      14-04; 28-04      19:30

JV (16+)              09-04; 23-04      20:00

Kijk voor de actuele agenda op: [www.hervormdbenshop.protestantsekerk.net/agendapagina](http://www.hervormdbenshop.protestantsekerk.net/agendapagina)

De volgende Sonar verschijnt op: 30 april '23

Inleverdatum: 10 april '23

Redactie: Henk Oskam, Hilbert Oskam, Clazien Schep,

Sander Schouten en Maria van Vliet

Contact: [red.hervormdbenshop@gmail.com](mailto:red.hervormdbenshop@gmail.com)