

April 2025



SONAR

*Informatieblad van de
Hervormde Gemeente
Benschop*

Meditatie

*... en dat Hij opgewekt is op de derde dag...
I Korinthe 15:4*

Jezus leeft! Hij is opgestaan! Dit is wat het lege graf verkondigt en ook de engelen, én de vrouwen en allen die getuige zijn geweest van Christus' opstanding uit de dood. Maar bovenal zijn het de Schriften die getuigen. Het Oude Testament van waaruit de Heere Jezus aan de Emmaüsgangers uitlegde dat de Christus dit moest lijden en zo Zijn heerlijkheid ingaan.

Gods Woord spreekt zelf over de heerlijkste dag van alle dagen. De dag waarop Hij, Die voor ons de toorn van God over de zonde aan het kruis heeft gedragen, de banden van de dood verbrak en een weg gebaad heeft naar Gods Koninkrijk.

Altijd stond er aan het begin van ieders levensweg een bord met daarop de afbeelding van een doodlopende weg. Maar de Heere Jezus veranderde dit bord door het kruis tot een doorlopende weg. Een weg ten leven. Daarom is het vandaag een hoge feestdag. De prikkel van de dood is tenietgedaan. Jezus leeft en door het geloof in Hem leven wij met Hem.

Lezen: I Korinthe 15:1-5

Zingen: Psalm 95:1 en 2

Op Toonhoogte lied 111

Ds. J. Holtslag

Column

door Henk Oskam

Kun je zingen, zing dan mee

Zo dacht ik dat de tekst was. Maar het was net iets anders. Kun je – nog - zingen, zing dan mee is namelijk de naam van een Nederlandstalig liedboek, uitgegeven in 1906. De liedbundel bleef de hele twintigste eeuw onafgebroken in druk (41e druk in 1986). Bij het ouder worden kunnen bekende liederen "aangename herinneringen" oproepen. Hiervoor hebben zij een vijftigtal "algemeen geliefde liederen" in de zangbundel bijeen gebracht. Bekende liedjes waren onder meer: 'De paden op, de lanen in'; 'In een blauwgeruite kiel' ; 'Heb je van de Zilveren vloot wel gehoord' en 'In naam van Oranje, doe open de poort'.

Nu staan we aan de vooravond van 80 jaar bevrijding en maken we ons op voor een vrijheidsconcert van de 9 kernen in onze gemeente. Op D.V. 24 mei staat het op de agenda. Wat we gaan zingen weet ik (nog) niet, maar het kan zomaar zijn dat een aantal van die oude liederen nieuw leven wordt ingeblazen. Jongeren moeten er natuurlijk ook vreugde aan beleven.

Zingen is in, als ik de berichtgeving een beetje volg. Waar eerder vrouwen de boventoon voerden, lijken de mannen aan een inhaalslag begonnen. In het ons bekende "Dienstenboekje" werd een busreis met 50 kaarten als actie aangeboden voor mannenzang Katwijk. Daar komen 1700 mannen bijeen, met eerbied geschreven, in een kerkelijke mancave XXL. In 1994 werd in Katwijk de 1^e mannenzangavond gehouden en is nu een begrip in zangkringen. Kaarten zijn in een paar minuten uitverkocht en op diverse plaatsen zijn er nu mannenzangavonden. Maar vrouwen, let op, in oktober van dit jaar wordt er de eerste vrouwenzangavond in Katwijk georganiseerd.

Maar mannen, vrouwen, jongens en meiden mogen samen zingen van 80 jaar bevrijding. Laten we hopen en bidden dat daar nog jaren bijkomen. Het nieuws van elke dag kan je zomaar moedeloos maken. Blijf daarom zingen van Toekomst en Hoop.

Je hoeft niet bang te zijn,
Als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.

Voor de kinderen

- o Zoek de woorden op de woordzoeker.
- o Sommige woorden lees je van achteren naar voren, of van onder naar boven.
- o Bij 7 woorden staat een cijfer bij de beginletter, schrijf deze woorden op de stippellijnen.
- o Heb je alle woorden gevonden? Welk woord blijft over? Schrijf dit woord op de laatste stippellijn.

begraven	doeken	dood	geloven	graf	heer
hof	nieuw	maria	kruis	naam	pasen
	tuinman	pijn	wijn	spot	straf
					wonder



www.bijbelidee.nl

⁵ t	w	i	j	n	n	f	a	r	o
u	³ p	d	n	e	w	u	e	² g	i
i	n	p	e	v	⁷ g	⁷ h	e	e	r
n	d	i	e	s	a	f	d	o	d
m	e	j	k	a	r	⁶ a	⁶ n	a	m
a	r	n	e	p	⁴ r	⁴ h	o	f	e
n	s	t	n	a	g	e	t	o	s
a	i	r	a	¹ m	b	s	i	u	r
									k

... huilt, ze heeft verdriet.

Waar moet ze Jezus zoeken?

Het ... is leeg, daar ligt Hij niet,
daar liggen een paar

Wie ziet Maria in de ... ?

Komt daar de aan?

Hij noemt haar ..., dan ziet ze het:
De is

huilt ze heeft
Jezus zoeken
liggen een paar

Interview mevrouw J. Versteeg – Doornenbal

Deze keer waren Clazien en ik te gast bij een van onze oudste gemeenteleden: mevrouw Versteeg. Zij hoopt dit jaar de leeftijd van 95 jaar te bereiken. In 1997 kwam zij met haar man in Benschop wonen. Haar man had toen al een ziekte onder de leden. In 2011 is hij helaas overleden. 57 jaar mochten ze getrouwd zijn. In 2020 heeft mw. Versteeg de stap gezet om nog een keer te verhuizen; De Schutse in Lopik werd haar nieuwe woonplek. Ze wilde graag bij de kerkelijke gemeente van Benschop betrokken blijven. Dat gaat heel goed door de kerktelefoon, de Bazuin, de Sonar en hopelijk binnenkort ook door een bezoekje van onze nieuwe predikant. Het zou fijn zijn als hij haar leert kennen nu zij al zo oud geworden is... (maar gelukkig niet ziek). Als u zich wilt herinneren hoe mw. Versteeg er ook alweer uitziet, kijk dan gewoon even naar haar dochter Joke (de Wit), dan zit je er niet ver naast.

Mw. Versteeg zit veel rustig in haar woning, maar ooit was zij natuurlijk ook een kind, een tiener, een jong getrouwde vrouw en je kunt gerust stellen dat zij een wandelend geschiedenisboek is. Niet van de grote geschiedenis van koningen en prinses. Nee, van de geschiedenis van de gewone man en vrouw.

Jannie werd geboren op een boerderij achter in Gerverscop bij Harmelen. Ging zij vroeger met de fiets naar school? Nee, samen met de andere boerenkinderen moest zij een uur lopen voordat zij er was. Op klompen. En na schooltijd stond er geen auto voor het schoolhek te wachten voor de terugreis. Ging zij naar een vervolgschool? Nee, zij had vier verschillende werkhuizen in de buurt waar zij een dag in de week ging werken. Ging zij daarna soms nog studeren? Nee, zij is drie jaar in Kamerik bij een oom en tante in de kost geweest om te werken op hun grote boerderij. Dat hield in: twee keer per dag koeien melken, kaas maken, de was doen, stoep schrobben, de werf harken enz. Uiteraard was dit allemaal handwerk! In de avond lagen niet de handen in de schoot, maar was het borstrokken breien, gaten in sokken repareren enz. En vroeg naar bed. Heel soms ging ze in de avond met de fiets naar huis. Dat kon alleen als het melken vroeg klaar was. Het was hard werken voor weinig. Ze verdiende in de zomer 16 gulden en in de winter 14 (dan waren er minder koeien om te melken en werd er geen kaas gemaakt), Maar de sfeer op deze boerderij was goed en ze heeft het er erg fijn gehad. Boerenkinderen leerden niet wat niks doen is en al op jonge leeftijd droegen zij verantwoordelijkheid.

Overigens gingen de kinderen uit Gerverscop in de oorlog helemaal niet naar school. Ze moesten de spoordijk bij Harmelen oversteken en dat was erg gevaarlijk. Je wist nooit wanneer er een bommenwerper zou verschijnen om een trein aan te vallen. In de oorlog heeft een uit de lucht geschoten vliegtuig op een haar na de boerderij van een buurtbewoner gemist. Dat heeft grote indruk gemaakt. Ook de inundatie door de Duitsers van hun polder was bizar. Hoe hebben de boeren in Gerverscop toch hun bedrijf kunnen voortzetten?

Hoe heeft Mw.Versteeg haar man ontmoet? Dat viel nog niet mee. Op de catechisatie lessen zaten jongens en meisjes in gescheiden groepen. Mw.Versteeg mocht van haar ouders niet naar de Woerdense markt. Haar broer mocht daar wel naar toe. Vader zei: "in raak mijn dochters evengoed wel kwijt!" Vakantiereisjes bestonden niet. Maar voor de kinderen werd er wat bedacht: Als de boerenvaders op woensdag met de kaasbrik naar de kaasmarkt in Woerden gingen, werden daar de nichtjes en neefjes uitgewisseld. Die konden een weekje gaan logeren. Met de volgende kaasmarkt konden ze weer terug naar huis. De enige echte uitjes waren met de jongeren op de fiets naar de zendingsdag van de GZB in Driebergen. Ook een georganiseerd kersen eten in Haarzuilen voor de jeugd. Naar de bevrijdingsfeesten in 1945 kon vader zijn dochters niet meer tegenhouden. Daarom ging hij er zelf ook maar naar toe; hij was zuinig op zijn meiden zullen we maar zeggen. Met het ouder worden gingen de jongeren die op boerderijen woonden en werkten bij elkaar op visite. En zo heeft mw.Versteeg haar man Kors ontmoet. Hij kwam uit Haarzuilen maar werkte net als zij op een boerderij in Kamerik.

Kors en Jannie wilden uiteraard graag trouwen, dus begon de zoektocht naar een huis en naar werk. Beiden konden thuis niet de boerderij overnemen. Gelukkig konden zij terecht op een boerderij van een familielid. Het nadeel daarvan was dat ze hélemaal naar de andere kant van de Lek moesten verhuizen naar Hagestein. Dat was een wereldreis van jewelste. Maar ze deden het, want veel keus was er niet.

Mw.Versteeg en haar man zijn twaalf jaar boer geweest in Hagestein. Daar maakte ze het mee, dat toen ze ter kerke gingen, mw.Versteeg niet bij haar man kon zitten. Vrouwen en kinderen zaten voorin de kerk en daarachter zaten de mannen en de jongens. Ze wist te vertellen dat dat heel vroeger in Benschop ook zo was. We hebben ons afgevraagd waarom men dat vroeger zo deed en wanneer dat in Benschop veranderd is. Toen het werk op de boerderij in Hagestein ophield ging Versteeg in het plaatsje Buren werken. Later vond hij werk in Utrecht en verhuisden ze naar Lopikerkapel; dichterbij de ouders. De familie Versteeg was dus niet erg honkvast. Voor het werk moest er nogal eens verhuisd worden. Ze hadden er geen problemen mee. Graag voegden zij zich weer in, in de nieuwe kerkelijke gemeente.

Heeft mw.Versteeg een baan buitenshuis gehad? Nee, zij had haar job binnenshuis: het bestieren van een huishouden met zes kinderen. Voorwaar geen kleinigheid. Twee van haar kinderen wonen in Benschop. Er zijn ook twaalf kleinkinderen. En 16 achterkleinkinderen van 1,5 tot 18 jaar oud. De kleinkinderen zijn verder uitgevlogen dan hun ouders en hun grootouders. Zij gingen wél naar vervolgonderwijs en sommigen zelfs naar de universiteit. Er kwamen veel meer mogelijkheden. Zodoende zijn zij over het hele land verspreid geraakt, tot zelf in het buitenland aan toe.

Mw.Versteeg laat de nieuwe tijd over zich heen komen. Mensen lopen niet meer eindeloos lang in het zwart omdat er een familielid overleden is. Als je in het ziekenhuis belandt lig je niet meer met alleen vrouwen in een zaal. Als je thuisverzorging nodig hebt kan er zomaar gebeuren dat er een wildvreemde man als hulp op je stoep staat; of een apart type dokter. Opa's en oma's wonen niet meer bij hun kinderen in huis. Er zijn verzorgingshuizen gekomen.

Mw.Versteeg zegt dat zij zich rijk gezegend voelt. Dat heeft ermee te maken dat zij zich terdege realiseert, dat als je zo oud wordt, het zomaar kan gebeuren dat kinderen of kleinkinderen je voorgaan in het graf. Dat is haar tot nu toe bespaard gebleven. Mw. Versteeg heeft met haar man een gelukkig leven gehad. Ze waren niet rijk en het was allemaal niet spectaculair, maar het was wel goed. In haar jeugd was daar het spelen op de boerderij met niks. En in haar huwelijk waren liefde en trouw de pijlers onder hun bestaan. De steun in het leven, die het geloof in God geeft: Wat de toekomst brenge moge, ons geleid Des Heeren hand. Dat was een vaste zekerheid voor beiden. Horen zij daarmee niet tot de wolk van getuigen die ons omringen?

Gebedspunten

We bidden voor:

- Wereldleiders, met mededogen voor hun volk
- Onze eigen predikantenechtpaar. Zegen in hun persoonlijk leven en in hun taak Vervolgde christenen wereldwijd. Er vallen dagelijks vele doden onder hen. Jeugd van onze gemeente
- Verbinding tussen christenen, ongeacht de stroming

We danken voor:

- De 'onrustige' vrijheid in ons land
- Dat al zoveel mensen van het geloof hebben mogen horen

Hoe zit het nu eigenlijk... I Persoonlijk geloof

door Joke de With

Vroeger heb ik me vaak afgevraagd wat mijn persoonlijke geloof in Jezus te maken heeft met het volk Israël. Het lijken twee verschillende zaken. Is er een verband tussen beiden? Jezus heeft, 2000 jaar geleden, als Jood, als straf voor de zonden van de mensheid, Zijn leven gegeven. Miljoenen mensen zijn sindsdien toegebracht. Maar wat heeft het volk Israël daar nu nog mee te maken?

Misschien is het goed om te bedenken dat het niet alleen Jezus is die door God Zijn Zoon wordt genoemd. Joh 3:16 is ons wel bekend: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn **eniggeboren Zoon** gegeven heeft enz.." Maar daarnaast wordt ook Israël door God Zijn zoon genoemd. Daar lezen we gemakkelijk overheen.

In Ex 4:22,23 zegt God tegen Mozes: “Zeg tegen de farao: “Zo zegt de HEERE: **Mijn zoon, mijn eerstgeborene** is Israël”. Dat is toch ingewikkeld. Heeft God een eniggeboren Zoon en een eerstgeboren zoon?

En wat betekent het dan, dat Jezus de Verlosser is voor ieder die in Hem gelooft en dat Hij tegelijk Koning zal zijn over het huis van Jacob (Israël) tot in eeuwigheid? (Luk 1:33) Zijn dat niet twee verschillende dingen?

Wat cru lijkt, is dat Jezus tegen de niet-Joodse, Kananese, vrouw zegt: “Ik ben alléén gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël”. (Mat 15:24) Maar vlak voor Zijn hemelvaart zegt Jezus tegen Zijn Joodse leerlingen, dat zij het goede nieuws nu ook aan niet-Joden mogen gaan vertellen. Ook dat lijkt een tegenstrijdig verhaal. Bovenstaande lijkt te benadrukken dat Jezus als eerste voor het Joodse volk, Zijn eerstgeboren zoon, is gekomen. Maar met als doel, dat het heil via hen verder zou gaan naar alle volken!

Het volk Israël blijkt dus ook een zoon van God te zijn. Mij hebben ze geleerd dat God nooit ergens op terugkomt. Bovendien, de zoon van je vader blijf je altijd. Het is onmogelijk om dat ongedaan te maken. Zelfs niet bij ernstige onmin. Heeft dat consequenties voor mijn persoonlijk geloof? Kan ik de ene Zoon van God aanvaarden en Zijn andere zoon negeren? Hoe zou God dat vinden?

Koningskind

O God, ik dank U, dat ik leven mag,
Ik dank U voor elk uur, voor elke dag:
Want Gij gaf mij zoveel; en als Gij neemt
dan weet ik, (elke hardheid is U vreemd)
dat Gij iets beters voor mij hebt gezocht,
veel mooier, dan wát ik ook kiezen mocht.
Ik wacht niet meer voor een gesloten deur,
Ik sterf niet langzaam aan een eeuw'ge sleur,
Ik lééf, ik lééf en heb U eind'loos lief!
Ik ben Uw kind, en hoef niet als een dief
te stelen, wat toch in mijn handen brandt:
De mooiste parel legt Gij in mijn hand:
Ik ben niet eenzaam, arm en onbemind;
Ik ben een rijk, gelukkig Koningskind!

Nel Benschop

Jezus leeft

Er breekt een
een nieuwe morgen aan
de vrouwen zijn
naar het graf gegaan
Hij is hier niet
Hij is opgestaan!

Waarom is het
dat u beeft?
zie de plaats
waar Hij gelegen heeft
vertel het iedereen
Jezus leeft!

Leo Heuvelman

Opstanding

'Goedenavond! Bent u Johannes?'

'Zeker.'

'Mijn collega en ik zijn ambtenaren. Wij werken undercover, afdeling contraspionage. U staat onder verdenking.'

'Verdenking? Waarvan? Ik ben, al zeg ik het zelf, een voorbeeldige burger van het Romeinse Rijk!'

Intussen zijn de heren gaan liggen op de rustbedden die klaarstaan voor de gasten. Hun vragen suizen als pijlen op Johannes af. Wij hebben redenen om aan te nemen dat u een staatsgevaarlijk boekje hebt geschreven.'

'Nee maar, dat is humor van de bovenste plank!'

'De feiten liegen er niet om. Het gaat om een boekje over het paasfeest, dat tegelijkertijd oproept tot bekering.'

'Paasfeest? Bekering? Ach ja, u hebt gelijk! Het is uitgekomen onder de titel *Evangelie naar Johannes*. Dat zult u bedoelen!'

'Juist. In dat boekje beschrijft u dat ene Jezus uit de dood zou zijn opgestaan. Nu ja, dat wordt momenteel van andere wonderdoeners ook wel beweerd, dus daar liggen wij niet wakker van. Maar klopt het ook dat u zo een poging doet mensen over te halen om dat geloof in die Jezus te omarmen?' 'Dat kan ik moeilijk ontkennen. Het is mijn hartenwens mensen te winnen voor de zaak van Jezus.'

Als we het al niet dachten! U beschrijft hoe mensen een andere leefwijze praktiseren na hun ontmoeting met Jezus. U noemt dat wedergeboorte. Het lijkt er verdacht veel op dat u een alternatief burgerschap beoogt. U wilt een ander rijk stichten. Uw "bekering" noemen wij opstandigheid! En dat terwijl u drommels goed weet dat u onderdeel bent van het Romeinse keizerrijk! Wij behoeven u toch niet uit te leggen dat onze superieuren bepaald niet blij zijn met uw actie.....Zij houden u voor staatsgevaarlijk! Maar, mijn heren, verklaar u nader: er zijn zo veel religieuze stromingen - op elke hoek van elke straat staat wel iemand een religie te verkondigen. Is dat verboden?

'Hangt ervan af. U gaat verder. U beschrijft niet alleen dat Jezus uit de dood is opgestaan, maar ook dat hij is gezien door zijn volgelingen, onder wie ene Thomas. Die Thomas laat u zeggen wat hij in Jezus ziet, namelijk: "Mijn Heer en mijn God." Dat is nogal wat!'

Opeens bekruipt Johannes een bang vermoeden. Zouden ze zijn diepste bedoelingen hebben gepeild? 'Draait u er maar niet omheen! U laat in uw boekje iemand iets zeggen wat in andere soortgelijke boekjes, zoals die van Mattheüs, Marcus en Lucas, niet zo naar voren komt.... Uitgerekend nu, nu de keizer te Rome zich graag heer en god laat noemen, komt u met een boekje waarin iemand dat niet van de keizer, maar van Jezus zegt! Dat heet opruiing! U roept heimelijk uw lezers op niet de keizer te eerbiedigen, maar om die Jezus op de troon te zetten!'

U gaat met ons mee. Niets meenemen, een extra mantel tegen de nachtelijke kou in uw cel is wel genoeg.'

Daar gaat Johannes, tussen twee overheidsdienaren. Jezus, onze keizer..... Misschien hebben die twee het toch wel heel, heel goed begrepen....

André F. Troost

.....

Toen hij (Jezus) hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. 'Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?' vroeg hij.
Johannes 13:12

Een overbekende geschiedenis: Jezus, die de voeten van zijn discipelen wast, het werk doet van een slaaf. Een voorbeeld voor hen en voor ons van hoe we met elkaar moeten omgaan. Elkaar dienen, liefhebben. De minste willen zijn. Maar als je dat hele hoofdstuk leest, komt er nog iets veel groters naar voren: Jezus wast niet alleen de voeten van zijn vrienden, Hij wast ook de voeten van Judas. Judas, die zich nu nog voordoet als vriend, maar binnen enkele uren Jezus zal verraden. En Jezus weet dat op het moment dat Hij neerknielt en ook Judas z'n voeten wast. Zou ik dat kunnen? Iemand van wie ik weet dat hij ervoor zal zorgen dat ik binnen een dag een vreselijke dood zal moeten sterven?

Echt niet! Ik zou spugen op die voeten! Jezus is anders. Jezus heeft lief, Hij heeft zelfs zijn vijanden lief. En hoor, Jezus zegt nog iets: 'Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.' Onmogelijk in onze eigen kracht! Heer, leer ons liefhebben zoals U!

Ina van der Beek

.....

Lees Psalm 22: 1-9

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten.....

Het lezen van dit gedeelte brengt me bij een executieplek. Schedelplaats. Kruishout. Daar hangt Hij. De langverwachte wordt verlatene. Hoor het rusteloze roepen: *mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?* God roept tot God. Wie kan bevatten de ijzige koude in Zijn ziel, de bevriezende eenzaamheid? Geen verlichting voor Zijn lijden. Geen antwoord van Zijn Vader. Het is niet om aan te zien. Ik wend mijn blik vol afschuw af. 'Ik voor jou.' Zijn adem fluistert in mijn oor. 'Ik voor jou.' 'Mijn God,' zeg ik. 'Mijn God. Hierom heeft God U verlaten: zodat ik nooit alleen zal zijn.'

Annemarie van Heijningen - Steenberg

Week van Gebed Lopikerwaard

Aanleiding

Vorig jaar op pinksterconferentie Opwekking is in de dienst van zondagochtend het **'Jaar van Gebed'** voor Nederland gestart. Dit gaat uit van de organisatie '24/7 Prayer Nederland'.

Van Pinksteren 2024 tot Pinksteren 2025 wordt 52 weken 24/7 in veel verschillende plaatsen gebeden. Gemeentes e.d. 'adopteren' één week in dit jaar. De Lopikerwaard doet ook mee! En Benschop ook! De Lopikerwaard doet mee in de week van **zondag 30 maart t/m zaterdag 5 april**. Initiatiefnemers zijn Gerrit-Jan Verburg en Lidy Bijman uit Lopik.

Wie?

De dorpen die voor de Lopikerwaard meedoen zijn: Lopik, Benschop, Polsbroek, Lopikerkapel en Jaarsveld.

Waarvoor?

Het is mooi om te mogen bidden voor onze eigen woonplaats Benschop en voor de Lopikerwaard. Ook in ons dorp zijn zoveel mensen die Jezus nog niet persoonlijk kennen. In onze kerken is nog veel plek! Op de Alpha cursus Benschop en in de regio ook! En ook bij Sisters Benschop zijn nieuwe vrouwen welkom! Of bij de diverse activiteiten voor de jeugd! En zo kunnen we nog wel even doorgaan. We kunnen op diverse plekken in ons dorp nog veel uitdelen van Gods liefde en mensen naar Jezus leiden. Er hoeft niet alleen voor Benschop gebeden te worden. Dat mag uiteraard ook voor andere gebedsonderwerpen!

Mooi als mensen uit alle 4 de kerken in Benschop (en andere gemeenten) ook meedoen! Mooi als we in eenheid als christenen zo met elkaar kunnen bidden voor ons dorp!

Waar? Wanneer?

Als 24/7 gebedsruimte mag een evangelisatie-bus van Stichting 'Naar House' gebruikt worden. Deze bus zal in de Week van Gebed elke dag in een andere dorpskern van de gemeente Lopik staan. Hiervoor is toestemming gekregen van de gemeente Lopik.

In Benschop zal de bus ook één dag, op het Dorpsplein, staan. Van **maandagavond 31 maart 19.00 uur tot dinsdagavond 1 april 18.00 uur**.

Planning: D.V.:

- Lopik: Zondag 30 maart t/m maandag 31 maart
- **Benschop: Maandag 31 maart t/m dinsdag 1 april**
- Polsbroek: Dinsdag 1 april t/m woensdag 2 april
- Jaarsveld: Woensdag 2 april t/m donderdag 3 april
- Lopikerkapel: Donderdag 3 april t/m vrijdag 4 april
- Weer in Lopik: Vrijdag 4 april t/m zaterdag 5 april

Als je niet kunt op de dag(en) in je eigen dorp, mag je uiteraard ook meedoen in een ander dorp! We zijn allemaal Lopikerwaard!

Meedoen? Online inschrijving is geopend!

Dorpsbewoners kunnen online inschrijven voor een bepaald uur of uren, op die maandagavond, -nacht of dinsdag overdag, via de volgende link:

<https://signup.24-7prayer.com/signup/c8598f>

Wie?

Voor alle leeftijden! Mooi om bijvoorbeeld met iemand samen, in groepjes, met bijbelkring, commissie, vriendengroep, gebedsteam), als gezin of individueel een uurtje te komen! Juist ook kinderen, tieners en jongeren kunnen meedoen! Kinderen kunnen bijvoorbeeld een gebedsbriefje invullen en ophangen, een tekening maken o.i.d.

Wat?

Het is niet alleen bidden! Ieder mag er zelf invulling aan geven (bidden, bijbel lezen, tot stilte komen, gebedsbriefjes invullen, iets in gastenboek schrijven, muziek maken of luisteren, creatief bezig zijn, schrijven, stil of hardop bidden, in een groepje of individueel. Of gewoon even langskomen).

24 uur per dag

Het zou mooi zijn als genoeg mensen (**jongeren?!**) willen inschrijven voor een uur in de nacht, zodat ook in Benschop daadwerkelijk 24/7 gebeden wordt.

Praktische functies:

Naast bidders zijn er ook een paar mensen nodig die:

- een uur (of een paar uur) beschikbaar willen zijn als gastheer/gastvrouw. Gewoon om aanwezig te zijn, mensen te kunnen ontvangen. Koffie/thee te schenken.
- Of eventuele bezoekers die zomaar even langskomen te woord te staan. Het kan zijn dat zo'n rode bus op het dorpsplein nieuwsgierigheid wekt van dorpsgenoten en dat ze even komen kijken of vragen wat het is. Een mooie gelegenheid om mensen over gebed en over God te vertellen! Wie weet leidt dat nog tot mooie ontmoetingen en gesprekken.
- 's nachts als nachtdienst aanwezig willen zijn, om e.e.a. in de gaten te houden. Bijvoorbeeld in shifts, zodat je elkaar kunt afwisselen.

Opening Gebedsweek

Worship, Woord, gebed: Zondagmiddag 30 maart, 16.00 - 17.00 uur in Lopik (locatie in Lopik wordt t.z.t. nog bekend gemaakt) Iedereen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Meer info:

- Instagram: 247prayerlopikerwaard
- Facebook: Gebedsweek Lopikerwaard
- <https://24-7prayer.nl/>
- <https://www.vriendvanopwekking.nl/artikelen/jaar-van-gebed-voor-een-opwekking/>
- Voor praktische info voor Benschop of aanmelden als gastheer/gastvrouw of als nachtdienst: bij Evert Wiegeraad
- Stuur deze uitnodiging vooral ook door naar mensen waarvan je denkt dat ze ook graag meedoen!

Open Kaart

Jan van Bruchem in gesprek met Jan en Rina de Jong.

Onder het genot van een kopje koffie starten wij het gesprek, dat vooral door Jan wordt gevoerd en door Rina waardevol wordt aangevuld.

Jan is geboren en getogen op de boerderij aan het Boveneind. Eigenlijk ligt daar zijn hele leven voor meer dan 40 jaar samen met Rina, waar ze samen een zoon en dochter hebben mogen ontvangen, want zo voelt dat geven ze aan. Ze wonen bij het Schreudersplansoen, maar zijn nog dagelijks op de boerderij in het Boveneind waar ze ook middagverblijf hebben en komen daar heel graag om ook zoon Jan met het melkveebedrijf te helpen dat zij hebben doorgegeven aan hem. Zo gaat het familiebedrijf weer over in de volgende generatie. Dan breng ik de kaarten op tafel om ons gesprek toch te verdiepen, wat de bedoeling is van deze rubriek.

De eerste vraag: welke gaven van jou zet je in voor het werk in de kerk? Dat is geen makkelijke vraag zegt Jan, maar na wat denken komt het antwoord. Wij bezoeken graag familie, vrienden en bekenden. Ook als het hen niet zo goed gaat in het leven om hen te bemoedigen en te ondersteunen in het leven.

De volgende vraag wordt gepakt: de belangrijkste taak van de kerk vind ik? Het is belangrijk als kerkelijke gemeente samen te komen en samen het Woord van God te beleven in woord en gebed. Maar zeker ook met zang ons geloof te beleven en prijzen. Dat is wat Jan en Rina erg aanspreekt, daar kan je door geraakt en bemoedigd worden.

Dan vraag ik: welk lied spreekt jullie erg aan? Jan geeft dat gelijk aan dat is, 'Een toekomst vol van hoop'. Hij laat het gelijk horen via zijn telefoon en wij luisteren samen geboeid. Rina geeft aan dat is, 'Tel uw zegeningen' en het daarover hebbende met elkaar zegt ze er gaat zoveel goed dat we het weleens vergeten dat we het goed hebben en gezegend zijn.

Dan is er een nieuwe vraag: een Bijbelgedeelte dat mij inspireert is? Psalm 103 komt gelijk boven en onze trouwtekst is, 'Looft de Heer mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden'. Dat is waar wij al meer dan 42 jaar mee leven in ons huwelijk en dat is wel mooi als je dat zo direct en standvastig hoort van Jan en Rina!

Dan gaan we naar de laatste vraag: ik ben God dankbaar voor? Wij zijn dankbaar voor veel, maar het mooiste is dat wij twee kinderen en zes kleinkinderen hebben mogen ontvangen uit Gods handen. Dat is een heel groot geschenk en daar genieten wij elke dag weer van want dat is niet iedereen gegeven en dat besef is bij ons zeker aanwezig.

Jan en Rina, mag ik jullie bedanken voor het openhartige gesprek. Wij konden elkaar wel maar dit gesprek heeft ons elkaar wel beter leren kennen op een manier die je zomaar even niet doet! En dat hebben we op een prettige maar onderhoudende manier gedaan. Wens jullie Gods zegen toe in jullie verdere leven!

Onrecht haten

Lezen: Jesaja 56 : 1-5

Zo zegt de Heere: Neem het recht in acht en doe gerechtigheid.....

Ze was vijf jaar oud toen haar ouders stierven. Lortha uit Bangladesh bleef alleen achter zonder familie. Haar dorpsgenoten verkochten haar aan een bordeelhoudster. Na twee jaar moest Lortha aan het 'werk'. Vijfentwintig jaar later vertelt ze haar verhaal. Sinds twee jaar is ze uit het bordeel en probeert een normaal leven op te bouwen. Maar wat is normaal? Lortha is nooit kind geweest. Bij het horen van dit verhaal schreeuwt alles in je: 'Dit is onrecht! Een onschuldig kind is levenslang beschadigd.' God verafschuwt dit soort praktijken. Helaas zijn de praktijken in de tijd van Jesaja nog geen verleden tijd. Gelukkig zetten veel mensen zich wereldwijd in tegen het onrecht in de wereld. Gelukkig kijkt God dan niet alleen naar grote resultaten. Misschien heb je wel je eigen 'Lortha' in je eigen leefomgeving en breng je al in praktijk wat God vandaag de dag doet. Dan mag je twee dingen meenemen. Als eerste: God kijkt niet naar grote dingen maar ziet het kleine ook al aan. Als tweede: vraag God waar Hij je wil gebruiken. Dan kunnen er nog wel eens mooie verrassingen komen in je leven!

Rina Molenaar (Woord en Daad)

Alle tranen zijn zout

Adressenlijst

Vergeten we niet de langdurig zieken en de ouderen, leden en oud leden, die buiten onze gemeente verblijven? Verras ze met een kaartje of bezoekje, daar worden ze erg blij van.

De adressen van mensen die in woonzorgcentra, verpleegtehuizen of thuis verblijven:

Marieke Suur
Dorp 127
3405 BB Benschop

Mevr. C.H.J. Timmer-Schalkwijk
Burg. Blankenhof 6
3411 XW Lopik

Mevr. J. Bakker-Otten
Ewoud State
Jan v/d Heydenweg 146
3401 RH IJsselstein

Mario Rietveld en fam.
Av. Del Ejercito 1063
Santa Cruz Lima 18 Peru
Post. A. Casilla 18-0569
Lima 18 PERU

Mevr. J. Versteeg-Doornenbal
Schutseplein 35
3411 AK Lopik

Mevr. G.M. Doornenbal-Zwijnenburg
De Schutse / kamer 101
Anna van Burenstraat 40
3411 AK Lopik

Lotte Overbeek
Kempenhaeghe / Sant2
Sterkselseweg 65
5591 VE Heeze

Brenda Heek – van Beusekom
Kapt. Van Zijll-laan 133
3405 AC Benschop

Dhr. en Mevr. Leen-van Breugel
Borchleen / appartement 33
Lopikerplein 3
2871 AN Schoonhoven

Dhr. W.G. van der Heiden
Ewoud Zorgcentrum / app. 417
Jan v/d Heydenweg 2
3401 RH IJsselstein

Zijn we iemand vergeten, of staat er iets verkeerd in deze lijst?
Laat het ons a.u.b. weten!

**Soms weten wij pas hoe stevig de zonde ons in haar greep heeft,
wanneer wij proberen haar te weerstaan.**

Een halve waarheid is over het algemeen voor minder dan de helft waar.

DV 12 APRIL 2025

VOORJAARSMARKT

POLSBROEK

Op de Voorjaarsmarkt kunt u veel dingen vinden voor jong & oud, zoals; Eten & drinken, verschillende kramen, kappers, dieren & er zijn leuke prijzen te winnen!

LOCATIE:

Kaasboerderij Verweij,
Zuidzijdseweg 142A Polsbroek

TIJD:

Zaterdag 12 april
10:00-14:30

*Ont*moeting



@voorjaarsmarkt.polsbroek



Agenda

Kerkdiensten

Week 15

Zondag 06-04

09:30 Ds. T. van Bruggen uit Streefkerk

18:30 Ds. J.A.W. Verhoeven uit
Krimpen aan den IJssel

Week 16

Zondag 13-04

09:30 Ds. J.A. Hoogesteger

18:30 Ds. W.A. Dekker uit Wageningen;
Zingen na de dienst

Donderdag 17-04

20:00 Vesper

Vrijdag 18-04; Goede Vrijdag

19:30 Ds. J.A. Hoogesteger

Week 17

Zondag 20-04; 1^e Paasdag

09:30 Ds. J.A. Hoogesteger

18:30 Ds. G.D. Kamphuis uit Barneveld

Maandag 21-04; 2^e Paasdag

09:30 Pasen met de Zondagsschool

Week 18

Zondag 27-04

09:30 Ds. J.A. Hoogesteger

18:30 Ds. A. Schroten uit Gouda

Overige activiteiten

Crèche (wekelijks)

09:30 Crèche

Zondagsschool (wekelijks)

09:30 Groep 1

11:15 Groep 2 & 3

Catechisatie

Barbecue 01-04

Mannenvereniging

Maandag 03-02, 17-02 20:00

JV

Zondag 09-03, 23-03 20:00

Bijbelkring

Emmaüskring 02-04, 16-04, 30-04 09:00

Ouderen

Spelletjesmiddag 08-04 14:30

Ouderenmiddag & broodmaaltijd 29-04 14:30

Rommelschuur

Zaterdag 19-04 09:30

Voorjaarsmarkt

Zaterdag 12-04 10:00

Muntverkoop

Vrijdag 25-04 19:30

Kijk voor de actuele agenda op: www.hervormdbenshop.protestantsekerk.net/agendapagina

De volgende Sonar verschijnt op: 27 april '25

Inleverdatum: 10 april '25

Redactie: Henk Oskam, Hilbert Oskam, Clazien Schep,
Sander Schouten en Joke de With

Contact: red.hervormdbenshop@gmail.com