

December 2021



SONAR

*Informatieblad van de
Hervormde Gemeente
Benschop*

Meditatie

‘...dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.’

Iedereen heeft duistere kanten. Karaktertrekken die je het liefst verborgen houdt. Dingen waarvoor je je schaamt. Ze moesten eens weten hoe ik echt ben, denk je soms. Heeft God ook van die verborgen donkere kanten? Als het in de Bijbel gaat over God Die wraak neemt, God Die toornt, God Die mensen verloren laat gaan, kun je dat idee krijgen. Dan blijven we liever ver bij Hem vandaan.

Die God is niet de God van Johannes. Beter gezegd: Johannes heeft ontdekt dat God wel verborgen kanten heeft, maar geen donkere kanten. Hij zag het Licht: Johannes is zelf getuige geweest van Gods openbaring in de komst van Jezus Christus. Hij heeft Jezus gezien, gehoord, gevolgd, aangeraakt, en aan Hem was niets duisters. In Jezus gaf God Zich helemaal. Hij hield niets van Zichzelf achter, Ook wat wij van God niet begrijpen, is enkel licht.

Er is daarom geen enkele reden om als mens zelf in het donker te blijven leven, in de schaduw van de leugen. Wandel in het licht. Kom voor de dag. Voor Hem hoeven we niet bang te zijn! Verlaat de weg van angst en wandel de weg van de blijdschap!

ds. T. de Ridder

ps. Zie verderop het lied: ‘Naar het licht toe’

Bezoek van twee buitenlandse theologiestudenten

- BridgingGap, overbrug de kloof, met christenen uit Indonesië en Pakistan -

Het bezoek van twee theologiestudenten, een uit Indonesië en een uit Pakistan, ligt weer achter ons. Ontmoetingen met hen heeft ons wel aan het denken gezet. Hoe is het om kerk te zijn in jullie landen? Was de vraag die boven dit bezoek hing. En ook: hoe kijken zij tegen onze vormen van kerk-zijn aan?

Kerk-zijn in hun landen is van een andere orde dan bij ons hier in Nederland. In Pakistan merken ze bijvoorbeeld direct als er in Europa problemen ontstaan rondom cartoons de profeet Mohammed. Zodra ze daar iets van horen sluiten ze uit voorzorg alle gebouwen om te voorkomen dat ze gemolesteerd worden tijdens een bijeenkomst. Ook hopen ze de aandacht dan niet te trekken van fanatieke aanhangers van de Islam, alles wat niet naar hun zin wreken zij op de lokale christengemeenschappen. Hoewel ze voor de staat gelijk zijn krijgen ze nauwelijks bescherming in zulke situaties. De kerk kan zomaar in brand gestoken worden. Ook ervaren ze onderdrukking en armoede aan den lijve, christenen worden door velen als tweederangs burgers gezien.

Indonesië heeft hier iets minder last van hoewel extremistisch geweld daar ook voor komt. Vooral worstelen ze met armoede, natuurbranden, overstromingen en orkanen. Dan worden de armsten het meest de dupe. De uitdaging is hoe je daarmee kunt helpen en welke boodschap is bemoedigend? Bijbeluitleg richt zich niet alleen op het oude verhaal maar wil verbinding zoeken met de huidige situatie. Wat zegt het voor nu?

De studenten Heri en Khashia vonden Benschop een very nice village. Met de fiets wat rondgereden en de drie Benschopse kerken bezocht. Op alle plaatsen werden ze door Engels sprekende mensen rondgeleid. De Vesper op zaterdagmiddag was een mooie voorbereiding op de zondag, met inbreng van de studenten en onze gemeente. Muziek en zingen verbindt en spreekt alle talen. Met gemeenteleden een heerlijk diner genuttigd en in een andere samenstelling een Bijbelstudie gehouden. Zondagmorgen was het een hele uitdaging om het voor iedereen duidelijk te maken. Dominee ten Hove uit Veenendaal had zich goed voorbereid en daardoor voelden ze zich welkom in Benschop. In Maranatha gaven Heri en Khashia een presentatie over hun land en hoe ze als christenen daar leven. Leren van elkaar is zien hoe Gods Koninkrijk gestalte krijgt over de wereld heen. In groepjes, met jong en oud, vertelden ze hun persoonlijke verhaal van de onderdrukking als christen. Om stil van te worden. Ondertussen lieten we ons de soep met broodje bal of kaas goed smaken.

Namens de werkgroep hartelijk dank voor uw bijdragen in welke vorm dan ook!

Voor de kinderen



Voorstellen nieuwe gemeenteleden | Fam. Van Es

Sinds oktober van dit jaar is de familie Van Es verhuisd vanuit Harmelen naar Benschop, waar zij nu wonen aan de Fluitekruid. Daarom is de redactie van de Sonar bij hun op bezoek geweest voor een korte kennismaking.

Vader Arjan werkt in Haastrecht bij een bedrijfseconomisch adviesbureau. Hij geeft diverse non-profit organisaties adviezen op financieel en beleidsmatig gebied. Moeder Kersti werkt als juf op een basisschool in Wilnis. Zij geeft twee dagen per week les aan groep 4 en daarnaast geeft ze een dag extra les aan kinderen met leerproblemen. Arjan en Kersti hebben samen drie kinderen, die allemaal op de Eben Haëzerschool in Benschop zitten. Noah is 9 jaar en zit in groep 5. Zoë en Rhodé zijn een tweeling, en zitten in groep 3.

Voor Arjan is Benschop geen onbekend terrein. Hij is namelijk een zoon van Arie en Anneke van Es en is in Benschop opgegroeid. Veel familie en bekenden wonen dus in Benschop. Dit was één van de redenen om naar Benschop te verhuizen, naast de christelijke basisschool en uiteraard het mooie huis dat vrij kwam. Een wens vanuit de familie is dat iedereen in de gemeente de ruimte mag krijgen om zijn of haar geloof te beleven, zodat we van elkaar kunnen leren en er verdieping en groei van het geloof plaats kan vinden.

Arjan, Kersti en de kinderen, bedankt voor de koffie en het fijne gesprek!

Dank- en bidpunten

Wij willen danken voor:

- dat we er nog mogen zijn, en leven in een rijk land;
- dat er weer catechisatie, club en verenigingen mogelijk zijn;
- dat het de eerste adventszondag is vandaag.

Wij willen bidden voor:

- een ieder die in rouw is en verdriet heeft om gemis;
- allen die ziek zijn of behandelingen moeten ondergaan, dat ze Kracht naar Kruis mogen ontvangen;
- dat we tevreden mogen zijn;
- hen die de maand december, om welke reden dan ook, moeilijk vinden.

**God kent de grenzen van de tijd.
Hij weet wat ons te wachten staat.
Maar wie in Zijn gezelschap gaat,
is permanent in veiligheid.**

Herdenken

Rouwdragende Families (in 2021)

- Op 17 november 2020 overleed Jannetje de With-Bos, 93 jaar, laatst gewoond hebbend in Ewoud IJsselstein
- Op 23 december 2020 overleed Johan Jacob Cluistra, 94 jaar, laatst gewoond hebbend op Groene hof 16
- Op 16 januari overleed Cornelis Paulus Rietveld, 87 jaar, laatst gewoond hebbend in Ewoud IJsselstein
- Op 27 maart overleed Pieter Zuidam, 92 jaar, laatst gewoond hebbend in Loosdrecht
- Op 27 maart overleed Pieter de Bruin, 87 jaar, laatst gewoond hebbend op Benedeneind ZZ 435,
- Op 6 april overleed Gerrit Antoon de Kruijf, 80 jaar, laatst gewoond hebbend op Boveneind NZ 108
- Op 19 mei overleed Johanna Dirkje van Os-Hoogendoorn 70 jaar, laatst gewoond hebbend op Florijn
- Op 2 augustus overleed Dirkje de Jong-van de Bunt, 89 jaar, laatst gewoond hebbende in Voorhoeve Utrecht
- Op 30 augustus overleed Henny Langerak, 70 jaar, laatst gewoond hebbend op Benedeneind ZZ 387
- Op 30 augustus overleed Willem Kersbergen, 80 jaar, laatst gewoond hebbend op Kon. Julianasingel 19
- Op 19 september overleed Willempje Goedhart-Dekker, 99 jaar, laatst gewoond hebbend op Benedeneind ZZ 365
- Op 6 oktober overleed Gerrie van Overhagen-van Zonderen, 84 jaar, laatst gewoond hebbend op Oranje Nassaustraat 40
- Op 29 oktober overleed Cornelia Elizabeth Cooiman-van Kooten, 72 jaar, laatst gewoond hebbend op Kon. Julianasingel 2

Gedenkstenen

Op de begraafplaats zijn onlangs twee gedenkstenen geplaatst. Een gedenksteen staat aan de westkant van de begraafplaats. Hierop staan de namen van diegenen die ooit zijn begraven op de begraafplaats, maar waarvan de graven in de loop van de tijd zijn opgeheven en de stoffelijke resten zijn herbegraven. Tijdens het herbegraven zijn de stoffelijke resten in een verzamelgraf geplaatst. Omdat we toch nog verbondenheid voelen met deze mensen, is er een verzamelsteen geplaatst met daarop de namen van de personen die daar zijn herbegraven. Hiermee is er ook een plaats ontstaan voor nabestaanden om naar toe te gaan.

Bij het oude verzamelgraf bij het baarhuisje is de tweede gedenksteen geplaatst. Dit verzamelgraf is van lang geleden en daarvan is minder bekend wie daar zijn begraven. Daarom staan er op deze gedenksteen geen namen vermeld.



Agenda op website van de kerk

Heeft u de agenda op de website al eens bekeken in dit winterseizoen? In de jaarplanning staan alle erediensten, bijzonderheden als koffiedrinken en zingen na de dienst, Bijbelstudiekringen, Rommelschuur, Avondmaal, Doopdiensten, Jeugdwerk, Kerkenraadsvergaderingen, Activiteiten, Ouderenmiddagen en wat al niet meer. College/teamvergaderingen niet. Overzichtelijk en op één centrale plaats. Dank voor de vele input die hiervoor geleverd is en word.

Met elkaar moeten we dit document vullen en levend houden, daarom zal het ook steeds opnieuw geüpdatet worden. Wil iedereen die op wat voor manier data heeft deze doorgeven aan Joran en Maria van Vliet? Zij beheren deze agenda en zijn bereikbaar via jaarplanning@hervormdbenshop.nl.

Kerstverhaal

door Evert Wiegeraad

De maand november is net als januari een maand waarin het buiten vaak donker en grijs is. Vandaag zijn we de hele dag buiten bezig geweest met het snoeien van de vlinderstruiken, de bramen en de bessen en ook nog wat kachelhout gezaagd. Desiree en ik zitten nu met de voeten omhoog bij de houtkachel die een aangename warmte verspreid. Desiree heeft zojuist de thee ingeschonken en we genieten van een stukje tulband die zij die middag gebakken heeft.

Ik denk aan een gebeurtenis wat inmiddels al heel wat jaren geleden gebeurd is. Dit verhaal wil ik graag met u delen;

Het was eind jaren 60, een donkere bewolkte novemberdag was het met regenbuien afgewisseld met wat zonnestralen die door de wolken heen braken. Jan, een jongen van een jaar of negen, nog geen 5 turven hoog, met donker haar en bruine ogen mocht die dag met zijn vader mee op jacht om een haas te bemachtigen voor het kerstdiner. Jan had sinds een half jaar een hondje en niet zo maar een. Hij had haar voor zijn verjaardag gekregen en had haar Nova genoemd. Nova was een labrador teefje van op dat moment 9 maanden oud en omdat Jan al veel met het hondje had geoefend in het apporteren van allerlei speelgoed, stokken en zelfs de pop van zijn zusje (wat door haar niet in dank afgenomen werd..) mocht Nova nu voor de eerste keer mee met Jan en zijn vader om te wennen aan het de jacht en alles wat daar bij komt kijken. Het was al een uur of vier in de middag, het begon al flink te donkeren, de dag was bijna ten einde. Jan en zijn vader hadden al een paar uur door de natte polder gelopen. Omdat het een warme herfst was geweest, was het gras lang voor de tijd van het jaar waardoor het lopen zwaar was. Jan voelde dat zijn benen wat moe begonnen te worden en hij dacht aan thuis waar moeder die avond boerenkool met worst en spek zou koken. Hij was er stapel gek op. "Voor boerenkool en spekjes mag je me altijd wakker maken" zei hij altijd tegen zijn moeder.

Plotseling een harde knal. Jan schrok er een beetje van. Aan de andere kant van de brede sloot was een haas op de lopers gegaan en vader had het geweer aan de schouder gelegd, gemikt en geschoten. Raak! Maar ondanks de wol (dat is het haar van het haas) dat in het gras lag, liep het haas in volle vaart het naast gelegen weiland door om verderop in een lager gelegen slootkant uit het zicht te verdwijnen.

"Kun je je hond niet loslaten om het haas op te gaan zoeken? Het is gewond en anders moeten we helemaal omlopen om hem te vinden" zei vader. Jan twijfelde; "Ze is nog zo jong, dat lukt vast niet" en onzeker als Jan was bedacht hij nog enkele excuses om het niet te doen. Maar na wat over en weer gepraat en met aangemoedigd door zijn vader dacht hij bij zichzelf; wat kan er me gebeuren? misschien gaat het goed, misschien ook niet: we zien wel, we doen het!...

Nova zat naast hem en keek hem met haar bruine ogen vragend aan alsof ze zeggen wilde; “beste baas, gaan we nog wat doen of hoe zit het ?” Snel deed Jan de riem los. Het hondje keek nogmaals vol verwachting naar Jan en sprong op het commando “vooruit!” in het koude slootwater, zwom als een vis naar de overkant en krabbelde omhoog de oever op om vervolgens linea recta naar de aanschot plaats te rennen. Eenmaal daar aangekomen pakte ze de lucht van het gewonde dier op en liep ze met grote zekerheid en met haar neus aan de grond het spoor van het haas uit, tot ze bij de slootkant, zo’n honderd meter verderop aan de andere kant van het weiland, aangekomen was waar ook zij uit het zicht verdween. Na ongeveer een paar minuten kwam ze een heel eind naar rechts, zeker zo’n 150 meter van waar ze uit het zicht verdwenen was, weer in het vizier, rende nog enkele tientallen meters door en dook bij een groot houten hek wederom de slootkant in. Ook nu konden Jan en zijn vader niet zien wat er gebeurde, de afstand was simpelweg te groot. Hij begon zichzelf en Nova al te verontschuldigen en het falen in te dekken met zinnen als “tja, ze is hier nog te jong voor” en “hier hebben we nog niet op getraind, dit is toch wel heel erg moeilijk. Ik fluit wel dat ze terug moet komen”.

Vader en zoon staan nog enkele minuten te turen naar de plaats waar ze Nova het laatst gezien hebben tot plotseling een donkere stip aan de horizon verschijnt. De stip wordt steeds groter, “het is Nova” zegt vader, “maar eh, het lijkt wel of ze wat in de vang heeft” en inderdaad komt de trotse Nova met het haas in haar bek naar hen toegelopen, voorzichtig stapt ze de sloot in en met het haas omhoog boven het water gehouden zwemt ze over en geeft het levenloze dier nog kurkdroog aan Jan af. Trots als een pauw neemt Jan het haas van het kleine hondje aan en beloont haar met wel honderd liefkozende woorden, omhelzingen, aaien over de bol en natuurlijk met wat nog rest van de kruimels van de koek die hij van moeder mee had gekregen.. “wat zal moeder blij zijn” zegt hij. “zullen we snel naar huis gaan pa, dan gaan we het aan moeder vertellen en aan opa en oma en aan...”

Als ik deze geschiedenis de revue laat passeren komen de woorden “vertrouwen”, “durven”, “loslaten” maar ook “smoesjes verzinnen” in mij op. Ik denk aan Jan die in eerste instantie niet het vertrouwen had en daardoor Nova niet los durfde te laten, bang als hij was om te falen en voor de gevolgen daarvan. En ik dacht; zo heb ik zelf – en vermoedelijk ook velen met mij - ook jaren geleefd in mijn relatie met God en Zijn Zoon Jezus Christus. Je weet dat Hij er is maar het is moeilijk om het leventje dat je leidt zonder Hem echt te kennen los te laten, simpelweg omdat het toch goed gaat zo.. We vertrouwen op onze eigen krachten, bezit of carrière en zijn bang voor de gevolgen van het maken van een keuze waarbij we gebruik makend van allerlei smoesjes proberen om onze keuze of eigenlijk het niet maken daarvan te rechtvaardigen. Eerlijk gezegd hoefde het voor mij toentertijd ook niet zo.

Achteraf bezien ging er ook een heleboel niet zo goed maar dat gaf ik een plekje ver weg waarvan ik dacht dat het niet zoveel kwaad kon doen. En toch ben je ondanks dat het goed gaat soms ook bang, bang voor de dood en voor de eeuwigheid, bang voor wat er hierna komt.

Tot op een dag, eigenlijk was het nacht, was daar die stem misschien wel honderd keer die telkens weer aanmoedigde om te komen. Bekende woorden waren het uit Psalm 25 die in mijn hoofd speelden; "Heere maak mij Uw woorden bekend en leer mij Uw wegen..." . Dat was het duwtje, beter gezegd de duw, de bemoediging die nodig was om in vertrouwen de zoektocht te starten. Het spoor was er al en het einddoel ook. Ik hoefde het alleen maar te volgen.

Eigenlijk gaven de herders die in de nacht van Jezus geboorte niet alleen een ster zagen maar ook engelen hoorden zingen al het voorbeeld van vertrouwen en het voorbeeld van doen. Zij gingen, de kudde in vertrouwen achterlatend, naar de door de ster aange- wezen plaats en vonden daar een vader en moeder met een pasgeboren kindje. Hij lag in een kribbe, was in doeken gewikkeld en Zijn naam was Jezus. Jezus Christus, onze Zaligmaker. Hij die de Weg is, de Waarheid en het Leven. Op Hem kun je vertrouwen. Zijn wegen zijn ook onze wegen, Zijn Woorden zijn de fundering waar wij ons leven op kunnen bouwen.

Zou u als lezer ook een zetje willen krijgen of een bemoediging? misschien is het dit verhaal wel en dan zou ik tegen u willen zeggen; "Laat los wat je tegenhoudt om naar Hem toe te gaan en Zijn wegen te bewandelen". Ga gerust naar Hem toe want Zijn last is licht en Zijn juk is zacht. Als u zoekt dan zult u ook vinden en als u klopt zal er ook open gedaan worden! Over de gevolgen hoeft u niet in te zitten, die zijn alleen maar positief. Daar hoef je niet aan te twifelen!"

Nogmaals, ga gerust. Ik wens u een goede reis!

Plots ontwaak ik uit mijn gedachten en zie dat mijn hondje, ik heb haar ook Nova ge- noemd, nog steeds op het kleedje voor de kachel ligt te slapen. Ze piept wat in haar slaap en we vermoeden dat ze in haar dromen deze dag nogmaals beleefd.

De warmte van de kachel maken dat mijn wangen rood zijn en mijn vermoeide ogen vallen bijna dicht. Als de thee op is ga ik ook maar naar Bedje Veren in de Lakenstraat... (zo zei mijn moeder dat ook altijd..)

Ik wens u allen een gezegend kerstfeest!

Evert Wiegeraad

Bericht vanuit Roemenië | Update van Gerliene en Zoltán

Lieve gemeenteleden,

Hierbij eindelijk een update van ons. En eindelijk goed nieuws want het gaat heel goed met ons!! Sinds maart 2021 ben ik hier in Nederland en volg ik therapie. Dit omdat er nog wat onverwerkte dingen speelde. Ik heb het eerst in Roemenië geprobeerd op te lossen d.m.v. therapie maar dat ging helemaal niet. De therapie die ik hier krijg is zwaar maar werkt zo helend dat het einde in zicht is en dat we al weer naar onze terugkeer werken. Zoals het er nu naar uitziet hopen we rond februari 2022 weer terug naar Roemenië te gaan.

Sinds september is Zoli (mijn man) ook in Nederland. Hij werkt hier 5 dagen in de week, iets wat voor hem natuurlijk heel belangrijk is, en waar we ons heel gezegend mee voelen. Sinds mei zijn wij bezig geweest met ons nieuwe project. Met ons spaargeld en een beetje hulp van onze schoonouders hebben we een prachtig 'huisje' gekocht. Bestaande uit een 500 m2 lap grond met daarop een bouwval waarvan alleen de 4 buitenmuren en de fundering goed is. Maar hé, we hebben een tuin waarvan Nederlanders alleen maar kunnen dromen. Grote moestuin (in wording) met o.a. twee appelbomen, een kersenboom, perenboom, nectarineboom, en verschillende druivenstruiken, en tussen al die mooie bomen staat onze poepdoos omdat er nog geen wc in het huis is. En denkt u dat we nu voor jaren een hoge hypotheek hebben?? Nee hoor. In Roemenië niks geen hypotheek maar gewoon in één keer af betalen. En dit huis kostte ons wel 20.000 euro.

Wij geloven dat God ons dit huis met een reden heeft gegeven. We voelen dat we wat voor het dorp willen betekenen. Hoe we dit precies willen invullen is nog niet helemaal duidelijk. Ook is het nog niet helemaal duidelijk wat ik precies ga doen aangezien ik niet meer terug ga naar het kindertehuis waar ik werkte. Om de een of andere reden willen ze me niet meer terug hebben. Maar waar een deur dichtgaat gaat er ergens anders een open. Samen met een (Roemeense zigeuner) vriendin willen we een baby project beginnen. Ik hoop u in de volgende Sonar hier meer over te kunnen vertellen maar ons project zal vooral bestaan uit het ontmoeten met de (tiener)moeders en hun kinderen.

Waar mogelijk willen we deze powervrouwen graag voorzien van babyspullen aangezien de meeste babyspullen daar heel erg duur zijn. En daarom bij deze een vraag: Heeft iemand nog baby/peuter spullen over, die u wilt geven aan de (kleine) kinderen van Makfalva? Eigenlijk kunnen we alles gebruiken. Denk aan: alle soorten kleding t/m maat 104, spenen, flessen, tuitbekers, Verzorgingsproducten (mogen aangebroken zijn), dekentjes, doeken, speelkleden, speelgoed enz... Dit mag allemaal gebruikt zijn! Heeft u iets over wat u wilt geven?

U kunt dit afgeven op het volgende adres:

Duizendblad I
3405AR Benschop.

We zouden het eventueel ook bij u kunnen komen ophalen. Wij zorgen zelf dat het getransporteerd wordt naar ons huis in Roemenië.

Heeft u vragen of wilt u nog wat weten? Stuur dan gerust een mailtje naar:
gerlienejakab@hotmail.com (let op want dit is mijn nieuwe mailadres!)

Hartelijke groeten namens ons,
Zoltán & Gerliene Jakab – de Jong

.....

Open kaart | In gesprek met elkaar

Ik, Ernie van Oosterom, ben op bezoek bij Piet Rijnveld en zijn vrouw Cobie. Piet is een oud klasgenoot van me op de landbouwschool. Hij runde een boerderij op het Benedeneind, die heeft hij overgedaan aan zijn zoon. Bijna dagelijks verzorgt hij met groot plezier het vee. Nu wonen Piet en Cobie in Oost.

Wat was jouw ervaring tijdens het werk als ouderling?

Een rijk en leerzaam proces in mijn leven, gevormd door ziekte en zorg. Ik heb het erg gewaardeerd de openheid en eerlijkheid van de mensen. Ik ben dankbaar dat ik dat heb mogen doen.

Hoe houd je het geloof levend?

Door het bezoeken van kerkdiensten. Het doen van Bijbelstudie. Gebedsleven. Vertrouwen op God en Zijn woord.

Genade betekent voor mij:

Om uit te leven, door te geven. Als troostwoord voor nu en in de toekomst. Ziende op Christus.

Bedankt Piet en Cobie voor de koffie en de fijne avond!

.....

Een prachtig lied om te beluisteren of te zingen:

Heer wees mijn Gids op heel mijn levenspad, wees Gij mijn Gids.

Uit zangbundel Joh. de Heer / lied 569

Achteruit voorwaarts

In een van zijn boeken vertelt Toon Hermans dat hij op zomerdagen, als de zon hoog aan de hemel staat, graag lange wandelingen maakt. Die kient hij zo uit, dat hij altijd met zijn gezicht naar de zon toeloopt. `En op de terugweg?` zult u vragen. Dan loopt hij achteruit terug.

Die uitspraak zette me aan het denken. Ik dacht: zó zou ik oud willen worden. Ik bedoel: als iemand die terugloopt met de zon op z'n gezicht.

Als u het mij vraagt zijn er eigenlijk maar twee soorten oude mensen. Je hebt schaduw kijkers en je hebt zonkijkers.

De schaduw kijkers, dat zijn de mensen die het allemaal wel gezien hebben. `Ik heb mijn tijd gehad,` kun je ze elke dag horen zeggen. `De ouderdom komt met gebreken` is ook al zo'n gevleugelde uitspraak in kringen van schaduw kijkers. Maar de meest voorkomende kreet in gezelschappen van schaduw kijkers is toch wel: `In mijn tijd was dat wel anders!` Meestal wordt die verzuchting dan gevolgd door een eindeloos relaas over alle dingen die in die zogenaamde `goeie ouwe tijd` beter waren dan in deze waanzinnige, moderne tijd. `Nee, dan was dat in mijn tijd wel even anders.....!`

Nu wil ik niet graag met veel bombarie precies het tegenovergestelde beweren en u en mezelf wijsmaken dat alles tegenwoordig zoveel beter is dan vroeger - ik wil alleen beweren dat schaduw kijkers altijd maar weer vooral de donkere kant van het leven naar voren halen. Dat is jammer, voor anderen, maar vooral voor henzelf. Je schiet er namelijk niets mee op en het maakt het leven alleen nog maar zwaarder dan het soms toch al is.

Hoe je aan zo'n instelling komt? Ik vermoed door een tekort aan vertrouwen in wat nog komen zal. Zeker, als je werkelijk gelooft dat je na je zeventigste alleen nog maar de heuvel áf glijdt en de nacht tegemoet gaat, dan is er weinig reden voor optimisme. Dan zou ik te zijner tijd ook alleen nog maar de schaduwkanten van alle dingen zien.

Maar waarom zou je je aan die wanhoop overgeven? Waarom zou je je niet op de terugweg ómkeren en achteruitlopen, met je gezicht naar de zon? Waarom zou je niet blijven genieten van de mooie dingen die er toch ook nog altijd zijn? Waarom zou je niet met voorpret uitkijken naar een verjaardag, een uitstapje, een oude kennis die beloofde op bezoek te komen, een mooi programma op de radio of op de televisie? Waarom leef je niet nu al toe naar de kerkdienst die je aanstaande zondag weer mag meemaken, is het misschien via de kerktelefoon of het internet? En waarom zou je niet met terugwerkende kracht genieten van zo veel mooie dingen die je vroeger mocht beleven? Ik heb een serie fotoboeken boordevol zulke mooie herinneringen! Kortom: waarom zou je niet - ook al gá je achteruit - je omkeren en, teruglopend, de zon in je gezicht laten schijnen?

Ik zal nooit vergeten dat ik in mijn jonge jaren op bezoek ging bij een doodzieke, oude man. `Hoe gaat het?` vroeg ik hem. `Niet best,` zei hij. `Maar het gaat de goede kant op!` En met uitgestoken vinger wees hij naar boven..... Hij keek naar de Zon!

André F. Troost

Naar het licht toe

Kom tevoorschijn
uit de duisternis.
Doe gerust een stap vooruit.

En vertrouw maar
dat het veilig is.
Jezus zelf nodigt je uit.

Wij lopen naar het licht toe.
(licht van de wereld)
Wij lopen naar het licht toe.
(licht van God)

Als je twijfelt
hoe je verder moet,
als je niet meer weet waarheen.

Kom dan bij ons.
Wij zijn ook op zoek.
Loop de weg toch niet alleen.

Er is vrijheid
om op weg te gaan,
te ontdekken wie God is.

Het mysterie
van een God met ons,
ook in onze duisternis.

Sela

Advents Verlangen

Advent
is verlangen
vanuit het zwart
van de nacht.
Toekomstdromen,
het licht
dat ons wacht.
Leven in uitzien,
het donker
verdwijnt.
Advent
is verlangen,
het licht verschijnt!

Advent
is verwachten,
gedachten
aan licht.
Toekomstdromen,
het feest
komt in zicht.
Leven
in uitzien,
de dood
verstomt.
Advent
is verwachten
dat Jezus komt!

Ina van der Beek

Zonder Jezus is er met kerst geen bal aan

De Kerstgeschiedenis

Streep de 33 woorden weg en maak twee woorden van de overgebleven 12 letters

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | D | D | N | E | G | A | D | O | O | D |
| R | H | A | L | E | R | T | E | M | P | E | L |
| E | A | Z | R | E | K | R | I | B | B | E | T |
| D | R | V | B | I | V | O | L | K | O | D | E |
| R | T | R | L | E | A | R | S | I | D | D | K |
| E | E | E | A | LUKAS 2 | | | | N | N | U | E |
| I | D | E | V | | | | | D | K | O | E |
| G | N | R | R | J | S | T | A | D | E | M | R |
| N | E | G | O | V | M | N | E | M | B | A | A |
| A | D | Z | U | O | E | K | I | W | E | A | B |
| E | E | R | W | G | W | S | L | E | G | N | E |
| F | H | A | A | S | T | E | D | R | A | A | S |

| | | |
|--------|---------|--------|
| Aarde | Herberg | Simeon |
| Baren | Herders | Stad |
| Bekend | Israël | Teken |
| Dagen | Jozef | Tempel |
| Dood | Kind | Veld |
| Engel | Kribbe | Volk |
| Genade | Kudde | Vrede |
| Gebod | Maria | Vreze |
| Haast | Mens | Vrouw |
| Hart | Naam | Wet |
| Heden | Ogen | Woord |

Adressenlijst

Vergeten we niet de langdurig zieken en de ouderen, leden en oud leden, die buiten onze gemeente verblijven? Verras ze eens met een kaartje of bezoekje, daar worden ze erg blij van.

De adressen van mensen die in woonzorgcentra of verpleegtehuizen verblijven:

Mevr. C.G. Rietveld-den Besten

Dhr. Bert de With

Mevr. C.M. Verweij-Lekkerkerker

Mevr. A. de Ruijter-Verboom

Dhr. en Mevr. Bakker-Otten

Mevr. J. Versteeg-Doornenbal

Mevr. J. Romijn-Stigter

Mevr. A. van Wijngaarden-Fokker

Fam. Overbeek heeft te kennen gegeven dat post voor Lotte en fam. erg op prijs wordt gesteld:

Dhr. en Mevr. Leen-van Breugel

Mevr. C.H.J. Timmer-Schalkwijk

Mario Rietveld en fam.

Mevr. A. Cluistra-Bos

Ook voor Gerliene is mail belangrijk:
gerlienejakab@hotmail.com

i.v.m. met privacywetgeving kunnen de adressen niet online worden weergegeven. Wilt u de adressenlijst toch ontvangen? Neem contact op met Clazien Schep via 06-15581917

Zijn we iemand vergeten, of staat er iets verkeerd in deze lijst?
Laat het ons a.u.b. weten!

Agenda

Kerkdiensten zijn met ook beeld en geluid te volgen via kerkomroep.nl

Week 49

Zondag 05-12

9:30 Ds. C. Bos

18:30 Ds. A.J.R. Treur uit Bodegraven;
themadienst

Zaterdag 11-12

16:30 Adventslezing

Week 50

Zondag 12-12

9:30 Prop. L.M. Jongejan jr. uit Ede

18:30 Ds. W. Verboom uit Harderwijk

Dinsdag 14-12

14:30 Online Kerstviering ouderen

Vrijdag 17-12

19:30 Boekentafel en muntverkoop

Zaterdag 18-12

16:30 Adventslezing

Week 51

Zondag 19-12

9:30 Ds. C. Bos

18:30 Ds. H. Klink uit Hoornaar

Vrijdag 24-12; kerstavond

19:00 Kinderkerstfeest

Zaterdag 25-12; 1e Kerstdag

9:30 Ds. C. Bos

Week 52

Zondag 26-12; 2e Kerstdag

9:30 Ds. C. Boele uit Polsbroek

18:30 Ds. P. Veerman uit Katwijk

Vrijdag 31-12; Oudejaarsdag

19:30 Ds. C. Bos

Terugkerende activiteiten

Zondagsschool (wekelijks)

9:30 Benjamin

11:15 Gideon & Methusalem

Kinderkoor (wekelijks); dinsdag 15:00

Meditatie kerkomroep: woensdag 20:00

Catechisatie (wekelijks)

- 12-15 jaar; maandag 19:00

- 16-18 jaar; dinsdag 19:00

- 18+; dinsdag 20:00

- Belijdenisgroep; maandag 20:05

Club

Kinderclub (10-12); 08-12, 22-12 18:45

Club Ronduit (12-14); 10-12 19:30

Club Connect (14-16); 03-12, 17-12 19:30

JV (16+); 19-12 20:00

Kijk ook eens naar de agenda op de website:

hervormdbenshop.protestantsekerk.net/agendapagina

De volgende Sonar verschijnt op: 25 december '21

Inleverdatum: 10 december '21

Redactie: Kees-Jan v/d Louw, Hilbert Oskam, Clazien Schep, Arie Schouten,
Sander Schouten en Maria van Vliet

Contact: red.hervormdbenshop@gmail.com