



Februari 2025

# SONAR

*Informatieblad van de  
Hervormde Gemeente  
Benschop*

## *Meditatie*

*U bent het licht van de wereld!*  
Mattheüs 5:14

De woorden van Jezus zijn meer dan eens te groot voor ons. Neem nu het woord van vandaag: U bent het licht van de wereld! Dat is toch veel te groot?

Het is al mooi als we in onze eigen omgeving wat voor anderen kunnen betekenen, denken wij al gauw. En zou het niet al bijzonder zijn geweest als Jezus tegen zijn discipelen gezegd had: jullie zijn het licht van Israël? Maar hier klinkt het licht van de wereld.

Ondertussen zegt Jezus niet dat we het licht van de wereld moeten zijn. Dat is belangrijk: Hij zegt tegen ons dat we het zijn. We zijn het, omdat Hij het zegt. Omdat Hij het licht van de wereld is. Wees wie je in Christus bent – zo kun je het samenvatten. Het licht van de wereld: dat zijn we niet door ontzettend ons best te doen, maar door met Jezus verbonden te blijven.

Vergeet daarbij ook elkaar niet. Jezus zegt niet: jij bent het licht van de wereld. Hij zegt: jullie zijn het. We zijn het dus samen. Samen met de gemeente waar je toe behoort, de kerk in Nederland en de wereldwijde kerk. Ik vind dat ontspannend en inspirerend. Wat doet het met u?

Ds. G. van de Pol

# Column

door Henk Oskam

Een boekje opendoen.....

Dat is een uitdrukking die je eigenlijk niet wil en mag gebruiken. Informatie over iemand geven, waarvan diegene niet wil dat het bekend wordt, daar moet je bij weg blijven. Over het jaar 2025 gaat dat sowieso niet lukken. Dat boek(je) mag je zelf schrijven en daar ga ik niets over zeggen.

Maar over “Het dienstenboekje” waarmee we samen aan de slag gingen voor kerkdak kunnen we toch wel een uitzondering maken. Positieve dingen mogen we benadrukken en benoemen. De oproep aan creatieve mensen om diensten te bedenken en in te brengen lag als dienstenboekje op onze deurmat. Niet alleen bij ons, maar bij alle inwoners van Benschop. Je mist wel wat als je een Nee – Nee sticker op de brievenbus hebt geplakt. De inwoners uit Benschop werden aangesproken: *We hopen dat deze actie niet alleen bijdraagt aan het inzamelen van geld, maar ook een mooie gelegenheid biedt om elkaar te helpen en te ontmoeten.*

Hoe mooi wil je het hebben. Een goede insteek om het boekje verder door te spitten. En dat hebben we gedaan. In eerste instantie leek het erop dat er weinig diensten werden aangeboden. Maar toen we de diensten waar we wat mee konden gingen aankruisen, moesten we de rekenmachine er wel bij houden. Budget is budget. Een woord van dank voor alle aanbieders is hier op z'n plaats. Kleine en grote(re) bedragen, voor elk wat wils.

Dan kan er ineens de vraag zijn: wat was nou de reactie van al die inwoners van Benschop? Als je naar de kerk gaat, zie je onder de toren de oplopende thermometer staan. Loopt het hard op? Mmmmm..... gestaag en we hebben nog even. Maar er was nog iets nieuws wat ons op de hoogte houdt en overzicht geeft over alle activiteiten die plaatsvinden in onze gemeente.

De kerkapp. Gaat het invoeren hiervan kerkelijk breed lukken? De tijd zal het leren. De één vindt het alles, de ander vindt het maar niets. Actie Kerkdak heeft al een mooie plek veroverd in de kerkapp. Er kan zo maar iets opstaan, dat je denkt, stond dat ook in het dienstenboekje?

Begin januari waren er 225 gemeenteleden aangesloten op de app. Aangezien onze gemeente ongeveer 200 70+ers als lid heeft en app-ers meestal jonger zijn, blijft de Sonar volop meedoen met de informatievoorziening van onze gemeente.

Kennis is macht, maar dat gaan we niet misbruiken in een veilige kerk.

## Voor de kinderen

zoek de verschillen



Hosanna! Hosanna! De Heer komt voorbij.  
Zwaai met de takken en zing maar blij.  
Hosanna! Hosanna! Hij is onze Heer,  
Leg alle jassen maar voor Hem neer.



## *Kennismaking nieuw gemeenteleden | Familie Hoogendoorn*

Een nadere kennismaking met Janny en Nico Hoogendoorn. We kwamen binnen in een woning waar een heerlijk knapperend haardvuur brandde. Dat geeft al meteen een fijne sfeer. Later bleek dat Nico de man is van het houtvuur, want houthakken is een van zijn liefhebberijen. Ook een hondje, met de naam Buddy, was enthousiast over onze komst. We werden uitbundig begroet. Janny en Nico komen van oorsprong uit IJsselstein, maar wonen nu alweer bijna tien jaar in Benschop-Oost. Toch lieten zij al die tijd hun gezicht in onze kerk niet zien omdat zij nog lang trouw bleven aan hun kerk in IJsselstein.

Wel zaten ze hier al snel op Zanglust, want zingen en muziek, daar kunnen zij niet zonder. Zingen op het koor, tijdens de kerkdienst of bij een concert. Soms kan het ervaren worden als bidden. Zo is Nico ook een groot liefhebber van orgelmuziek. Als er goed gespeeld wordt kan die muziek rechtstreeks je hart binnenkomen. Janny speelt gitaar, blokfluit en heeft nog plannen om dwarsfluit te leren spelen. Dat moet echter nog wachten. Eerst moet er meer tijd komen. Janny is de laatste jaren druk aan het leren omdat ze een carrière switch heeft gemaakt. Ze heeft jarenlang in een winkel gewerkt, maar daar wilde ze mee stoppen. Ze is overstapt naar een baan in de zorg en het lukt haar om de benodigde opleidingen snel af te ronden. De overstap naar de zorg is een hele goede keus geweest, want dit werk is haar op het lijf geschreven. Dat vind ze heerlijk om te doen. Zo fijn zelfs dat ze zegt dat haar werk haar hobby is. Voorhoeve in Utrecht is haar “standplaats”. Het betekent wel dat er om de week op zondag gewerkt moet worden. Op zich geen probleem, het enige punt was dat Janny op die dag geen enkele kerkdienst kon bezoeken. Dat werd de aanleiding dat ze besloten om voortaan in Benschop te gaan kerken. Dan kan Janny in elk geval de avonddienst bezoeken. Overstappen naar een andere kerk is natuurlijk wennen, maar ze voelen zich inmiddels thuis in de hervormde kerk. Ze hopen in de loop der tijd meer medegelovigen in de gemeente te leren kennen.

Een hobby van Janny is ook boeken lezen. Op dit moment heeft ze er niet zoveel tijd voor, maar als de laatste opleiding is afgerond komt dat wel weer. Nico is geboren in Deventer. Door het werk van zijn vader is hij in zijn leven verschillende keren verhuisd. Op zijn tiende kwam het gezin weer in IJsselstein wonen, waar zijn moeder vandaan kwam. Voor Nico juist op tijd, veranderde het gezin van kerkelijke gemeente. Want al snel kreeg hij toen verkering met een van de catechisanten aldaar, namelijk Janny! In 1991 zijn ze met elkaar getrouwd. Ze zijn dus al bijna 34 jaar samen en daar zijn ze enorm blij en dankbaar voor. Drie kinderen hebben ze ontvangen. Hun oudste dochter is getrouwd en woont in Huizen. Hun jongste zoon is vorig jaar getrouwd en woont in Vianen. Gelukkig woont de middelste zoon nog thuis, anders wordt het wel “kaal” in huis. De kinderen hebben allemaal in IJsselstein op de lagere school gezeten en hebben niet zo heel veel met Benschop. Maar Nico en Janny zijn blij met Benschop omdat ze hier een fijn nieuw huis konden kopen in een ruim opgezette wijk. En als bonus hebben ze dan ook nog vanuit hun huis uitzicht op een stukje IJsselstein! Namelijk de zendmast. Maar ook de molen en kerktorens die je ziet als je achterom naar Utrecht rijdt geven Janny een vertrouwd gevoel. Want Janny ging wel weg uit IJsselstein, maar IJsselstein gaat echt niet weg uit Janny! Zo heeft ze aan de oude molen van voor de grote renovatie dierbare herinneringen. De molenstomp van vroeger was namelijk het huis van haar opa en oma. Ze kwam er heel veel.

Nico heeft in zijn jonge jaren als pompbediende gewerkt. Dat was in de tijd dat je nog niet zelf je benzinetank vol mocht gooien. Dat wérd voor je gedaan. Daarna moest hij de militaire dienstplicht vervullen. Nico behoorde tot één van de laatste lichten die werd opgeroepen. Daarna is Nico als administrateur gaan werken. Dat lijkt misschien saai, maar het beroep kent veel aspecten. Het is

een vak met een enorm breed scala aan werkzaamheden. Op dit moment is hij werkzaam bij Fundus in Gouda. Dat is een bedrijfje dat de vele niet zorg gerelateerde zaken regelt voor kleinere zorginstellingen. Hij heeft het naar zijn zin en werkt twee lange dagen thuis en twee lange dagen op kantoor. Zodoende hebben zowel Nico als ook Janny op maandag altijd hun gezamenlijke day off. En dat is fijn want anders kan het zomaar zo zijn, dat ze elkaar een hele week niet tegenkomen in hun huis. Nico heeft zich al veel eerder aangesloten bij de mannenvereniging dan dat zij zich aansloten bij onze kerk. In zijn vorige gemeente heeft Nico vele jaren het ambt van diaken vervuld. Mogelijk dat u van de zomer Nico tegenkomt op een van zijn brommers. Zijn oude Zundapp en zijn oude Honda moeten in conditie blijven, dus moeten ze regelmatig de schuur uit. En het leuke is dat Janny het wel ziet zitten om dan bij hem achterop te kruipen. Helpje op en gaan.

Verder was het fijn om ook ons geloof te delen middels een korte tekst uit de Bijbel. En te bidden. We zijn schepselen van God en we leven uit Zijn genade. Dat we het geloof van Hem hebben ontvangen. Dat we zullen wandelen in de werken die Hij tevoren bereid heeft. (Ef 2:8-10)

Nico en Janny, hartelijk dank voor de ontvangst en voor het gesprek. We hebben een behoorlijk compleet beeld van jullie gekregen. Maar het belangrijkste, zo benadrukte jullie, is dat niet het beeld dat we van jullie leven gekregen hebben. Dat is op zich wel leuk natuurlijk, maar ons zicht op de Hemelse Vader, gaat daar ver bovenuit. Om Hem moet het gaan in ons leven. Hopelijk blijven jullie nog lang in Benschop wonen en ook betrokken lid van de hervormde gemeente.

### **Hoe bidden wij?**

Wanneer ik rustig bidden wil,  
Staan mijn gedachten nooit eens stil.  
Echt bidden moet ik steeds weer leren,  
ik kan mij moeilijk concentreren.

Ik denk tussen het bidden door:  
'k Moet ook nog naar het postkantoor.  
En als dat niet te lang zal duren,  
Wip ik nog even naar de burens.

Ik merk dan na een poosje pas,  
dat 'k eigenlijk aan 't bidden was.  
Maar mag dit nog wel bidden heten?  
'k Was immers God totaal vergeten!

En telkens als ik het probeer,  
Vervliegen mij gedachten weer.  
Hoe zou een ander dat toch maken.  
Ik vraag het niet, 't zijn tere zaken.

Ik denk, als ik aan Jezus zeg:  
"Steeds dwalen mijn gedachten weg".  
Dat Hij, wat ik had willen zeggen,  
Stil aan Zijn Vader voor gaat leggen.

Als ik opkijk naar Uw troon  
Met mijn fluisterende bidden  
Als ik pleit bij U Gods Zoon  
Wilt U Zelf dan voor mij bidden?  
Als ik opkijk, naar omhoog  
Ligt mijn hart Heer' voor U open  
Sla op mij in gunst Uw oog  
Op Uw goedheid wil ik hopen  
Als ik opkijk naar U, stil  
Biddend, vragend, zonder woorden  
Leer mij bidden naar Uw wil  
U die in mijn stilte hoorde  
Als ik opkijk naar U Heer'  
Weet ik dat U mij zult horen  
'k Geef U al mijn dank en eer  
Eeuwig wil 'k U toebehoren

**Alleen wie dient,  
weet waar alles voor dient.**

**Alleen een dwaas wil niet in vrede leven**

# Knutselmiddag

Hallo kinderen,

Voor €7,50 een leuke knutselmiddag op dinsdag 25 februari van 14.00u tot 16.00u in Maranatha. Er worden meerdere knutsels gemaakt!! De opbrengst gaat geheel voor het kerkdak.

Vergeet je niet op te geven bij Annie of Mieke  
(Graag voor 10 februari)

## **NEEM EEN HAMER MEE**

Ik ga heen  
Hoog op de berg hief Hij Zijn handen,  
zegenend ging Hij hemelhoog.  
Een wolk ontnam Hem aan ons oog.  
Maar in ons bleef de liefde branden.  
Zijn heengaan was geen droevig scheiden.  
Wij liepen naar Jeruzalem  
en in ons hart weerklonk Zijn stem:  
"Ik ga jullie een plaats bereiden."  
En na tien dagen was het feest:  
de eerstelingen! En Gods Geest  
verspreidde Zich als vuur en wind  
en wereldwijd in alle talen.  
Want niemand die ons zo bemint  
als Jezus, Die de oogst komt halen.

*J. Jacobse*

---

## **Nieuwjaarsgesprek met God**

Heer, steek Uw hand uit, dat 'k de mijne daarin leg.  
want donker lijkt de toekomst en wie durft nog hopen?  
Ik zie het pad niet dat mijn voeten moeten lopen...  
Je weet het toch, Mijn kind: Ik ben de Weg,-

Ach Heer, wanneer is denk dat ik de mensen ken  
dan stellen ze teleur: ik word zo vaak belogen  
ik zoek naar waarheid, maar weerspreek mij eigen pogen...  
Je weet toch, kind, dat ik de waarheid ben? -

Zo ver is 't paradijs, waaruit U ons verdreef;  
en na de kerstnacht zwegen ook Uw afgezanten.  
Wij worden door de dood bedreigd aan alle kanten...  
Mijn kind, Ik ben het Leven, dat Ik mensen gééf! -

*Nel Benschop*

---

## *Dankbetuiging*

**EBEN HAEZER**

Voor de vele blijken van medeleven die ik mocht ontvangen tijdens mijn revalidatie periode, en de verhuizing naar Ewoud wil ik u allen hartelijk danken. Dit heeft mij goed gedaan en zeer bemoedigd. Tevens wens ik u nog een gezegend en gezond 2025 toe.  
W.G. v/d Heiden, Woonzorgcentrum Ewoud, IJsselstein

## Woordzoeker bij 1 Kronieken 29:1-20

Streep de woorden door die naast het vierkant staan.  
Schrijf de letters die overblijven in de lege vakjes eronder.  
Waar staat deze tekst in 1 Kronieken 29?

H	E	H	A	N	D	H	P	T	I	R	N	
S	G	A	L	U	L	A	A	R	D	E	E	
S	V	N	O	S	L	N	E	R	K	P	A	
N	U	G	I	E	A	Z	E	N	T	O	B	
E	H	N	I	N	I	J	L	A	N	W	K	L
U	O	S	G	Z	O	D	O	E	E	V	I	
E	U	N	H	E	I	K	L	M	D	T	D	
T	T	E	M	P	E	L	O	A	O	H	S	
N	E	W	U	O	B	D	V	U	U	U	C	
H	E	M	E	L	K	I	E	E	I	I	H	
T	U	E	W	I	J	D	H	N	A	R	S	A
N	D	V	R	I	J	W	I	L	L	I	G	P

AARDE	KONING
BLIJDSCAP	KOPER
BOUWEN	LOVEN
DANKEN	PALEIS
DAVID	RIJKDOM
EER	SALOMO
GOUD	STENEN
HAND	TEMPEL
HART	VRIJWILLIG
HEMEL	ZILVER
HOUT	IJZER
HUIS	



Wie zegt dit? \_\_\_\_\_

Wat betekent dit? \_\_\_\_\_

Je kunt dit lezen in 1 Kronieken 29 vers \_\_\_\_

## *Onverwachte bezoekers*

Grote sneeuwvlokken dwarrelen naar beneden. Mevrouw de Bruin tuurt door het raam en probeert er een te volgen op zijn reis naar beneden. Stil danst hij door de lucht en legt zich behoedzaam neer op de dikke sneeuwdeken. Zuchtend draait ze zich om. Wat is het stil. Traag tikt de klok de seconden weg. De kleine wijzer staat bijna op de acht. Nog minstens twee uur voordat ze naar bed kan gaan. Wat moet ze met al die ontelbare langzaam vooruit kruipende minuten?

Hoort ze daar wat? Muziek? Ze legt haar oor tegen de tussenmuur en fronst haar dunne, grijze wenkbrauwen. Schamper trekt ze haar neus op. Ja, die buurvrouw kan vrolijk zingen. Makkelijk genoeg als je al veertig jaar lang gewend bent om weduwe te zijn en als je een stuk of twintig kinderen en kleinkinderen hebt die je regelmatig op komen zoeken.... Haar ogen glijden langs de foto op het dressoir. 'Tjeerd.' Haar lippen prevelen zijn naam. Het is nog maar zo kort geleden. Vorig jaar juli. Zomaar opeens was hij in zijn slaap van haar weggeleden. Wat mist ze hem. Ieder dag. Zijn goedgezichte. Zijn lieve, zachtmoedige woorden. Wat heeft haar leven eigenlijk nog voor zin? Waar leeft ze nog voor? Kinderen heeft ze helaas nooit gekregen. Voor wie kan ze nog wat betekenen?

Die buurvrouw kan makkelijk zingen. Wat zei ze ook alweer gisteren, tijdens de gezamenlijke maaltijd? Dat ze iedere dag bezoek krijgt. Iedere dag, wat moet dat fijn zijn! Haar ogen dwalen terug naar de foto met het dierbare kale hoofd. Naar Tjeerds vriendelijk glimmende ogen. Dan buigt ze beschaamd haar hoofd. Het lijkt alsof ze hem hoort zeggen: 'Kom kom, Francientje, niet zo vergelijken!' Zet al die moppers aan de kant en kijk eens vrolijk naar je mannetje!' In gedachten ziet ze hen samen voor het raam staan. Hoe hij tijdens een van haar mopperbuien naar de lucht wees en zei: 'Sientje, zie je de wolken? En zie je de zon? Nou jij mag kiezen waar je naar wilt kijken. Naar die donkeren wolken, of naar de zon.' Ze voelt nog de luchtstroom in haar oor toen hij haar toefluisterde: 'Enne, vergeet nooit Wie er achter de wolken en de zon is. En dat Diegene alles in Zijn handen heeft. Hoe het ook in ons leven gaat.'

Ze recht haar schouders. Weg moppers! Weg jaloerse bui! Ze moet eropuit, wat gaan doen. Maar naar wie? De buurvrouw vroeg gisteren wanneer ze eens op de koffie kwam. Zal ze het doen? Het is kwart over acht, een mooie tijd. Vooruit, niet meer piekeren. De rollator pakken. Toch beeft haar vinger als ze op de bel drukt. Pas als mevrouw van der Stelt haar vriendelijk binnenlaat, vallen de twijfels van haar af. 'Eigenlijk durfde ik niet. Omdat u had verteld dat u iedere dag bezoek krijgt.' 'Iedere dag?' Er verschijnen lachrimpeltjes om de ogen van mevrouw van der Stelt. 'Nou ja, iedere avond eigenlijk, ja, dat is heel leuk. Misschien ontmoet u mijn bezoek nog wel.'

Tijdens het koffiedrinken hebben ze een gezellig praatje over het schaatsen dat ze allebei zo graag deden in hun jeugd. Midden in het gesprek kijkt mevrouw de Bruin verbaasd op als haar buurvrouw een paar koekkrumeltjes op de vloer strooit en fluistert: 'Voor mijn bezoek.' Eventjes blijft het stil. Dan klinkt er een piepklein geluidje en geritsel. Een bruin schimmetje rent naar de krumeltjes en peuzelt er een op. Roetsj! De buurvrouw knikt naar



het beestje dat met een sneltreinvaart terug onder de bank is gevluht. 'Mijn dagelijkse bezoeker!' Onthutst kijkt mevrouw de Bruin haar aan. 'Een muisje? Iedere avond? Haar blik glijdt naar alle foto's aan de wand en opeens steekt de afgunst opnieuw zijn kop op. 'Maar zij dan? 'Zij komen toch ook vaak?' 'Was dat maar waar.' De buurvrouw wijst naar de twee bovenste foto's. Dit zijn mijn oudste dochters. Ze zijn beiden met een Duitser getrouwd, hebben drie en vier kinderen en wonen allemaal in Duitsland. Mijn derde dochter, met die grijze krullenbos, werkt als taalkundige voor Wycliffe Bijbelvertalers in China. En dit is Peter. Hij woont met zijn gezin in Groningen, drie uur rijden hiervandaan.' Verbouwereerd stamelt mevrouw de Bruin: 'Zo'n eind weg? En ik dacht nog wel dat u zoveel familiebezoek kreeg?' 'Ja, van het muisje. Iedere avond komt hij. Als het stil is.' De dames kijken elkaar lachend aan. Dan wijst mevrouw de Bruin naar de vijfde foto. 'En deze jongen? Is dat een kleinzoon van u?' Zachtjes schudt mevrouw van der Stelt haar hoofd. 'Nee. Hij leeft niet meer. Onze jongste zoon was vijftien toen hij stierf aan een hersentumor.'

Een uurtje later zit mevrouw de Bruin weer in haar eigen kamer. Ze denkt na over het fijne bezoek. Wat heeft ze zich vergist. Ieder mens, ook de buurvrouw, heeft zijn eigen moeiten in het leven. Het lijkt alsof Tjeerd tegenover haar zit en ze hem liefdevol hoort zeggen: Francientje, niet zo vergelijken. Volg jij nu maar de Heere Jezus. Weet je nog dat Petrus naar Johannes wees en vroeg: "Maar Heere, hoe zal het met Johannes gaan?" En dat de Heere Jezus tegen Petrus zei: "Wat gaat het u aan? Volg gij Mij." Zachtjes spreekt ze de woorden uit. 'Volg jij Mij.' Dan vouwt ze haar handen en vraagt de Heere om haar daar iedere dag mee te helpen. Als ze aan het bezoekje terugdenkt, verschijnt er een brede glimlach op haar gezicht. Toen het even stil was geweest in de kamer, klonk er plotseling weer wat geritsel. Verbaasd zagen ze beiden hoe niet een, maar drie kleine muisjes achter elkaar op de laatste kruimels af sprongen en snel onder de bank terug schoten. Verbijsterd had de buurvrouw uitgeroepen: 'Lieve help! Dat was niet de bedoeling! Eén muisje is leuk, maar het moeten er niet meer worden! Straks heb ik honderd onverwachte bezoekers!'

*Janny den Besten*

.....

### **Mijn levenslied**

Zorg voor mij in bange dagen,  
zorg voor mij in tegenspoed.  
Help mij Heer mijn angsten dragen,  
zorg voor mij en maak het goed.

Hand in hand voor God de Vader,  
hand in hand voor God de Zoon.  
Samen sterk, dat brengt ons nader,  
hand in hand voor 's Vaders troon.

Geef mij blijdschap elke morgen,  
geef mij zonlicht op mijn pad.  
Trouwe Vader, wilt U zorgen,  
geef mij uitzicht naar die Stad.

Dank U Vader voor het leven,  
dank U Vader voor het kruis.  
Alles wat U heeft gegeven,  
dank U Vader, breng mij Thuis.

Bid voor mij in zware tijden,  
bid voor mij als 't water stijgt.  
Geef je hand, ik laat me leiden,  
bid voor mij als alles zwijgt.

Zing voor Hem, zing elke morgen,  
zing voor Hem, ook in verdriet.  
Dank aan Vader voor Zijn zorgen,  
zing voor Hem je levenslied.

*Luister dit lied op Youtube*

## *Open kaart*

Voor het open kaart gesprek ben ik, Patrick Rietveld, een bakkie gaan doen bij Joop en Marijke Schouten. Het werd een gezellige avond...

Jopie (zoals iedereen hem noemt) en Marijke zijn inmiddels 30 jaar getrouwd en wonen in Benedeneind. Hun 3 kinderen zijn inmiddels het huis uit. Vier jaar geleden zijn ze opa en oma geworden en hun ogen beginnen te glinsteren als ze over kleinzoon Bram beginnen te vertellen. Marijke is twee keer in de week "oppas-oma", waar ze enorm veel plezier aan heeft. Het speelgoed in de kamer verraadde dat opa Jopie die middag nog een grote treinbaan heeft gebouwd samen met Bram.

Jopie is al zijn hele leven actief in de veehandel. Als 7-jarig jochie ging hij al mee met zijn vader Joop langs de boeren om kalveren en schapen op te kopen en te verhandelen op de veemarkt. Hierdoor kent hij enorm veel mensen in ons dorp en de nabije omgeving. Over de opvolging van het bedrijf is er nog geen duidelijkheid, maar als Bram 18 is, ben ik 68 zegt Jopie dus dat zou mooi uitkomen zegt hij met een grote glimlach. Hij werkt veel tussen de dieren en in de prachtige natuur. De schoonheid van Gods schepping, probeert hij over te geven aan de volgende generatie

In onze kerkelijke gemeente voelt het echtpaar zich helemaal thuis. Ze gaan graag naar de kerk en zijn bijdrage voor het kerkdak voelt voor hem als vanzelfsprekend. Door zijn inzet bij de Amerikaanse veiling die tijdens de gemeentedag is gehouden, zal het nummer 46 voor altijd aan hem verbonden zijn. Onze veilingmeester van die dag, Arie de Jong, heeft dit nummer zo vaak geroepen, wat mede zorgde voor een enorm mooi bedrag ten behoeve van het kerkdak.

Een levendige kerkelijke gemeente is voor Jopie en Marijke een groot goed. Tijdens de kerkdiensten voelen ze zich bemoedigd in hun geloof. Ik vind het belangrijk dat een dominee praktische en herkenbare voorbeelden geeft tijdens de kerkdienst, zegt Jopie, waar ik in de rest van die week mee verder kan. Het is mooi om te zien dat activiteiten zoals, actie kerkdak, het welkom heten voorafgaand aan de kerkdiensten, en het koffiedrinken na de kerkdienst, bijdraagt aan de verbondenheid en groei van onze gemeente.

Op de bijbelkring voelen ze zich ook thuis. Door de combinatie van goede gesprekken, verdieping van het geloof en ook de gezelligheid gaan ze er graag naar toe. "Iets meer verjonging", zou wel wenselijk zijn zegt het echtpaar met een knipoog.

Ik wil Jopie en Marijke bedanken voor de gezellige avond, de lekkere koffie, koek, chips en biertje. Sorry dat het zo laat is geworden (haha). Ik wens jullie Gods zegen op jullie pad en ga met God en hij zal met jullie zijn.

# Hoe zit het nou eigenlijk... | de Bijbel verouderd?

Dat dacht ik, toen ik kennis nam van de PKN synodevergadering van november jongstleden. Op de agenda stond onder andere een punt over de kerkorde. Er staat in de kerkorde dat de PKN onopgeefbaar verbonden is met Israël. Er zijn een aantal predikanten die zich er sterk voor maken om deze zin te schrappen. De uitkomst van de synode is dat de zin niet geschrapt is, maar wel dat de relatie van de PKN met Israël nadrukkelijker gekoppeld wordt aan het wel en wee van Palestijnse christenen in het land. Is dat terecht? Zijn dat niet twee verschillende onderwerpen?

Ik heb geprobeerd om te begrijpen hoe deze predikanten tot hun wens komen om het artikel van de verbondenheid met Israël te schrappen. Ik vond op internet wat één van hen hierover schreef. Deze dominee is van mening dat het kerkorde artikel voor verwarring en verdeeldheid zorgt in de kerk. En hij is van mening dat we 2000 jaar oude teksten voor ons karretje spannen, als we er van uit gaan dat ze nog wat te zeggen hebben over het Israël van onze tijd. Let wel, deze oude teksten waar hij het over heeft, zijn Bijbelteksten!

Dit vond ik bizar om te lezen en verklaart misschien veel over de verdeeldheid. Welke visie heeft deze dominee op de Bijbel? We geloven toch dat Bijbelteksten Goddelijk geïnspireerd zijn? 2 Petrus 1:21 zegt dat de profetie destijds is voortgebracht door heilige mensen, die door de Geest van God gesproken hebben. Kunnen deze “oude” teksten dan hun geldigheid verliezen? Als we Bijbelteksten (nog) niet begrijpen of zelfs heel ongemakkelijk vinden, kunnen/mogen we ze dan als “onbruikbaar” of “niet meer van deze tijd” verklaren? Een gewetensvraag is deze: zou de tekst uit Genesis 12:3 nog geldig zijn voor de mensheid van nu? God zegt daar tegen Abraham, de voorvader van de Israëlieten: Ik zal zegenen die u zegenen en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Naar mijn idee een hele duidelijke en actuele Bijbeltekst voor ons allemaal.

---

## *Bid- en dankpunten*

Wij bidden voor:

- alle nood en verdriet, teveel om op te noemen
- dat we de saamhorigheid binnen de gemeente mogen behouden
- wereldleiders en vrede

Wij danken voor:

- dat we nog steeds in vrijheid mogen samenkomen om God te loven
- de saamhorigheid binnen de gemeente
- dat er een toekomst is vol van Hoop

---

**De Bijbel is geen leeswoord, maar een leefwoord**

# Agenda

## Kerkdiensten

### Week 6

#### Zondag 02-02

09:30 Ds. G.D. Kamphuis uit Barneveld

18:30 Ds. J.A. Hoogesteger

### Week 7

#### Zondag 09-02

09:30 Ds. J.A. Hoogesteger

18:30 Ds. E. van Wijk uit Heukelum;  
zingen na de dienst

### Week 8

#### Zondag 16-02

09:30 Ds. H.G. de Graaff uit Nieuwer ter Aa

18:30 Ds. J.A. Hoogesteger

### Week 9

#### Zondag 23-02

09:30 Ds. J.A. Hoogesteger

18:30 Ds. M. Molenaar uit Zoetermeer

## Overige activiteiten

### Crèche (wekelijks)

09:30 Crèche

### Zondagsschool (wekelijks)

09:30 Groep 1

11:15 Groep 2 & 3

### Catechisatie (wekelijks)

12-15 jaar; maandag 19:00

16-17 jaar; dinsdag 19:00

18+; dinsdag 20:00

### Mannenvereniging

Maandag 03-02, 17-02 20:00

### JV

Zondag 20:00

### Bijbelkring

Maandagavondkring 03-02, 24-02 20:00

Dinsdagavondkring 04-02, 25-02 20:00

### Ouderen

Spelletjesmiddag dinsdag 11-02 14:30

Ouderenmiddag dinsdag 25-02 14:30

### Muntverkoop

Vrijdag 28-02 19:30

Kijk voor de actuele agenda op: [www.hervormdbenshop.protestantsekerk.net/agendapagina](http://www.hervormdbenshop.protestantsekerk.net/agendapagina)

De volgende Sonar verschijnt op: 23 februari '25

Inleverdatum: 10 februari '25

Redactie: Henk Oskam, Hilbert Oskam, Clazien Schep,  
Sander Schouten en Joke de With

Contact: [red.hervormdbenshop@gmail.com](mailto:red.hervormdbenshop@gmail.com)