



Juli & augustus 2023

Sonar

*Informatieblad van de
Hervormde Gemeente
Benschop*

Meditatie

*‘Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte,
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.’*

2 Petrus 3 vers 13

De wereld gaat straks door het vuur. In het komende gericht zal de wereld volkomen gereinigd worden. Alles wat niet is naar Gods wil, zal vergaan, de wereld wordt vernieuwd. Wij verwachten een wereld waar gerechtigheid woont!

Dat zal wel een andere wereld zijn dan de wereld van nu. Onze huidige wereld staat bol van ongerechtigheid. Mensen doen elkaar voortdurend onrecht en verdriet. Veel relaties zijn beschadigd of soms helemaal stuk. Veel onrecht blijft ongestraft. Velen gaan daaronder gebukt, jij misschien ook wel.

Dat zal radicaal veranderen. In de nieuwe wereld zijn de verhoudingen recht, goed. De gerechtigheid die Christus op Golgotha verworven heeft, zal dan heel de aarde bedekken. Probeer het je maar eens voor te stellen. Alles wat scheef gegroeid en kromgetrokken is, wordt dan voorgoed rechtgezet. Relaties zijn dan heel, vol wederzijdse liefde. Niet alleen je relaties met andere mensen, maar bovenal je relatie met God. Die zal volledig hersteld zijn.

Wij hoeven niet meer bang te zijn voor God, zoals Adam na de val; we mogen volop in Zijn nabijheid verkeren en leven uit Zijn heerlijke liefde! Die wereld komt, God heeft het Zelf beloofd. Die verwachting stempelt ons leven hier en nu al.

ds. D.M. Heikoop

Column

door Henk Oskam

Slaaf.....

Als Pinksteren is geweest zijn velen al vol over de komende zomervakantie. Hoewel het al 150 jaar geleden is dat de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden is beëindigd, is de geest van veel loonslaven al erg gericht op een tijdje elders. Op 1 juli begint echter eerst het herdenkingsjaar van de afschaffing van de slavernij. Geen idee of dit iets met je doet? Ons vakantieadres kan zomaar naar een land gaan waar mensenhandel en plantages een grote rol hebben gespeeld. Nederland heeft in 1634 Curaçao veroverd en een paar jaar later Aruba en Bonaire. Tot slaaf gemaakte Afrikanen werden aangevoerd naar Curaçao en daarna verder verhandeld. Als we ons in Adam zondige mensen noemen, komen we er ook niet onderuit ons schuldig te voelen onder deze “zelfs als Bijbels gelegitimeerde” handelwijze van de protestantse kerk met betrekking tot slaven. In Leviticus 25:39 staat: *En wanneer uw broeder bij u in armoede raakt en zich aan u verkocht heeft, dan mag u hem geen slavenarbeid laten verrichten.* En dan is er gelukkig ook nog het jubeljaar. Dan mag hij vertrekken, hij en zijn kinderen met hem, en hij mag naar zijn familie terugkeren en naar het bezit van zijn vaderen.

Wij hebben ook veel van een slaaf in ons. Loonslaven, hypotheekslaven, (mooie) autoslaven, vakantieslaven, mooiweerslaven, sportslaven, koopslaven enz., enz. ZZZP-erslaven en in je eigen bedrijf opgesloten zittenslaven ontkomen er ook niet aan. Je hoeft niet altijd je excuus aan te bieden, maar leer en leven, handel en wandel moeten wel met elkaar in overeenstemming zijn. Met een beetje goede wil zou je bovenstaande nog wel goed kunnen praten, maar er zijn er ook waar dat niet voor gaat lukken zoals: alcohol, drugs, gok, porno, game, Social media, smartphone en Internetverslaving. Zelf denk je misschien: het valt wel mee! Maar hoe kijkt je omgeving naar jouw gedrag? Als je iets wegklikt als er iemand binnenkomt, weet je het eigenlijk wel. Foute boel!

Zou dat met de pensioenen nu ook aan de orde zijn, nu de nieuwe pensioenwet een feit is. De grote pot wordt namelijk verdeeld in persoonlijke pensioenpotten. Toen de Israëlieten in de woestijn liepen en zich beklagden, hadden ze het over de vleespotten in Egypte, dat waren nog eens goede tijden. Zullen wij nu van de honger omkomen? Vast niet.

Niet beven voor 't leven gegeven van God, maar 't heden besteden naar plicht en gebod! Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Voel je vrij en geniet van de vakantie!

Genesis 17

- Hoe oud is Abraham? jaar. (vs. 1)
- Hoe noemt God zich? De(vs. 1)
- Wat is de nieuwe naam van Abram?
- In vers 6 staat welke bijzondere nakomelingen Abram zal krijgen.
- In vers 16 vertelt God aan Abram dat Hij Sarai een zal geven.
- In vers 7 staat dat God een zal maken tussen Hem en Abram.
- Kinderen en kleinkinderen worden in de bijbel genoemd.(bijv. vs. 8)
- Hoe heet het beloofde land? (vs. 8)
- De nieuwe naam van Abrams vrouw is
- Wie moeten er besneden worden? De mannen of de vrouwen?
- Als een kindje dagen oud is moet hij besneden worden. (vs. 12)
- Voor hoe lang sluit God het verbond? Voor

WELKE 2 TENTEN ZIJN HETZELFDE?

Voor de kinderen

- Eerst heette Abrams vrouw
- Vanmorgen worden er in de kerk kinderen

Als je de antwoorden goed ingevuld hebt, lees je van boven naar onder wat God van Abraham (en van ons) vraagt.



Bericht over het volleybaltoernooi

De datum voor het jaarlijks volleybaltoernooi is bekend, namelijk zaterdag 4 november 2023. Verdere informatie volgt! Het is de bedoeling om het toernooi in het vervolg op de eerste zaterdag van november terug te laten keren, zodat iedereen het vrij kan houden.

Groetjes Berthilde en Linda

.....

Open kaart: Matthieu van Vuren

Ik, Michiel van den Akker heb met Matthieu gesproken. Matthieu van Vuuren is een leeftijdsgenoot van mij en ik kom regelmatig tegen bij de zogenoemde 'informele gelegenheden'. Daar spreken wij over allerlei onderwerpen, om deze reden leek het ons leuk om nu in te zoomen op het onderwerp 'geloof en kerk'.

Vraag 1: Ik voel me gelukkig als ik...

Actief en met elkaar bezig ben, het liefste in de buitenlucht. Polsstokverspringen op een mooie zomeravond bijvoorbeeld, genieten! Verder een goed gesprek met een koffie of een biertje over zinnige dan wel onzinnige zaken doet ook altijd goed.

Vraag 2: Wat vindt u/jij positief aan onze kerk?

De sociale binding, met name in de betrokkenheid bij het ziek zijn van mijn zusje. Heel veel kaarten en vaak bezoeken vanuit gemeenteleden, super waardevol. Daarbij ook wel het nuchtere dorpskarakter en dat we toch één gemeente zijn ondanks dat er best veel verschillende wensen bestaan over hoe kerk te zijn.

Vraag 3: Vrijheid betekent voor mij...

De mogelijkheid hebben om te kunnen doen waar je blij van wordt.

.....

Weerklank lied 429

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Elke vergeving doorbreekt de kringloop van het kwaad.

De goede kant

Voorovergebogen zat hij in zijn stoel. Ziek. Doodziek. Kanker had hij. Jarenlang al. Niemand had gedacht dat het nog zo lang zou duren. Hij had gefietst, gewandeld en ook nog getimmerd - want dat was z'n lust en z'n leven. Maar nu ging dat alles niet meer. Het ging op het eind aan, dat voelde hij nu wel. Je kon het trouwens ook aan hem zien. Als een zieke vogel zat hij ineengedoken in zijn stoel.

'En, hoe is het ermee...?', vroeg ik, toen ik hem een hand gaf en was gaan zitten. Er kwam niet direct een antwoord. Even kon je de klok horen tikken. Hij keek niet op uit zijn gebogen houding. Toen, eindelijk, zei jij langzaam maar zeker: 'Het gaat niet best.... maar het gaat wel de goede kant op...'

Het gaat niet best. De dichter Willem Kloos heeft gezegd: 'Men moet niet van het lieve-dood-zijn ijzen: de dode bloemen keren niet weerom...' Dat is mooi gezegd.

Maar ik zeg het Kloos niet na. Het lieve-dood-zijn? Wat is er voor liefs aan de dood? De moeheid die door je lichaam heen trekt, de pijn, het afscheid waar je naartoe groeit - is dat alles 'lief'? Ik geloof er geen woord van! Jaren geleden woonde ik vlakbij een gebouw waar ook wel rouwdiensten werden gehouden. Zo gebeurde het nogal eens dat voor ons kamerraam een begrafenisstoet werd opgesteld. Eerst de kist met de dragers, dan de familieleden en andere belangstellenden. Geen wonder dat één van onze kinderen na verloop van tijd bang werd voor de dood... Ik probeerde hem een beetje op te vangen in zijn angst en liet het woord 'hemel' vallen. Maar dat woord alleen al maakte het verdriet nog veel groter! 'Ik wil helemaal niet naar de hemel; ik wil bij jullie blijven en ik vind die huisjes in de straat hierachter zo leuk...'

Het gaat niet best.... Laten we nu maar heel eerlijk zijn: de dood is niet 'lief' en de dood is niet 'leuk'. Integendeel. Het gaat niet best, als je voorovergebogen in de stoel zit, moe van de gevreesde ziekte... Maar het gaat wel 'de goede kant' op! De goede kant? Ja zeker, want áchter die doodsrivier ligt een land van louter Licht! Het goede land! Wie dát gelooft, wie zich met alles wat in het leven misschien is verprutst, toevertrouwt aan Hem die de dood heeft overwonnen, die kan dat zeggen: Het gaat de goede kant op!

*Wij trekken op de einder aan,
waar al Gods poorten open staan.
Want God heeft ons een land beloofd:
De naam des Heren zij geloofd!*

André F. Troost

Verbreek de stilte alleen als je haar kan verbeteren.

Augustinus

Bemoediging vanuit de kerkenraad | Psalm 15

Psalm 15 wordt wel; net als bijvoorbeeld Psalm 1 en Psalm 19, een 'wijsheidspsalms' genoemd. Daarin wordt nagedacht over een goede manier van leven. Over levenswijsheid. Zo'n Psalm roept ons op om na te denken over de bedoeling van het leven.

Lezen Psalm 15: 'Wie mag bij God wonen'

Een psalm van David

1. Heere, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg?
2. Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt.
3. Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt.
4. In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de Heere vrezen, eert hij. Hij heeft gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet.
5. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente, een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen, voor eeuwig.

In de Bijbel staan veel vragen. Ook in de Psalmen. Psalm 15 stelt zo'n vraag, zo'n gebedsvraag. Het is een vraag over hoe wij leven. Hoe we als christen leven met God. Het is goed om onszelf die vraag zo nu en dan; of juist vaker, te stellen. Om God te vragen of ik nog wel met de goede dingen bezig ben. Psalm 15 wil ons daarbij helpen.

De vraag uit Psalm 15

David valt met de deur, 'de vraag' in huis: *Een psalm van David. HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg? 15:1* Waar in Psalm 14 vooral gekeken werd naar mensen die zonder God leven, is bij deze psalm juist de vraag gericht op de mensen die met God willen leven en verlangen om in Zijn aanwezigheid te zijn. Het is een heel duidelijke vraag: *Wie mag er bij God wonen, in Zijn aanwezigheid zijn?*

De Psalm geeft zelf het antwoord op deze vraag. We lezen het in de verzen 2 t/m 5. Het antwoord heeft verschillende elementen in zich. Zaken die van ons worden verwacht én dingen die we niet moeten doen. Psalm 15 wil ons een spiegel voorhouden waarin we de dingen uit ons eigen leven terug zien. Durven we die confrontatie aan? De Psalm roept op om: *Oprecht te wandelen, te doen wat recht is en de waarheid te spreken. 'Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt'. 15:2.* Met oprecht wandelen wordt bedoeld dat wij het menen. Vandaag zeggen we: 'Ik wil er voor gaan'. Het is belangrijk om onze keuzes samen met de Heere te maken, willen leven naar Zijn wil. Verder worden we opgeroepen om onze beloftes na te komen. ('zijn eed verandert hij niet' vers 4).

De Psalm noemt ook een aantal dingen die we niet moeten doen. Die lezen we terug in vers 3 en 5. *'Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt'*. 15:3. Hoe gaan wij om met onze naasten. Hoe spreken we over hen. Jacobus schrijft van onze tong als *'van een niet te bedwingen kwaad'*. Jacobus 3:8. Dit heeft te maken met hoe wij omgaan met onze naasten. We worden opgeroepen de waarheid te spreken en oprecht te wandelen, dan kan het niet zo zijn dat we alsnog onze naasten pijn doen, verkeerd over hen spreken. Dat is best confronterend. Hoe snel staan we niet klaar met ons oordeel! Hoe lastig is het om niet mee te doen aan roddel. Om de ander erop aan te spreken dat iets niet kan. *'Houdt dan uw tong in toom'*, zo zingt Psalm 34:7 (berijmd).

De psalm heeft ook een belofte in zich: *'Wie deze dingen doet, zal niet wankelen voor eeuwig'*. 15:5. Wat betekent dat? Gaat het erom dat als we zo leven alles vanzelf goed komt? Dat ons dan niets zal overkomen? Nee, daar gaat het hier niet om. Zo is de Psalm, denk ik, niet bedoeld. Een leven met God is geen garantie voor een zorgeloos leven. Wat bedoeld de Psalm dan wel? Dat we mogen weten dat God bij ons is, dat we in Zijn aanwezigheid een veilige plek hebben. Dat we in Zijn nabijheid *'een stil en gerust leven mogen leiden'* 1 Tim.2:2.

Hoe nu verder? Hoe moeten ik en u en jij hier ooit aan voldoen? Dat lukt niet. Ik geloof ook niet dat de Psalm dit bedoeld. Ons angst aanjagen dat de lat veel te hoog ligt voor een leven met God. Hij is immers onze Maker, Hij weet wat van Zijn schepsel te verwachten is. Niets in onszelf waardoor we in contact zouden kunnen komen. Nee, de Psalm wil ons leren reflecteren op ons eigen leven. Of er in ons een schadelijke weg is. En de Psalm wil ons wijzen op de weg van behoud. De God van ons behoud. Wanneer God in ons leven komt, zo leren we met Pinksteren, laat de Heilige Geest ons de dingen zien die niet meer kunnen in onze levenswandel. Daar roept de Psalm toe op; dat we na blijven nadenken over de dingen die we doen en dat we voor dat inzicht blijven bidden! Dan is daar ook de belofte uit vers 5: *'Wie deze dingen doet, zal niet wankelen, voor eeuwig'*. Vraag Hem om je te helpen met het werk wat deze Psalm van ons vraagt. **Hij** is erbij. Aan de slag dan! Onder Zijn zegen.

1. Heer, wie mag wonen in uw tent,
wie op uw heil-ge berg verkeren?
Die recht doet en uw wet niet schendt,
in heel zijn wandel U erkent
en waarheid in zijn hart wil eren.

2. Hij die zich wacht voor lasterpraat,
wiens tong vermijdt bedrog te plegen,
zijn vrienden niet bedreigt met kwaad,
zijn naaste niet belaadt met smaad,
maar hem in liefde is genegen.

3. Die een nietswaardig mens veracht,
maar eert hen die de Here vrezen,
voor 't breken van de eed zich wacht
en wat hij zweert ook trouw betracht,
al zou het tot zijn schade wezen

4. Wie mag verkeren in uw tent?
Hij die geen woekerwinst wil vragen,
onschuldigen bescherming schenkt,
om een geschenk hun recht niet krenkt.
Hij zal niet wank-len al zijn dagen.

Psalm 15 in de berijming van Weerklank

Ingezonden stuk | Pinksteren 2023 'Maar wij zien Jezus'

Dit was het thema van de Opwekking conferentie waar ook dit jaar weer een aantal Benschoppers (Polsbroekers niet te vergeten) kampeerde of een dagje meebeleefde.

MAAR WIJ ZIEN JEZUS, Deze tekst was de leidraad van de hele conferentie en kwam in alle preken naar voren. Maar Jezus ziet ook ons! Zacheüs wil Jezus zien, maar Jezus ziet Zacheüs en wil hem ontmoeten. Jezus wil ons ontmoeten en bij ons zijn.

De tekst van het thema komt uit de Hebreeën brief 2 : 9 (HSV): 'maar wij zien Jezus' ('met heerlijkheid en eer gekroond'.) Stichting Opwekking legt het thema als volgt uit: 'We zien de onrust en onzekerheid om ons heen – en wat dit doet met ons zelf: hoe ook wij angstig kunnen worden en bezorgd, of overtuigd van ons eigen gelijk en star in onze mening. Tegelijk wéten we dat alles in Gods hand is, en dat wij veilig zijn. Maar hoe scherp zien we dat nog? De Hebreeën schrijver stelt dan: te midden van alles, ondanks alles en dwars dóór alles heen zien wij Jezus. Vanuit focus op Hem kunnen we leven met vertrouwen, in het hier en nu en richting de toekomst. Een leven in aanbidding en overgave maakt dat wij Hem gaan kennen zoals Hij is, scherper zien, en kunnen dienen in een wereld die Jezus nodig heeft.'

Wat zo mooi is op de conferentie is dat kerkmuren wegvallen en er ook met eerbied wordt gesproken dat het niet uitmaakt uit welke kerk we komen. Er ontstaan nieuwe kerken en het is een zorg dat kerken sluiten. Het is zo belangrijk is om toch vast te houden aan onze eigen kerk en hierin verder te gaan. In een preek werd o.a. ook gesproken over de verschillende generaties. Dat het soms tijd is om te stoppen, dat je ook mag stoppen en dat de nieuwe generatie op mag staan en het stokje over mag nemen.

De kinderen, tieners en jongeren hebben hun eigen diensten op een apart terrein in verschillende tenten waar ze naar toe gaan. De diensten van de kinderen vallen samen met de dienst in de grote tent op het hoofdterrein waar de ouders ondertussen naar toe gaan. Bij de jongere kinderen werd het thema als volgt ingevuld: 'Maar wij zien Jezus in de natuur!'

ERVARINGEN:

Hieronder een aantal reacties van kinderen, tieners, jongeren en volwassenen uit 'Benschopstraat' op Opwekking:

Elise (11 jaar, groep 8) schrijft:

"Ik vond het heel leuk op Opwekking. Het is mooi om met allemaal christenen naar zo'n evenement te gaan. De tienertent vond ik het leukst en het zingen in de tienertent. De sprekers konden mooi vertellen. Voor de kleinere kinderen is er een kinderterrein. Voor elke klas een tent. Hier ga je spellen doen, knutselen, zingen en naar bijbelverhalen luisteren. Het kamperen met elkaar is gezellig en er is een leuke sfeer. Er komen wel duizenden mensen naar

Opwekking. De Sing-in was ook mooi. Heel veel mensen gaan dan naar een groot grasveld en daar gaan ze met elkaar liederen zingen.”

Amy schrijft:

“Dit was mijn eerste jaar op Opwekking (het hele weekend). Ik was met mijn vriendin mee. De sfeer was echt heel gezellig en overal muziek en aardige mensen! Na even settelen gingen we naar de avonddienst. We hebben een aantal liederen gezongen en een mooie inspirerende preek gehoord. Veel mensen raakten zelfs geëmotioneerd. De avonddienst op dag 2 (zaterdag) was ook mooi! Het ging over jezelf liefhebben en ik en Rosali werden emotioneel en hebben elkaar aangespoord om naar de Talkzone te gaan. Bij dit gesprek werk je met open armen ontvangen en ze luisteren ook echt goed naar je verhaal.”

Rosali schrijft:

“Ik vond dit weekend weer super gezellig. Ik ben al meerdere keren geweest en deze keer nam ik mijn vriendin mee. Op de eerste dag was ik naar een dienst geweest, het was super leuk hoe we met zoveel tieners allemaal mooie liederen zingen. De preken waren ook heel mooi en de sprekers vertelden ook soms wat ze hadden meegemaakt en hoe dat was voor hen. Daaruit kon je veel leren. Dit jaar was ik voor het eerst bij een genezingsdienst en het was best onwerkelijk, maar ook heel mooi hoe mensen worden genezen van dingen waar ze al lange tijd last hebben en dat we dan met elkaar kunnen/mogen bidden.”

Lieke schrijft:

“Opwekking was voor mij een super mooi weekend, omdat je met leeftijdsgenoten (ook uit Benschop) samenkomt en met elkaar naar diensten kan gaan, waar je een sterke connectie en vriendschappen mee opbouwt.”

Tijdens de dagen waren er ook verschillende seminars over diverse onderwerpen. Anne van Olst, directeur van de EH, sprak bij het seminar ‘Zien wij Jezus in de volgende generatie?’ Hij sprak over de jongeren, de lat is hoog en er komt soms zo veel op hen af. Hoe kunnen wij als ouders en jeugdwerkers hen ondersteunen om Jezus te volgen in deze tijd?

Gerianne schrijft:

“Wat mij aanspreekt is dat je deze dagen apart zet voor God, samen met zoveel mensen om je heen. Er zijn prachtige diensten, maar na de dienst praat je op het kampeerterrein hierover verder met elkaar. Vier dagen lang stopt het gesprek met elkaar en met God niet.”
Zo zijn we tijdens deze dagen met een stukje gemeenteopbouw bezig.

De preken en seminars kunnen nageluisterd en bekeken worden op www.digitalepinksterconferentie.nl

Hartelijke groet,
Annemieke Boom

De gevangenis muur als kansel

Toen de reformatie een aanvang nam, was er voor reformatorische predikers geen kerk en dus ook geen kansel beschikbaar. Men kwam bijeen in schuren, pakhuizen en vanaf 1566 ook in de openlucht. Dat waren wel heel massale bijeenkomsten. Er zijn hagepreken bekend waarin Herman Moded voorging en waar zeventuizend tot vierentwintigduizend mensen rondom het Woord verzameld waren. Uiteraard kon men dan niet alles horen, maar in ieder geval kon men samen de psalmen zingen. De Hollandse hageprediker Jan Arentsz trok zonder uitzondering vierduizend tot vijfduizend hoorders. Hij preekte voornamelijk rond Amsterdam, Haarlem en Hoorn. De kansels waren ruw getimmerde gestoelte waarop men de Bijbel neerlegde. Ook sprak men wel vanaf een boerenkar waarop een lessenaar werd gezet. Deze hagepreken zijn tot grote zegen geweest. Uiteraard was de weersgesteldheid dan wel van groot belang en was men dankbaar om na de Beeldenstorm de kerken te kunnen gebruiken.

Maar laten we ook de kleine bijeenkomsten niet vergeten. Denk alleen al aan de huisgemeente van Guido de Brés in Rijssel. Uit die gemeente zijn mensen omgebracht die een kostelijk getuigenis hebben nagelaten. Ik denk aan het gezin van de familie Ogier waarover in het bekende martelarenboek wordt geschreven. Rond Veendam preekte ene Henricus Hermannius in een boerenschuur. Hijzelf stond op een oud vat en de gemeente zat in het hooi of op op een getaste bossen stro. In Antwerpen was het de Augustijner monnik Nicolaus die het voorbeeld van de Heere Jezus volgde en op een scheepstimmerwerf preekte vanaf een te water liggend schip. Deze monnik was beïnvloed door de monniken Hendrik Voes en Johannes van Essen die in hetzelfde klooster als Nicolaus hadden verkeerd en die in 1523 om het geloof zijn verbrand op de markt in Brussel. Dit alles was geen reden voor Nicolaus om maar te zwijgen van de boodschap des heils. Wie deze vrijmoedige dienaar gevangen zou nemen, kon rekenen op een beloning van dertig Carolusguldens. Werd de Heere Jezus ook niet verkocht voor dertig zilverlingen? Deze dienaar van het Woord werd door twee slagernechten in handen van de overheid overgeleverd. Hij werd in een zak genaaid en verdronken.

Aan het begin van de 21e eeuw zijn er ook voorgangers die onder moeilijke omstandigheden het Woord des Heeren bedienen. Ik denk aan die Chinese predikant die naast de kansel een koffer had staan omdat elke dienst de laatste kon zijn en jarenlange hechtenis zou kunnen volgen. Maar hij hield vol. Indrukwekkend is ook de geschiedenis van John Nelson. Deze Engelse predikant werd gevangengenomen omdat hij de koning niet als hoofd van de kerk wenste te erkennen. Wat gebeurde er echter? Toen men wist in welke gevangenis hij zich bevond, verzamelden zich de toehoorders bij het venster waarachter Nelson zich bevond. Daar hij niet geketend was en zich vrij kon bewegen, klom hij in het venster van zijn cel en hield zich aan de tralies vast terwijl hij het Woord van God verkondigde. De gevangenis muur diende tot zijn preekstoel en de tralies lieten het geluid door. Gelukkig dat de Heere niet echt van de kansel afhankelijk is. Er zijn meer mogelijkheden.

Ds. M. van Kooten

Adressenlijst

Vergeten we niet de langdurig zieken en ouderen, leden en oud leden, die buiten onze gemeente verblijven? Verras ze met een kaart of bezoekje, daar worden ze erg blij van.

De adressen van mensen die in woonzorgcentra, verpleegtehuizen of thuis verblijven:

Marieke Suur

Dhr. en Mevr. Bakker-Otten

Mevr. J.Versteeg-Doornenbal

Denise van Vuuren

Mevr. C.H.J.Timmer-Schalkwijk

Dhr. en Mevr. Leen-van Breugel

Lotte Overbeek

Mario Rietveld en fam.

Gerliene en fam. Jakab

I.v.m. privacy worden de adressen niet in de online Sonar getoond.
Wilt u toch een kaartje sturen of een bezoekje brengen? Neem voor
de adressenlijst contact op met Clazien: 06-15581971

**Zijn we iemand vergeten, of staat er iets verkeerd in deze lijst?
Laat het ons a.u.b. weten!**

Dank en bidpunten:

Wij danken voor:

- Alles wat we krijgen, onverdiend.
- Dat we hier in vrijheid vakantie kunnen houden
- Hen die het hart zien in de ogen van een vluchteling
- Het mooie zomerse weer
- De veerkracht van de natuur

Wij bidden voor:

- Allen die ziek zijn, wat een verdriet. Dat ze Kracht naar Kruis mogen ontvangen.
- Dat het mag lukken om wat afstand te nemen van al onze drukte
- Hen die geen rust ervaren omdat zorgen niet op vakantie gaan
- Dat iedereen een goede zomervakantieperiode mag hebben

Agenda

Week 27

Zondag 02-07

09:30 Ds. A. Vastenhouw uit Dinteloord;
Dienstdaags anders begaafd
18:30 Ds. P. v/d Voorde uit
Hardinxveld-Giessendam

Zaterdag 08-07

07:00 Gebedskring

Week 28

Zondag 09-07

09:30 Prop. R.P. Hoogenboom uit Woerden
18:30 Ds. P. Veerman uit Katwijk aan Zee

Week 29

Zondag 16-07

09:30 Prop. G.T. van Lingen uit
Nieuw-Lekkerland
18:30 Prop. H. Krooneman uit 't Harde

Week 30

Zondag 23-07

09:30 Ds. C. Boele uit Polsbroek
18:30 Ds. E.G. de Kruijff uit Maarssen

Dinsdag 25-07

14:30 Spellenmiddag ouderen

Zaterdag 29-07

09:30 Gebedskring

Week 31

Zondag 30-07

09:30 Prop. A.N. Kleijn uit Nieuw-Lekkerland
18:30 Ds. C.D. Zonneberg uit
Hardinxveld-Giessendam

Week 32

Zondag 06-08

09:30 Prop. A. Schouten uit Benschop
18:30 Ds. M v/d Ruitenbeek uit Wilnis

Week 33

Zondag 13-08

09:30 Ds. C. Bos uit Benschop
18:30 Ds. D. v/d Streek uit Voorthuizen

Dinsdag 15-08 t/m donderdag 17-08

09:30 Vakantie Bijbel Week

Week 34

Zondag 20-08

09:30 Prop. H. van Dam uit Leusden;
Afsluiting VBW
18:30 Ds. P. Wijnberger uit Bergambacht

Week 33

Zondag 27-08

09:30 Ds. G.F. Willemsen uit Veenendaal
18:30 Ds. S.J. Verheij uit Sliedrecht

Kijk voor de actuele agenda op: www.hervormdbenshop.protestantsekerk.net/agendapagina

De volgende Sonar verschijnt op: 27 augustus '23

Inleverdatum: 10 augustus '23

Redactie: Henk Oskam, Hilbert Oskam, Clazien Schep,
Sander Schouten en Maria van Vliet

Contact: red.hervormdbenshop@gmail.com