

Maart 2025



Sonar

*Informatieblad van de
Hervormde Gemeente
Benschop*

Meditatie

*...Ik ben geen mens...
Johannes 5:7*

Zending gaat over het verlangen van God. Hij zoekt het verlorene. Het gaat om mensen die verdwaald zijn of misleid, en daarom leven zonder God. Dat werkt ook door in hun relatie met de schepping en de mensen om hen heen.

Vandaag lezen we over de verlamde in Bethesda. De man die 38 jaar ziek was, was elk contact met mensen kwijtgeraakt. Wat is het aangrijpend als je niemand hebt die je kan bijstaan. Dat geldt niet alleen voor mensen die ziek zijn, maar we komen ze overal tegen: mensen die geen helper hebben.

Als Jezus de man genezen heeft, blijkt hij echter liever mensen te behagen dan Jezus te willen volgen (vers 14-15). Dat komt vaker voor. Je kunt er zelf ook meer of minder onder lijden. Dat je je alleen gelaten voelt, maar toch gezien wilt worden en dat je ten diepste ménsen belangrijker vindt dan het daadwerkelijk volgen van Jezus.

De verlamde was een van de vele zieken, maar Jezus kent hem en zoekt hém op. Hij zoekt waar de verlamde is, erkent zijn pijn. Zo pastoraal en betrokken is Jezus. Dat mogen ook wij in de wereld laten zien en horen. Dat mag ons ook moed geven: Hij kent mij en Hij kent mijn pijn.

Lezen: Johannes 5:1-15

Zingen: Psalm 146:2 en 6

Op Toonhoogte lied 200:1 en 2

Ds. J.P. Ouweland

Column

door Henk Oskam

Bij blijven...

Gaat het invoeren van de kerkapp breed lukken? Schreef ik de vorige keer. De Smartphone rukt op, ook binnen onze kerkelijke gemeente. De kerkapp had begin januari 225 aangesloten gemeenteleden, begin februari stond de teller op 255. Om het gemeentenieuws goed onder de aandacht te brengen moeten dat er nog wel wat meer worden. Omdat het nieuws dat via De Bazuin wordt verspreid in de hele regio wordt gelezen en de Sonar via de website wordt doorgegeven aan diverse familieleden in den lande, is er nieuws wat alleen via de kerkapp tot ons komt. De scriba schreef onlangs een kort verslag van de kerkenraadsvergadering. Dit nieuws stond dus in onze besloten kerkapp. Wat in de Benschopse kerkapp staat moet ook in de Benschopse kerkapp blijven hoorden we op de gemeenteavond over dit onderwerp. Zal dat lukken? Vast wel!

Er is trouwens veel aandacht voor de smartphone in de kerk. In de Waarheidsvriend las ik in een artikel: het grote probleem van de smartphone in de kerk, is dat je verleidingen de kerk binnen brengt die er eerst niet waren.

Eerst de voordelen: in plaats van een zware Bijbel mee te torsen en een liedbundel, heb je op een vederlicht apparaat vrijwel alles binnen handbereik. Soms is het mogelijk om zelfs de collecte via de telefoon af te staan. Dan kan ook de ouderwetse portemonnee thuis blijven en is de/het klassieke kerktas(je) eigenlijk overbodig geworden. Nou nee, de snoep neemt soms ook een flinke plaats in. De smartphone kan dus, bij verstandig gebruik, een prachtig hulpmiddel zijn voor jong en oud om de concentratie op het verkondigde Woord vergroten. De nadelen: de praktijk leert dat de voordelen ook nadelen oproepen. Iemand ziet bij het lezen van het Bijbelgedeelte dat er een appje binnenkomt en begint zomaar een antwoord te typen. Een ander scrolt door zijn advertenties op Marktplaats. Een derde was aan het kijken wat voor weer het morgen zou worden. Nog weer een ander begon druk te facebooken. 'Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak'. Ken uzelf!

Via de kerkapp willen we ook een ander (leren) kennen. De beheerders vroegen op de genoemde gemeenteavond om een foto van jezelf te plaatsen. We zien nu ook uitzichten, honden, zwart en diverse mooie dingen. Om bij te blijven is een mooi smoelenboek een groot voordeel.

Voor de kinderen

Jezus in Gethsémané

Luk 22

KRAAK DE CODE!

											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>								
											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>								
											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
											
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

 = A	 = N
 = B	 = O
 = C	 = P
 = D	 = Q
 = E	 = R
 = F	 = S
 = G	 = T
 = H	 = U
 = I	 = V
 = J	 = W
 = K	 = X
 = L	 = Y
 = M	 = Z

Interview echtpaar Kortenhoeven

Clazien en ik, Joke, schoven deze keer niet aan bij de geïnterviewden. Nee, Corrie en Johan kwamen naar ons toe. Hun eigen huis aan de Lekdijk ligt er dankzij de winterschilder zo stoffig bij dat het niet verantwoord was om ons op locatie te ontvangen.

Eerst maar eens kennismaken. Veel kerkgangers kennen Johan en Corrie misschien niet zo goed. Corrie komt van geboorte uit Benschop. Zij is een “Goedhart” uit het Benedeneind. Na haar trouwen in 1978 heeft ze in Lopikerkapel gewoond en nu alweer jaren met veel plezier aan de Lekdijk. Kerkelijk horen ze bij Jaarsveld en zijn daar ook vele jaren ter kerke gegaan. Toch hebben ze ervoor gekozen om van gemeente te veranderen. Het had ook te maken met het overlijden van de moeder van Corrie, dat ze bemerkten dat ze de Hervormde gemeente van Benschop een fijne plek vonden. Wat ze enorm kunnen waarderen was de dienst en het samenzijn op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die zondag wordt er altijd aandacht geschonken aan gemeenteleden die het voorbije jaar overledenen zijn. Ook het zingen na de dienst kunnen zij erg waarderen. En zo is het gekomen dat ze alweer heel wat jaren op zondag in Benschop te vinden zijn. Maar hun vaste plekje is behoorlijk achterin de kerk, dus ja, dan ben je niet zo heel erg zichtbaar.

Corrie heeft voor haar trouwen in IJsselstein bij de Meelmuis gewerkt. Die winkel was vroeger een begrip in IJsselstein en omstreken. Een soort Winkel van Sinkel waar van alles te koop was. Later heeft ze bij mensen thuis gewerkt. Lekker soppen en dweilen om de huizen van de cliënten weer blinkend schoon achter te laten. Haar hobby's zijn o.a. lezen, puzzelen, kunstwerkjes maken met diamant painting e.d. Clazien deed erg haar best om Corrie te interesseren voor de ouderenkring. Maar Corrie voelt zich niet oud. Dus wat moet je daar dan... Nog even afwachten maar.

Johan is van geboorte een Utrechter, maar dat heeft niet langer dan 10 dagen geduurd. Daarna nam zijn moeder hem mee naar hun woning aan de Lekdijk, Daar is Johan altijd blijven wonen. Met alleen een onderbreking van 14 jaar toen hij net getrouwd was. Die 14 jaar woonde hij met Corrie in Lopikerkapel. Johan is 47 jaar werkzaam geweest bij het bekende bedrijf Mourik. Hij was daar 30 jaar lang hoofdvoerder in de wegebouw. Inmiddels is hij nu wel zo'n beetje met pensioen. Dat wil niet zeggen dat hij niets meer om handen heeft. Hij heeft als hobby schapen houden. Dat kan ook bijna niet anders als je langs de dijk woont. Het is heel leuk die schapenhouderij. Maar het afgelopen jaar had ook Johan veel trammelant door het blauwtongvirus. En hij houdt zijn hart vast voor als de wolf hier mocht opduiken. Hopelijk blijft de Lopikerwaard dat bespaard. Ook wordt Johan regelmatig ingezet door een andere kerkganger hier, om koeien naar het slachthuis te vervoeren en nog vele andere klussen te doen.

Corrie en Johan hebben twee volwassen zonen, twee schoondochters, een kleinkind en een bonus kleinkind, waar ze natuurlijk heel blij mee zijn. Waar Corrie minder blij mee is, is dat Corné, de jongste, helemaal in Amsterdam is gaan wonen. Veel te ver weg, aldus Corrie en dat terwijl hij vroeger bijna naast de deur woonde. Gelukkig is de oudste zoon, John, wel in de buurt van pa en ma blijven wonen.

Johan en Corrie kennen veel mensen in de Lopikerwaard. Ze hebben er ook veel familie wonen. De wereld is klein zullen we maar zeggen.

Bij deze nog een keer aandacht voor de kerkdak-kippen van Johan. Hij heeft er nog een beetje te weinig verkocht naar zijn zin en ze zijn toch echt overheerlijk. Bekijk het dienstboekje er nog maar eens op na! Thuis afgeleverd, makkelijker kan het niet.

Voorlopig hopen zij hun plekje in de kerk van Benschop te blijven innemen en hopen zij op de blijvende goede verkondiging van het Woord van God.

.....

Welkom op de GZB-dag!

Op D.V. zaterdag 15 maart 2025 is het zover: de GZB-dag in de Basiliek in Veenendaal. Deze inspirerende dag is er voor jong en oud, met een speciaal middagprogramma voor gezinnen en een extra tienerevent in de avond. Kom je ook met de tienerclub van je gemeente?

Het thema dit jaar is 'Deel je leven'. Laat je raken door verhalen uit Latijns-Amerika en ontdek hoe God ons roept om ons leven en geloof met anderen te delen. Meld je snel aan via www.gzb.nl/gzbdag.

Groeten,
Liesbeth Oskam

.....

Tegen een mus zei eens een roodborstje
Wat ik me afvraag 't allermeest
is dit: waarom zijn de mensen
steeds bezorgd en vaak bevreesd?
Daarop heeft de mus geantwoord:
dat moet wel komen doordat zij
geen Vader in de hemel hebben,
die voor ze zorgt, zoals voor mij.

Bede

Wijs mij Heere de weg
die U wilt, dat ik zal gaan.
U kent mijn leven, mijn zorgen
en heel mijn bestaan.
Geef U, dat mijn leven
hoe nietig ook en klein.
Tot Uw eer en voor mijn naaste
Tot Zegen mag zijn.

Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de Heer vertrouwt wordt met liefde omringd.

Psalm 32 : 10

Let wel, er staat hier niet: wie veel leed te verduren heeft, is een slecht mens. En wie met liefde wordt omringd, vertrouwt blijkbaar op de Heer. Nee, zeker niet! Het staat precies andersom en dat maakt alle verschil van de wereld! Het lijkt in de praktijk van iedere dag soms helemaal niet te kloppen. Ik noem alleen maar de vreselijke christenvervolgingen in steeds meer landen. Wie op de Heer vertrouwt, wordt met liefde omringd? Nou, ik dacht het niet.....In sommige landen geldt zo te zien: wie op de Heer vertrouwt, komt in een strafkamp of wordt vermoord. En slechte mensen? Hun lijkt het vaak juist goed te gaan. Hoe zit dat dan? Heeft de schrijver van dit vers misschien toch een foutje gemaakt? Bedoelt hij: wie op de Heer vertrouwt, heeft veel leed te verduren? Nee, ook niet! De schrijver kent het geheim van Gods uiteindelijke oordeel. Dit leven, hoe moeilijk of mooi het ook kan zijn, is maar een heel klein stukje van ons totale leven. Een leven dat duurt tot in eeuwigheid En daar zal het vertrouwen op God worden beloond met eeuwige liefde!

Ina van der Beek

.....
Eerlijk

Eerlijk is eerlijk: eerlijk duurt het langst. Toch zijn er altijd mensen die het met de eerlijkheid niet zo nauw nemen.....

Een loodgieter - zo vertelt een leerzaam verhaal - beklagde zich bij Petrus, aan de hemelpoort: 'Ik vind het niet eerlijk dat u me al na 39 jaar van de aarde hebt gesleurd.' Petrus keek in zijn grote boek en zei: 'Alle overuren meegerekend die u uw klanten in rekening hebt gebracht, bent u minstens 92.'

Eerlijk is eerlijk. Maar lang niet altijd wordt eerlijkheid beloond. Soms verbaas je je erover hoe ongelijk straf en beloning uitpakken. Zoonlief was te laat uit de zondagschool en kreeg de wind van voren. 'Het is niet eerlijk - ik ben een kwartier te laat en jullie zijn boos. De verloren zoon was jaren weg en ze gaven voor hem een feest!'

Eerlijk is eerlijk - niet iedereen kun je vertrouwen op zijn blauwe ogen. Wie eerlijk is, zal er eerlijk voor uitkomen niet altijd eerlijk te zijn.

Er was eens een Joodse man die een zware koffer naar een stationsperron had gesleept. Daar aangekomen bemerkte hij dat hij hoognodig een toilet moest bezoeken. Omdat hij geen zin had de koffer weer trap af trap op te sjuwen keek hij om zich heen om iemand te vinden die hij zijn koffer tijdelijk kon toevertrouwen. Hij zag iemand die hem betrouwbaar voorkwam en vroeg hem: " Mijnheer, mag ik u vragen, hebt u weleens antisemitische gevoelens? " 'Hoe komt u erbij, dat zij verre van mij,' zei

de man. De Jood stapte op een andere reiziger af. 'Denkt u weleens negatief over Joden?' 'Mijnheer, ik ben een christen, ik zou me schamen.' Toen ging de Jood naar een derde treinreiziger op het perron. 'Hebt u uzelf wel eens op anti-Joodse gedachten betrappt?' 'Ik zou liegen als ik dat ontkende', zei de man. De jood zei: 'Wilt u dan misschien even op mijn koffer passen, want u bent een eerlijk mens.'

Eerlijk is eerlijk. Eerlijk gezegd ken ik er maar Eén die ik voor de volle honderd procent vertrouwen kan. Hij was zo eerlijk dat het Hem zijn leven kostte. Hij nam geen blad voor de mond, ook al was Hij de vriendelijkheid zelve.

Eerlijk is eerlijk. Of Hij dan altijd ongezoeten iedereen kapittelde vanwege zijn fouten en gebreken? Als u dat van Hem denkt, kent u Hem nog niet. Eerlijk is eerlijk: Hij doet mij meer denken aan de beeldhouwer Phidias.

Beeldhouwer Phidias moest een marmeren beeld maken van keizer Alexander de Grote. Die keizer had een lelijk litteken op zijn voorhoofd, dankzij een verwonding waaraan hij liever niet werd herinnerd. Phidias aarzelde. Moest hij dat litteken weglaten? Maar dan zou er geen eerlijke afbeelding ontstaan. Moest hij het niet weglaten? dan zou hij zich wellicht de woede van de keizer op de hals halen. Phidias bedacht een briljante oplossing: hij beeldde de keizer af terwijl hij met z'n hand zijn hoofd steunde, de wijsvinger precies op dat litteken.

'De liefde bedekt alle dingen....' Eerlijkheid is mooi en goed. Eerlijkheid en Recht vormen een aardig koppel. Maar als Eerlijkheid trouwt met *Liefde heb je pas echt een voorbeeldig huwelijk!*

André F. Troost

.....

Biddag

Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin.
Laat in mijn huis Uw vrede zijn
en zegen mijn gezin.
Geef mij de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht.
Dat ik mij niet voor niets vermoei;

Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.
Laat in mijn hart Uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.
Maak mij als zout dat smaak verspreidt.
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad
Mijn Vaders liefde tastbaar maakt.

Sela

Open kaart | Joop Schouten in gesprek met Jan van Bruchem

Jan is geboren in Benschop en is daar als enige zoon opgegroeid op de boerderij. Als kind was Jan al gek op dieren; een geit en daarna een pony waarmee hij op de ponyclub reed. Toen Jan te groot werd voor de pony, kocht Jan zijn vader een paard voor hem. Op een gegeven moment was Jan wel klaar met paardrijden en ging hij bij de jeugdbrandweer. Daar is hij uiteindelijk opgeklommen tot hoofdcommandant. Jan heeft bestuurlijke kwaliteiten en kreeg functies in politiek, natuurverenigingen en het waterschap. Na het overlijden van Jan zijn vader, zette Jan met zijn moeder het bedrijf voort. Hij kreeg in 2008 een relatie met Carla. Carla houdt van Jan en van de koeien! Als Jan er koeien bijkocht, voorzag Carla hen van een passende naam. Zo kreeg een kleine koe de naam 'Iniemini'. Ik kan met Jan en Carla goed opschieten en ik vroeg Jan of hij mee wilde doen met "Open Kaart". Na enige twijfel kwam er een ja. Omdat bij mij op het bedrijf de schapen lammertijd is begonnen, is Jan naar mij gekomen om het één en ander te bespreken. We hadden half 9 afgesproken en stipt om half 9 was Jan er dan ook. Nadat we koffie hadden gedronken en gesproken over koetjes en kalfjes kwamen na anderhalf uur de kaarten op tafel.

De eerste vraag was: **‘Een eigenschap die ik graag verder zou willen ontwikkelen is...’** Jan antwoordde dat hij zich graag zou willen inzetten voor de naaste door middel van vrijwilligerswerk voor allerlei soorten mensen in de samenleving.

De tweede vraag was: **‘Op welke manier draag jij je steentje bij aan de opbouw van de gemeente?’** "Niet" was het eerste antwoord. "Maar ik wil dit wel graag verder ontwikkelen" en daarmee komen we weer een beetje bij vraag 1. Jan bidt voor de gemeente en wat ik heel mooi vind is dat Jan ook bidt voor mensen waarmee hij niet op één lijn zit.

En zo kwamen we bij vraag 3: **‘Ik waardeer mensen die...’** Jan gaf aan mensen te waarderen die oprecht en eerlijk zijn en een eigen mening hebben.

Vraag 4: **‘Ik hoop dat de gemeente nog eens een cursus geeft over...’** Jan zei: "een cursus voor mensen die zijn afgehaakt van de kerkgang, zoals ik zelf ervaar, en die dat weer op willen pakken. Om de drempel die steeds hoger is geworden te verlagen en zo weer actief in de gemeente te zijn. Ik luister wel kerkdiensten, maar dat is toch anders."

Jan had de volgende vraag alweer in zijn hand: **‘Wat is je favoriete lied?’** Daarop zei Jan: "de Psalmen en dan vooral Psalm 42 vind ik heel mooi." Op de vraag of Jan nog andere favorieten heeft, noemde hij het lied van de voetstappen in het zand. "Daar haal ik kracht uit, als ik wandel met God, voel ik dat ik op de moeilijke momenten gedragen wordt". Dat lied hebben we toen samen even geluisterd.

Op de vraag: **‘Welke ervaring heeft je geloof doen groeien?’** antwoordde Jan dat dit het overlijden van zijn moeder is geweest. Jan heeft in die tijd een goede band gekregen met ds. Bos. "Op dat moment wordt je leven stilgezet en kom je er achter waar het leven uiteindelijk om draait. Dat heeft het verlangen naar mijn Hemelse Vader wel vergroot."

De laatste vraag was: **'Wat is het mooiste dat je bezit?'** Daarop antwoordde Jan: "Mijn geloof. Dat geeft me rust en kracht, ik zou me geen raad weten als ik dat niet had. Jezus is voor mij de enige weg tot de eeuwigheid." Hoe moet je een gesprek mooier afsluiten?

Jan, ik wil je bedanken voor dit gesprek omdat je uit je hart de vragen hebt beantwoord. Ik hoop en bid dat de weg die je met Carla mag gaan, gezegend wordt.

Bid- en dankpunten

Wij bidden voor:

- vrede in alle oorlogsgebieden
- dat we Gods stem in de Bijbel steeds beter mogen verstaan
- dat vooral ook de jongeren van de gemeente de relevantie van het geloof zullen ontdekken en ervaren
- het land en het volk van Israël. Troost in hun grote verdriet en de terugkeer van alle gijzelaars. Dat vele Joden en Arabieren zich mogen bekeren tot de God van de Bijbel.
- gewas en Arbeid

Wij danken voor:

- dat we dag en nacht tot God mogen gaan. Hij is er altijd!
- de activiteiten rondom het kerkdak
- dat het weer voorjaar mag worden
- dat we een kerk hebben om naartoe te gaan

Gods paradijs

God keek eens in Zijn hemels paradijs
en heeft daar nog een plaats bereid
toen keek Hij naar de aarde
en zag jouw vermoeide strijd

God zag dat de weg te moeilijk werd
de bergen hoog en zwaar
dus sloot Hij je vermoeide ogen
en fluisterde: het is goed, kom nu maar

Hij sloeg toen Zijn armen om je heen
en nam je op tot Hem
Zijn paradijs moet prachtig zijn
Hij kent er iedere stem

Jouw geliefden waren gebroken
maar je ging toch niet alleen
een stukje van ons ging met je mee
naar het Vaderhuis, Zijn armen om je heen.

Hij wist dat jij het moeilijk had
Hij wist van al je pijn
Hij wist ook dat je op aarde
nooit meer beter zou zijn

Leo Heuvelman

Wie als mens staande wil blijven, moet eerst voor God willen buigen.

Leesrooster Heilig Avondmaal

Maandag: Voorafschaduwung in het Oude Testament: Ex. 16:

¹³Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp neerstreken, en de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. ¹⁴Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn, schilferachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. ¹⁵‘Wat is dat?’ vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen; ze begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen hen: ‘Dat is het brood dat de HEER u te eten geeft.’

Dinsdag Lukas 22: Jezus geeft de opdracht: ‘doe dit telkens, opnieuw’

¹⁷Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. ¹⁸Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ ¹⁹En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ ²⁰Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.’

Woensdag: Uit de brochure over Avondmaal

Vaak denken mensen dat we iets *moeten voelen* op het moment van eten en drinken. Maar als we daarop gericht zijn, leidt dat al gauw tot krampachtigheid. Het gaat niet in de eerste plaats om onze gevoelens, maar om het doen: ‘Neemt, eet, gedenkt en gelooft...’. En door dit nemen, eten, gedenken en geloven verkondigen we, zo zegt Paulus (I Kor. 11): ‘Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.’ We verkondigen een dood die voor de wereld *leven* brengt. *Dát* verkondigen we met het gehoorzaam doen wat Jezus ons opdraagt: brood breken en wijn vergieten. Dat doen we net zo lang totdat Hij komt.

Donderdag: Jesaja 51: De Heer verlangt ernaar ons te vermenigvuldigen en te zegenen:

¹Luister naar Mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die de HEER zoeken. Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent, naar de diepe groeve waar je gedolven bent. ²Kijk naar Abraham, jullie vader, naar Sara, die jullie heeft gebaard; toen Ik hem riep was hij alleen, maar Ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. ³De HEER troost Sion, Hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk, haar wildernis wordt als de tuin van de HEER. Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, waar muziek en lofzang klinken.

Vrijdag: anticipatie vanuit het Oude Testament:

⁶Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. ⁷Op deze berg vernietigt Hij de sluier waarmee alle volken omhuld zijn, het kleed dat alle volken bedekt. ⁸Voor altijd doet Hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg – de HEER heeft gesproken. ⁹Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: Hij zou ons redden. Hij is de HEER, Hij was onze hoop. Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’

Zaterdag: I Kor. 13: het bekende loflied op de liefde, woorden gericht tot de gemeente

⁴De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. ⁵Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ⁶ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. ⁷Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

.....
Gepieker is de rente die je betaalt op de moeilijkheden voordat ze komen.

Corrie ten Boom

.....
Hoe zit het nou eigenlijk... | Israël afgedaan?

Door Joke de With

Vorige Sonar had ik het over een aantal mensen binnen de landelijke kerk die vinden dat we op grond van oude Bijbelteksten niet over het Israël van nu kunnen spreken. Die teksten zijn afgedaan en na Jezus is alles anders geworden. Het evangelie is universeel geworden, voor de hele mensheid. Er is geen speciale plaats meer nodig voor het volk Israël. Voor Jezus' komst naar de aarde was Israël het volk van God. Na Jezus' komst is de christelijke kerk het volk van God geworden. Men citeert daarbij nogal eens de tekst uit Galaten 3:27,28: "Allen die gedoopt zijn hebben zich met Christus bekleed. Er is daarom geen onderscheid meer tussen Jood of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw. "U bent allen één in Christus". Waar gaat het hier over? Als het niet meer uitmaakt of je een Jood of een Griek bent, zou er volgens deze redenering ook geen onderscheid meer zijn tussen man en vrouw. Wat denkt u daarvan.. Gaat het hier niet om de onderlinge eenheid tussen gelovigen? Dat de één niet belangrijker is dan de ander?

Heeft Israël werkelijk afgedaan na Christus? Er staan ontzettend veel teksten in de Bijbel die het tegenovergestelde laten zien. Een interessante en niet zo bekende tekst over deze kwestie vind je in het boek Jeremia. In Genesis 1: 15-18 lezen we al dat God orde geschapen heeft in de bewegingen van de zon en de maan. Zo geven deze hemellichamen voor de mensen op aarde vaste tijden aan. In Jeremia 31:35,36 zegt God dat als deze orde ooit zou ophouden te bestaan, Israël zou ophouden een volk voor Zijn aangezicht te zijn. En vers 37 gaat verder, dat als de hemel gemeten zou kunnen worden van boven en de fundamenten van de aarde beneden doorgrond zouden kunnen worden, dan zal Hij het nageslacht van Israël verwerpen. In de dagen van Jeremia was dat opmeten ondenkbaar. Maar ook in onze tijd, met z'n geavanceerde meetapparatuur, concluderen veel wetenschappers dat ons dat nog lang niet gelukt is. Integendeel zelfs, er komen alleen maar vragen bij.

In Jeremia 31: 35-37 komt God dus met argumenten om Israël te verwerpen. Die zijn echter van een heel andere aard dan de argumenten van de vervangingstheologen. Zou deze door God geschapen orde in de kosmos ooit ophouden te bestaan? En zou de diepte van de aarde ooit door mensen te meten zijn?

.....
**Een compromis is een prima paraplu maar een slecht onderdak;
het biedt slechts tijdelijk uitkomst.**

Agenda

Kerkdiensten

Week 10

Zondag 02-03

09:30 Ds. J.A. Hoogesteger

18:30 Ds. B.M. van den Bosch uit Benthuizen

Week 11

Zondag 09-03

09:30 Ds. A. Reuver uit Waddinxveen

18:30 Ds. J.A. Hoogesteger

Woensdag 12-03; Biddag

09:30 Bijeenkomst met de scholen

19:30 Ds. J.A. Hoogesteger

Week 12

Zondag 16-03

09:30 Ds. J.A. Hoogesteger;

voorbereiding Heilig Avondmaal

18:30 Ds. G.J. Glismeijer uit Nieuwegein

Week 13

Zondag 23-03

09:30 Ds. J.A. Hoogesteger;

viering Heilig Avondmaal

18:30 Ds. J.A. Hoogesteger

Dankzegging Heilig Avondmaal

Week 14

Zondag 30-03

09:30 Prop A. Schouten

18:30 Ds. K.M. Teeuw uit Ridderkerk

Overige activiteiten

Crèche (wekelijks)

09:30 Crèche

Zondagsschool (wekelijks)

09:30 Groep 1

11:15 Groep 2 & 3

Catechisatie (wekelijks)

12-15 jaar; maandag 19:00

16-17 jaar; dinsdag 19:00

18+; dinsdag 20:00

Mannenvereniging

Maandag 03-02, 17-02 20:00

JV

Zondag 09-03, 23-03 20:00

Bijbelkring

Maandagavondkring 17-03 20:00

Dinsdagavondkring 18-03 20:00

Emmaüskring 05-03, 19-03 09:00

Ouderen

Spelletjesmiddag dinsdag 11-03 14:30

Ouderenmiddag dinsdag 25-03 14:30

Pubquiz

Vrijdag 14-03 20:00

Muntverkoop

Vrijdag 28-03 19:30

Rommelschuur

Zaterdag 29-03 09:30

Kijk voor de actuele agenda op: www.hervormdbenshop.protestantsekerk.net/agendapagina

De volgende Sonar verschijnt op: 30 maart '25

Inleverdatum: 10 maart '25

Redactie: Henk Oskam, Hilbert Oskam, Clazien Schep,

Sander Schouten en Joke de With

Contact: red.hervormdbenshop@gmail.com