

Mei 2023



Sonar

*Informatieblad van de
Hervormde Gemeente
Benschop*

Meditatie

*‘En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei:
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’
Mattheüs 28 vers 18*

Hemelvaartsdag is de kroningsdag van de Heere Jezus. Hij zit vol glorie aan de rechterhand van God in de hemel. Maar wat merk je daar nu van?

‘Dat Koninkrijk van U, komt daar nog wat van?’ vroeg de literator Gerard Reve ooit. Hij dichtte deze regel na het onverwachte sterven van de broer van zijn buurvrouw, achttien jaar was de jongen.

De discipelen zijn conform de opdracht naar de berg in Galilea gegaan. Bergen spelen in het Mattheüsevangelie een belangrijke rol. Er gebeurt steeds iets. De berg van de verzoeking, de berg van de zaligsprekingen, de berg waar zovelen te eten kregen, de berg van de verheerlijking. Nu de berg in Galilea.

De Heere Jezus is er eerder dan de discipelen. Alle actie gaat van Hem uit. Hij komt naar hen toe en Hij spreekt. Mij is gegeven alle macht. Door wie? Door de Vader. Let er goed op dat de duivel aanspraak maakte op het koningschap bij de verzoeking op de berg; hij dóét alsof hij de baas is. Doet alsof! Laat het woord van de Heiland aan al onze twijfel voorgoed een einde maken. Aan Hem is alle macht gegeven. Boven én beneden!

ds. C.H. Hogendoorn

Column

door Henk Oskam

(De staat) Israël 75 jaar

Gods oogappel – Israël, zei de ouderling onlangs, die de afkondigingen voorlas. De naam Israël betekent "Strijder met God" en is ontleend aan de Hebreeuwse Bijbel. Deze naam wordt vermeld in Genesis 32, waarin Jacob de naam Israël krijgt na een worsteling bij de rivier de Jabbok; vanaf hoofdstuk 34 wordt die naam gebruikt om de nakomelingen van Jakob, Israëlieten, mee aan te duiden.

Het is al heel lang geleden dat God aan Abram beloofde dat zijn nageslacht heel talrijk zou zijn. In Genesis 15 lezen we: Kijk naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Daarna staat in Genesis 22 hetzelfde met de toevoeging: en als het zand dat aan de oever van de zee is. Dan hou je wel op met tellen, niet te doen.

Maar je geloof moet net zo groot als van Abram zijn om erin te blijven geloven. Na een korte tijd van voorspoed onder de regering van David en Salomo, ging het opnieuw snel bergafwaarts onder de volgende koningen van Israël en Juda. We kennen allemaal wel de geschiedenis van Daniël en zijn vrienden, weggevoerd naar Babel. Jeruzalem in puin. Eeuwen van verschillende volkeren en oorlogen om macht volgden nog lang. Inmiddels is ook de opkomst van het zionisme een feit, zo richting het eind van de negentiende eeuw. In Europa komen de joden steeds meer in het nauw door pogroms en zeker tijdens de 2^e wereldoorlog. De Holocaust had dramatische gevolgen voor de Joodse gemeenschap, ook in Nederland. Op 15 mei 1948 liep het Britse mandaat voor Palestina af. In anticipatie hierop riep het Jewish Agency een dag eerder de staat Israël uit. Het beloofde land Israël is al eeuwen oud, maar de staat Israël bestaat dit jaar 75 jaar. Opgericht op 14 mei 1948.

Toen de Britten het gebied verlieten en Israël de onafhankelijkheid uitriep, werd Israël direct door de legers van Egypte, Syrië, Libanon en Irak aangevallen. Deze onafhankelijkheidsoorlog leidde uiteindelijk tot de staat Israël. Een plaats voor de nakomelingen van Abram. We kennen de geschiedenis, maar het is voor ons bijna niet te volgen. Maar dat we kunnen zingen met Psalm 93:

*Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan;
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER,
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.*

Gefeliciteerd met deze 75 jaar, Shalom, eens zullen de bazuinen klinken!

Voor de kinderen

Handelingen 1: 1-14. Hemelvaart

a	t	e	r	u	g	k	o	m	e	n
a	p	b	k	l	e	r	e	n	f	h
b	b	o	d	n	i	f	u	v	g	t
i	r	e	s	o	s	g	t	j	h	i
d	f	s	p	t	r	h	o	c	n	n
d	t	g	v	u	e	p	u	k	j	e
e	m	w	h	w	o	l	k	l	w	t
n	l	i	a	d	e	m	e	a	a	h
k	j	b	s	t	a	r	e	n	b	c
o	p	g	e	n	o	m	e	n	d	a
J	e	r	u	z	a	l	e	m	e	w

apostelen
 Jeruzalem
 wolk
 lucht
 staren
 kleren
 opgenomen
 terugkomen
 bidden
 wachten



Bericht van Lotte Overbeek

Het is al enige tijd geleden dat wij wat van Lotte hebben laten horen. Er is toch weer veel veranderd afgelopen tijd. Lotte mocht meedoen met de trail van een nieuw medicijn tegen epilepsie. Deze was wereldwijd en wordt gecoördineerd vanuit Amerika, er mochten enkele patiënten uit Nederland meedoen. Dit medicijn zou werken tegen het ontstaan van epileptische aanvallen, dit zou anders werken dan de tot nu beschikbare medicatie. Dankbaar dat Lotte hiervoor in aanmerking kwam.

Inmiddels gebruikt zij dit middel alweer drie maanden en mochten wij een ander epilepsie medicijn weglaten. Lotte is nu veel alerter en blijkt nu toch minder aanvallen te hebben. Lijkt dus een goede ontwikkeling. In februari heeft Lotte ook een longontsteking opgelopen, dit was even erg spannend, echter met behulp van antibiotica en de toegediende zuurstof, knapte ze gelukkig ook weer snel op.

Afgelopen Paasdagen, was Lotte weer een lang weekend thuis, we zijn dan erg dankbaar dat we dan weer met het hele gezin bij elkaar mogen zijn. Eindelijk weer eens een keer een complete gezinsfoto kunnen maken.

Groetjes, familie Overbeek

Terugblik op het eerste sisters event

Wat was het bijzonder om op 18 maart jl. met zoveel vrouwen bijeen te zijn tijdens het Sisters Event rondom het thema 'Arise'. Wij kijken dankbaar terug op een prachtige middag!

Impressie van deze middag

Op de website van Hervormd Benschop is een Aftermovie van het Sisters Event te zien. Als achtergrondmuziek klinkt het lied 'Sta op en schitter', dat tijdens het Sisters Event door Witness werd gezongen. Ook de lezing van Nadine de Vos is terug te luisteren via de website (zie: kringen en verenigingen > Sisters).

Arise, mooie vrouw, sta op en schitter!

Graag tot ziens op het volgende Sisters Event, D.V. zaterdag 19 augustus 2023. Nadere informatie over de invulling hiervan volgt later. Aandachtspunten en/of suggesties rondom een volgend Sisters Event horen we graag, dit kan via info@sistersbenschop.nl Volg ons ook op Instagram: sisters_benschop



Kijken

Pijn kijkt je aan
verdriet kijkt achterom
angst kijkt weg
zorg kijkt om je heen
geloof kijkt naar boven
God kijkt naar ons

Leo Heuvelman

Bemoediging vanuit de kerkenraad | Psalm 13

De Psalmen worden ook wel het troostboek van de gelovige genoemd. Er is alle ruimte voor de gevoelens waar we als mens mee worden geconfronteerd. Buitengewone vreugde wordt afgewisseld met intens verdriet of aanvechting. De Psalmen leren ons contact te zoeken met ons diepste zijn; met onze ziel. Dat kan bemoedigen én kan ons confronteren.

Psalm 13 is een van de Psalmen van David. De dichter-herder. David weet zijn gevoelens herkenbaar te beschrijven. In Psalm 13 lezen we van de nood waarin hij verkeert. Tegenslag en vijandschap lezen we terug. David weet wat lijden is. In deze Psalm zoekt en roept zijn ziel naar God: 'Hoelang nog, Heere? Zult U mij voor altijd vergeten? Hoelang nog Heere zal ik verdriet hebben in mijn ziel? Gekweld worden door zorgen? Zinnen die ook vandaag nog herkenbaar zijn. Woorden waarin we leren hoe we in vreugde en verdriet omgang kunnen hebben met God.

Hoe gaat het met je? Een herkenbare en veel gestelde vraag. De antwoorden zijn vaak ook herkenbaar: 'Goed, druk, kon beter'. Oppervlakkig en nietszeggend dikwijls. De vraag die we minder vaak aan elkaar stellen, stelt David in Psalm 13 wel: 'Hoe is het met je ziel?' 'Mijn ziel.' Wat is dat eigenlijk? Is dat geen ouderwets woord uit een lang vervlogen tijd? Of stellen we de vraag juist veel? We spreken veel over persoonlijke bezieling, bezield leven, bezield werken, bezield spreken! Daarin lijkt het alsof we op zoek zijn naar onze ziel. Maar zijn we onze ziel niet kwijtgeraakt? Durven we nog onze diepste gevoelens nog toe te laten, laat staan erover te spreken zoals de Psalmen ons leren? Of vinden we dat de ander hier geen boodschap aan heeft? Zijn we het spreken over wat ons echt bezig houdt kwijtgeraakt en daarmee zo vaak teruggeworpen op onszelf. De Psalmen spreken wel over onze ziel, over onze diepste gevoelens. Op verschillende 'toon'hoogten. De ziel is bezorgd (13:2), juicht (16:9), benauwt (31:10), dorst naar God (42:3), is weemoedig (42:5), is bedroefd en onrustig (43:5), is stil en zoekt rust en zwijgt (62: 2 en 6), klampt zich aan God vast (63:9), laaft zich aan de vertroosting van God (94:19), looft de Heere (103:1), wordt tot rust gebracht (131:2).

De psalmen bieden ons ruimte om naar binnen te kijken, om contact te maken met onze ziel, onze kwetsbare binnenruimte. Die we open kunnen doen, maar ook af kunnen sluiten. De ziel is de plaats van ons gevoel; van vreugde en verdriet, wanhoop en hoop. Ons diepste zijn van waaruit we bij de ander kunnen zijn, van waaruit we verlangen naar werkelijk contact met God. De ziel is de plaats van ontmoeting van God met mensen. God wil u, jou en mij daar ontmoeten, daar mogen we elkaar raken.

We mogen wat er in ons leeft aan gevoelens naar onze goede God verwoorden. Psalm 13 geeft ons woorden om te klagen, om ruimte te geven aan teleurstelling, aan verdriet, aan zorg. Aan boosheid, aan veroordeling waar we onder lijden, aan onrecht ons aangedaan. Aan problemen binnen onze relatie, aan terugkerende zonde die ik niet meer wil, maar wel doe. Daar mogen we de tijd voor nemen. Niet in de slachtofferrol, wel als kwetsbare en soms gekwetste mensen.

We mogen onze klacht bij God brengen én we mogen God vragen ons verder te helpen. Of Hij het donker in licht wil veranderen, of hij onze vijand wil (helpen) verslaan. Wie of wat die vijand ook is. We mogen ons laten dragen in het vertrouwen op Zijn goedertierenheid. Ons verheugen in Zijn heil. We worden opgeroepen om het uit te zingen naar Hem, omdat Hij goed voor ons is en is geweest.

Hebben we dan een rimpelloos leven? Dat wil de Psalm niet zeggen. De Psalm ademt wat we lezen bij de profeet Jeremia (29:11): *'Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.'*

Bid met Psalm 13 om Gods liefde steeds weer te vinden.

Ontleend aan een meditatie van ds. J. Douma

Voor anker

Een dreigende lucht. Zwarte wolken verdonkeren de hemel. Nu nog is het water spiegelglad. Roerloos ligt je scheepje op het water. Maar hoe zal dat zijn over korte tijd? Voor je het weet barst een bui los, donder en bliksem, onweer van jewelste!

'Wat hebben we het toch goed, vind je ook niet?' Gezellig zaten ze samen aan de koffie. Nog een half jaar, dan zou hij met pensioen gaan. En zij? Zij streelde de foto's van haar pasgeboren kleinkind. Een wolk van een jongen! En zo sprekend hun eigen zoon....

Toen brak het noodweer los. Het kleine knobbeltje in haar borst bleek kanker. En het pijntje in zijn hartstreek bleek een ernstige hartkwaal. Hij haalde zijn pensioen niet meer. Met haar kale hoofd - kaal van de chemotherapie - moest ze hem begraven. De regen gutste op de kist. Het leek een eeuw geleden dat ze bij de koffie tegen hem zei: 'Wat hebben we het toch goed, vind je ook niet?'

Ze wilde het zeilschip verkopen. Ze zou er toch niet meer mee varen gaan. Maar de kinderen zagen kans haar dat plan uit het hoofd te praten. 'Doe het voor je kleinkind, zeiden ze.' En dat gaf de doorslag. Ze verkocht de boot niet.

Een dreigende lucht. Zwarte wolken verdonkeren de hemel. Zomaar kan het weer omslaan. 's Morgens nog ligt je bootje stil op het water, 's middags slaat het bijna te pletter tegen de kademuur.

De jaren gingen voorbij. Haar pruik had ze niet meer nodig. Toen, op een dag..... 'Oma...' 'Ja, m'n kind.' 'Oma, heeft uw boot ook een naam?' 'Ja, m'n jongen.' 'Hoe heet die boot dan, oma?' Oma slikte even. 'Die boot heet *Voor Anker, m'n jongen.*' 'Voor Anker? Wat betekent dat, oma?'

En toen moest oma wel. Ze vertelde waarom de boot heette zoals die heette. 'Opa vond het zo'n mooie naam, m'n jongen. Opa zei altijd: "Tegen het noodweer kun je niets doen, maar als je scheepje voor anker ligt, dan hoef je nergens bang voor te zijn." 'Maar wat bedoelde hij dan met voor anker?' 'Een anker is een heel zwaar ding, dat je vanaf de boot in het water kunt gooien. Dat zakt dan naar de bodem en zorgt ervoor dat je boot niet weg kan drijven. Maar opa bedoelde eigenlijk iets anders. Opa bedoelde dat nooit bang hoeft te zijn als je diep in je hart gelooft dat God je vasthoudt. Dan ligt je levensbootje voor anker, snap je?'

Hij knikte. En weer keek hij naar de foto van opa. En naar de foto van de boot. 'Gaan we varen als het zomer is, oma?' 'Ja m'n jongen, dat doen we!' 'En als we dan terugkomen, mag ik dan de boot voor anker leggen?' Oma glimlachte. Haar hart hilde, alsof woelig water onstuimig over haar levensbootje heensloeg. Maar haar ziel lag stil. Als een schip: voor anker.

Bidden in oorlogstijd

Elke dag is een dag om te bidden voor mensen in oorlog
Voor de onschuldige kinderen die de dood vinden
Voor de moeders met hun zonen ergens op het slagveld
Voor huizen zonder vaders, voor vrouwen en mannen aan het front.

Elke dag is een dag om te bidden voor de nieuwsberichten
Voor journalisten en allen die het nieuws de wereld insturen
Voor nieuws dat de waarheid aan het licht brengt
Voor hen die vanwege die waarheid worden opgepakt.

Elke dag is een dag om te bidden en te huilen
Om de beelden van vernielde huizen en gebouwen
Om de moeders met kinderen in donkere schuilkelders
Voor hen die op de vlucht zijn geslagen.

Elke dag is een dag om te bidden voor hen die helpen
Voor de artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen
Voor wie de meest kwetsbare ouderen bijstaan
Voor wie de psychische en geestelijke nood verlichten.

Wij bidden om bewustzijnsverruiming die vrede brengt!

Marinus van den Berg

Dank- en bidpunten

Wij willen danken:

- Dat de Heere Jezus voor óns gestorven is, ongelooflijk, maar waar!
- Voor hen die kaarten versturen bij vreugde en verdriet
- dat de zon weer meer schijnt en het warmer weer eraan komt!

Wij willen bidden:

- Allen die ziek zijn, soms al zó lang en uitzichtloos, dat we met elkaar voor hen bidden om moed en kracht.
- Voor Israël, Gods oogappel, voor vrede rondom Jeruzalem
- Voor onze koning en zijn gezin
- dat we het bij U mogen zoeken

Tijd hebben we niet. Tijd wordt ons geleend. Voor een tijdje.

In gesprek met | Vertrouwenspersonen Diederick en Lisette Lambers

Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor is er de mogelijkheid om via de kerk in contact te komen met vertrouwenspersonen. Wim en Adriënne Timmerman doen dit al een aantal jaar en zij worden tegenwoordig bijgestaan door Diederick en Lisette Lambers. Diederick werkt bij de politie en Lisette werkt in de ambulante hulpverlening. Om meer te weten te komen over hun bijdrage als vertrouwenspersoon zijn Clazien en Hilbert op een avond langs gaan.

Sinds wanneer zijn jullie vertrouwenspersonen binnen de gemeente?

Wim en Adriënne hebben ons hier voorafgaand aan het vorige seizoen voor gevraagd. Mocht het druk worden, dan kun je het toch wat meer verdelen. En daarnaast was het goed om hier een ander stel bij te betrekken en dingen te spiegelen. Op de kaart die ieder seizoen wordt uitgedeeld onder de jeugd, staat het nummer van de vertrouwenspersonen. Toch merken we dat er nog steeds jongeren niet weten dat er vertrouwenspersonen zijn. Het is natuurlijk wel lastig, met de vraag hoe je jezelf moet promoten. Sommige mensen kennen het wel en anderen weer niet. Ik denk dat de meesten het van bijvoorbeeld de kaartjes moeten hebben, en van het ons kent ons. Veel jeugd heeft ook al bijvoorbeeld clubleiding of catechisatie leiding waar ze naartoe gaan. Dus soms vinden ze ook hun eigen wegen daarin.

Merken jullie dat er nog veel onduidelijkheid is bij mensen over jullie als vertrouwenspersoon?

Soms wel inderdaad. Veel mensen denken dat pas als je problemen hebt die echt heel zwaar zijn, er een reden is om naar vertrouwenspersonen toe te stappen. Maar het hoeft niet groot te zijn. Het kan ook dat iemand met ons komt kletsen over iets waar diegene op school tegenaan loopt. En het hoeven daarnaast niet per se problemen te zijn waar je zelf mee te maken hebt. Je bent ook welkom bij ons als je iets ziet bij een ander en daarover wilt praten. Veel mensen denken ook dat we alleen vertrouwenspersoon zijn voor de jeugd. Maar dat is niet zo, we pinnen er geen leeftijd aan vast. Iedereen is welkom.

Sinds wanneer zijn er vertrouwenspersonen bij de kerk?

In 2018 zijn Wim en Adriënne hier mee begonnen. Daarvoor was er jeugdpastoraat met mentoren, dus het was nieuw dat er vertrouwenspersonen kwamen. We hebben afgelopen winter de cursus jeugdpastoraat gevolgd van de HGJB. Dat deed je ook met heel veel mensen uit een andere omgeving. En je merkt dat het overall ook weer anders ingericht wordt. Bij heel veel kerken heet het jeugdpastoraat en dan zit iedereen gekoppeld aan iemand.

Was het doen van de cursus van toegevoegde waarde voor jullie?

De gesprekstechnieken die we leerden, waren voor ons wel bekend vanuit onze opleiding. Juist de gesprekken met andere jeugdwerkers uit omringende kerken was interessant en konden we van elkaar leren. Vanuit de Bijbelstudies die we hielden, konden we ook kennis vertalen naar het jeugdwerk nu. We deden Bijbelstudies waarbij we dan onszelf afvroegen hoe je dat weer kunt toepassen bij de jeugd. Dus het was absoluut interessant.



Kost het jullie veel tijd om vertrouwenspersoon te zijn?

Nee, dat valt op dit moment wel mee. Maar we weten niet zo goed wanneer mensen nu precies naar ons toe komen. We proberen zelf ook wel oren en ogen open te houden voor de problemen die spelen bij de jeugd. Soms ook door zelf op situaties af te stappen. Toch blijft het soms lastig. Want aan de ene kant vraag je jezelf af in hoeverre je op je handen blijft zitten en wachten tot mensen naar je toe komen. En aan de andere kant vraag je jezelf af in hoeverre je zelf proactief moet zijn, want dat kan ook wel weer afschrikken.

Wat doen jullie om de drempel voor mensen te verlagen?

We proberen wel zichtbaar te zijn. Zo geeft Diederick bijvoorbeeld club en gaat Lisette altijd mee met het jeugdweekend. We gaan naar de kerk en daar wordt je gezien, maar je probeert er ook wel op andere plekken te zijn. We hebben ook weleens gedacht aan het organiseren van activiteiten, zodat je op die manier de lading van het vertrouwenspersoon zijn een beetje wegneemt. Maar het is ook ergens wel positief als het niet zo druk is. Daar moeten we ook niet een probleem van maken. De kerk geeft mensen de mogelijkheid om in contact te komen met vertrouwenspersonen, maar dat betekent niet dat daar gebruik van gemaakt moet worden. Het is ook niet zo dat er alleen bij de kerk vertrouwenspersonen zijn. Ook bijvoorbeeld op het werk of op school wordt hier gebruik van gemaakt.

Hoe verloopt de wisselwerking tussen jullie en Wim en Adriënne?

De samenwerking loopt heel goed, we zijn alle vier verschillende individuen. Dus als iemand bij ons komt, dan zal diegene met de één misschien weer wat meer de klik hebben dan met de ander. Dat is maar net de behoefte van die persoon. Liever een man of een vrouw, of liever wat praktischer of juist niet. De één wil bijvoorbeeld gewoon even praten en de ander wil juist liever iets doen, zoals een stuk fietsen. Dus dat we met z'n vieren zijn biedt wel wat meer mogelijkheden. We geven ook wel direct aan bij iemand aan dat we het met z'n vieren doen, zodat diegene wel weet dat Wim en Adriënne er ook bij horen. We proberen elkaar ook wel op de hoogte te houden van wat er speelt. Die informatiedeling zal er ook wel zijn, maar tussen ons vieren blijft alles natuurlijk wel vertrouwelijk.

Is er iets waar u of jij mee zit? Schroom niet en neem dan contact op met één van de vier vertrouwenspersonen. Het zijn fijne mensen die je kunnen helpen bij eventuele problemen, of die nu van kleine of wat grotere aard zijn. Zie daarvoor hieronder de contactgegevens van de vertrouwenspersonen. Dank Diederick en Lisette voor de koffie, thee en het goede gesprek!

Zie hieronder de mobiele nummers van de contactpersonen:

Diederick en Lisette - 0636034557

Wim - 0654698913

Adriënne - 0650999716

.....

**Angst verandert niets aan het verdriet van gisteren,
en lost de problemen van morgen niet op.**

Corrie ten Boom

.....

**Probeer niet een succesvol mens te worden,
probeer liever een waardevol mens te worden.**

Albert Einstein

Hemelvaart

Jezus' werk is klaar op aarde.
Alles is door Hem volbracht.
Nu mag Hij ten hemel varen.
Hij verlangt, Zijn Vader wacht.

"Ik zal u Mijn Geest toezenden,
want ik laat u niet alleen."
Zegenend breidt Hij Zijn handen
over Zijn discip' len heen.

En voor d' ogen van Zijn jong' ren
vaart Hij tot Zijn Vader op,
wijl de eng' lenscharen juichen,
want hun vreugde stijgt ten top.

d' Overwinnaar treedt nu binnen.
't Hallel klinkt de hemel door.
Zij die deze Vorst beminnen,
mogen volgen in Zijn spoor.

Eerst gaat Hij hun plaats bereiden;
dat heeft Jezus Zelf beloofd.
Straks zal Hij hen tot Zich nemen:
eeuwig bij hun Heer' en Hoofd.

Nimmermeer van Hem verlaten,
zonder zonde, smart en pijn,
zal daar eens een grote schare
eeuwig bij de Heiland zijn.

M.A. Groeneweg - de Reuver



Elke dag danken

Dank dat je er was deze dag
Dank dat je me hielp
Dank dat je luisterde
Dank dat je tijd nam
Dank dat je me opbelde

Al was het maar even
Al was het heel gewoon
Al was het graag gedaan
Al was het bijna vanzelfsprekend
Het kan ook zo anders zijn

Al was het maar een praatje
Al was het maar in het voorbijgaan
Dank dat je een teken van leven
Een teken van aandacht
Een knipoog van de Algoede doorgaf

Marinus van den Berg

In het huis van mijn Vader
is plaats voor veel mensen.
Daar mag je op vertrouwen.
Want ik heb gezegd dat
ik wegga om voor jullie
een plaats klaar te maken.

Johannes 14:2



Waar alle Christenen het over eens zijn:

Agenda

Week 18

Dinsdag 02-05

12:00 Verrassingsmiddag ouderen

Week 19

Zondag 07-05

09:30 Ds. H. van de Belt uit Woudenberg

18:30 Ds. D. Jongeneel uit Katwijk aan Zee

Week 20

Zondag 14-05

09:30 Ds. B.M. van de Bosch uit Linschoten

18:30 Ds. G.J. Glismeyer uit Nieuwegein

Donderdag 18-05; Hemelvaartsdag

09:30 Ds. M.W. Westerink uit Veenendaal

Week 21

Zondag 21-05

09:30 Ds. E.G. de Kruijff uit Maarssen

18:30 Ds. H. Klink uit Hoornaar;

Zingen na de dienst

Dinsdag 23-05

20:00 Moderamen

Donderdag 25-05

19:30 Consistorievergadering

Vrijdag 26-05

19:30 Muntverkoop

Week 22

Zondag 28-05; 1e Pinksterdag

09:30 Ds. H.J. Lam uit Moordrecht

18:30 Ds. A de Wit uit Voorthuizen

Maandag 29-05; 2e Pinksterdag

09:30 J. van der Meijden uit Bergambacht

Terugkerende activiteiten

Meditatie via kerkomroep, woensdag 20:00

Zondagsschool:

09:30 Crèche, ook op 18-05 en 29-05

09:30 Groep 1 (Benjamin)

11:15 Groep 2 & 3 (Gideon + Methusalem)

Koren:

Kinderkoor wekelijks dinsdag 15:00

Zanglust wekelijks woensdag 19:30

Club:

Connect (14-16) 12-05 19:30

JV (16+) 07-05; 21-05 20:00

Kring:

Gebedskring 06-05; 27-05 07:00

Emmaüskring 10-05; 24-05 10:00

Kijk voor de actuele agenda op: www.hervormdbenshop.protestantsekerk.net/agendapagina

De volgende Sonar verschijnt op: 28 mei '23

Inleverdatum: 10 mei '23

Redactie: Henk Oskam, Hilbert Oskam, Clazien Schep,

Sander Schouten en Maria van Vliet

Contact: red.hervormdbenshop@gmail.com