

November 2021



SONAR

*Informatieblad van de
Hervormde Gemeente
Benschop*

Meditatie

*'De lofzang is in stilte tot U, o God, in Sion'
Psalm 65 vers 2*

Dankdag. Elk jaar opnieuw staat het op onze kerkelijke agenda. Hoe is het met ons? Hoe hebben we de Dankdag beleefd? Zijn we stil geworden voor God? Van die stilte spreekt Psalm 65. Wonderlijk is het samengaan van zingen en stil zijn.

We kunnen het ons zo voorstellen: Het volk van God is opgesteld rondom Gods heiligdom en aanbidt Hem in alle rust. Vanuit die aanbidding rijst dan de lofprijzing op. De dankbaarheid wordt gebracht aan het juiste Adres. De HEERE wordt geprezen als de enige Fontein van alle goeds, als de ware Bron van alle zegeningen. Laten we ons bij de psalmdichter aansluiten. Dat zit niet vast op één dag in het jaar. Is niet elke zondag Biddag en Dankdag? We komen samen in de kerkdiensten voor Gods aangezicht om Hem te loven en te prijzen en ons door Hem te laten onderwijzen. En... als het goed is, gaat er in ons leven geen dag voorbij zonder dankzegging aan de HEERE.

Laten we de stilte opzoeken en bijvoorbeeld op een A4-tje punten van dankzegging noteren voordat we gaan bidden en zingen. Of zoek de stilte tijdens een wandeling door het bos in de herfst. Laten we de trouw van de HEERE prijzen die ons dag in dag uit draagt en verdraagt. Dan kan het niet anders of onze dank is verbonden met verootmoediging vanwege het vele waarin wij te kort schieten. Des te dieper is de verwondering over Gods genade in Christus voor ieder die in geloof tot Hem de toevlucht neemt. De wereld zingt Gods lof en heel de aarde is een loflied, zegt Psalm 65.

Dat geldt ook voor de voortgang van de seizoenen, bijvoorbeeld voor de herfst met haar eigen schoonheid. Zo ziet het geloof de schepping door de bril van het Woord. Zegt het ongeloof dat het God nergens tegenkomt in de wereld en in het heelal, het geloof komt Hem overal tegen in schepping en geschiedenis! Overal zien we de voetafdrukken van de HEERE. En waar Hij gaat, daar is een spoor van zegeningen.

De discipelen vroegen eens aan de Heiland: 'Heere, leer ons bidden'. Wij vragen: 'Heere, U hebt ons zoveel gegeven. Leer ons U danken daarvoor'.

Ds. J. Hoek

Column

door Arie Schouten

November staat voor ...? Ja waar staat november tegenwoordig voor? Vroeger heette november de slachtmaand, verwant aan het slachten van het gemeste varken of koe. Al naar gelang de status van de veehouder. Vroeger is echter niet meer, het is vervaagd voor de ouderen. De jongeren zullen zich hier niets van herinneren. Slachten van een varken? Thuis? Het is voorbij. Net zoals noten rapen bij de burenen, vooral als de buurman het niet wilde hebben. Dan was het nog spannend ook.

Nu zijn de kinderen nauwelijks geïnteresseerd om noten te rapen. Je kunt ze gepeld en wel kopen bij de supermarkt zei een buur me eens. Dus waarom zelf kraken?

Zo verdwijnt er nogal wat uit onze belevingswereld. Gemak heeft de mens in zijn greep, hoewel gemak ook wat kost. Soms is het niet te betalen, je zal maar moeten leven van een uitkering of klein pensioentje. Dan staat het er anders voor. Het gemakkelijke kan dan veel te duur zijn.

Hebben we met elkaar nog oog voor wat de natuur ons biedt? Want er groeit en bloeit heel veel dat voor niks is op te rapen. Noten en fruit liggen rondom de huizen vaak te verrotten omdat plukken en oprapen teveel werk is. De opbrengst van fruitbomen wordt dan als een last gezien, het is rommel die je ook nog moet opruimen.

Terwijl noten heel gezond zijn, en je gaat er ook nog beter van slapen als je dagelijks voor het slapengaan een paar walnoten eet. Gratis slaapmiddel dat in ons eigen dorp groeit! Maar ook fruit van oude rassen is gezond en kan als stoofpeer of moesappel onze maaltijd verrijken.

Is in de natuur iets van God te ontdekken? Dat was een vraag die we moesten beantwoorden op de Gemeentedag. Het bleek lastiger dan gedacht om er een antwoord op te formuleren. De natuur? Nee, zo wordt gezegd, alleen de Bijbel, daarin is God te ontmoeten door Jezus. Want zegt Jezus zelf: niemand kent de Vader dan door Mij.

Hoe zit het dan met de Nederlandse Geloofsbelijdenis? Daarin wordt duidelijk gesteld dat we God kunnen kennen door twee boeken. Het boek van de natuur en de Bijbel. Twee boeken dus. De wijsheid van de Nederlandse Geloofsbelijdenis is dat deze wijst op het gebruik van beide boeken. De een kan niet zonder de ander. De Psalmen zingen het ons voor van: **het ruime hemelrond**. Daar komen ze bij elkaar.

November is de start van Advent! Goede voorbereiding

Voor de kinderen

- De zeelieden zijn bang dat het schip zal
- in vers 3 zegt hij: uit het van de dood schreeuw ik om hulp.
- Naar welke stad stuurde God Jona?
- Wat werpen de zeelieden om te weten te komen wie de schuldige is van de storm?
- Wie vlucht er voor God?
- Hij zit dagen in de
- Dan schreeuwt hij naar God om hulp. Hij is nu in het van de zee. (Vs. 4)
- Door kolkend ben ik omgeven.
- Ik dacht: ben ik. (Vs. 5)
- in vers 7: Ik zink tot de
- Nu mijn mij verlaat (Vs. 8)
- Op Gods bevel spuwt de vis Jona op het
- Ik zal mijn stem in verheffen (Vs. 10)
- Want wie heeft hem gered? De
- Toen het stormde op zee, wat deed Jona toen?



jona



Voorstellen nieuwe gemeenteleden | Fam. Schouten

De redactie was op bezoek bij fam. Schouten die wonen - in het huis waar Wim en Mieke van Beusekom gewoond hebben - op de Oranje Nassaustraat nummer 33.

Vader Seth, werkzaam in de grafische sector, ontwerpt onder andere voedsletiketten. Moeder Marlies werkt als gastvrouw in de zorg bij dementerende ouderen. Dochter Kyra wil pedagogisch medewerker worden en zit op het Hoornbeeck in Gouda. Dochter Amy zit in de examenklas op de Driestar en wil graag kraamverzorgster worden. Zoon Leroy zit in de eerste klas van het VMBO, ook op de Driestar.

Ze wonen al 6 jaar in Benschop, maar hebben zich 3 maanden geleden kerkelijk over laten schrijven van Hersteld Hervormd IJsselstein, naar onze kerkelijke gemeente, een keuze die is gemaakt in samenspraak met de kinderen. De familie woont met veel plezier in Benschop en voelen zich erg thuis in de Benschopse kerk.

Seth, Marlies en kinderen, dank je wel voor de koffie en het fijne gesprek!

Dank- en bidpunten

Wij willen danken voor:

- dat we het zo goed hebben
- in vrijheid mogen leven, werken en naar school mogen
- dat we 2x per zondag naar de kerk mogen komen!
- de oogst die binnen gehaald mocht worden
- dat elke dag de zon opkomt, als teken van Gods Trouw voor ons

Wij willen bidden voor:

- dat we alle negativiteit omzetten in positiviteit, in praat en daad
- dat we oog hebben voor elkaar, en elkaar helpen
- alle zieken, eenzamen, zij die verdriet hebben, en ernstig zieken
- zicht op Gods zorg voor ons, elke dag in de 'kleine' dingen
- hen die nieuw leven dragen, daar naar verlangen en hen die het verdriet geeft

Te allen tijde

"Verblijdt u dan te allen tijde."

Oók als er ziekten of zorgen zijn?

Oók in verdriet, moeite of pijn?

Oók in ondraag'lijk lijden?

Probeer maar eens om zacht te zingen.

Juist als je nergens uitkomst ziet,

ervaar je, dat de kracht van 't lied

je zorgen gaat bedwingen.

En tóch - wat zouden we beginnen
zonder de Heer als Vreugdebron?

Hij, die aan t kruishout overwon,

Hij kent ons, diep van binnen.

Dan, op een dag, zal je bemerken
dat er sprankje blijdschap gloort.

De Heiland, die jou heeft gehoord,

wil vreugde in jou bewerken! *Jelly Verwaal*

Open Doors | Syrië & Open Doors dag

Hoop voor de kerk in Syrië

Door de al tien jaar durende oorlog in Syrië hebben christenen bemoediging nodig om in Syrië te blijven. Hun situatie lijkt uitzichtloos. Ook jongeren hebben weinig toekomstperspectief.

Om christenen aan te moedigen in Syrië te blijven, zijn er zo'n 40 "Centers of Hope" gestart. Dat zijn actieve lokale kerken in Syrië (en Irak) die door Open Doors zijn toegerust om christenen in de gemeenschap te helpen. Zo is er het verhaal van de jonge Tony, die werd aangemoedigd om een opleiding te volgen in een Center of Hope. Hij ontdekte dat hij heel goed was in het repareren van mobiele telefoons. Daarmee verdient hij nu wat bij voor zijn familie.

Bid en dank voor de veertig Centers of Hope in Syrië. Deze kerken willen een schuilplaats zijn, delen liefde en mededogen uit en streven er]naar het evangelie te delen door verschillende activiteiten heen.

En komt u ook naar de Open Doors dag, op 6 november?

Tijden: 13:00-17:00 uur of 19:30-22:00 uur

Locatie: Midden Nederland Hallen, Barneveld

Tickets: GRATIS online te bestellen (€ 2,50 reserveringskosten)

Kijk op opendoors.nl/dag



Door te kwispelen kan een hond meer gevoel uitdrukken dan een mens met urenlang geklets.

Open kaart | In gesprek met elkaar

Ik, Dirk Boom, ben in gesprek gegaan met Ernie van Oostrom. Ernie heeft de leeftijd bereikt dat hij niet meer hoeft te werken maar is ondertussen actief met vrijwilligerswerk bij de Warmtebron, volleybalt en zit op koor. Gelukkig had hij een avondje vrij om samen koffie te drinken..

Bezoek je wel eens christelijke evenementen of conferenties?

Voor het eerst op de gemeentedag geweest. Een aantal mensen bleven in Maranatha voor een goed gesprek en een aantal gingen fruit plukken bij Ardi fruit. Sing-inn was heel erg mooi. Een mooie gelegenheid om na corona weer voor het eerst in de kerk te komen. Lekker gegeten en er waren gezellige gesprekken.

'Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid' (Kol 4:5)

Praten met mensen en laten zien dat je christen bent door ze te helpen als ze in nood zijn, niet dan wegstappen.

Als je de kans had om je leeftijd te veranderen, zou je dan jonger of ouder willen zijn?

Tevreden zijn met hoe oud je nu bent.

Ik waardeer mensen die:

Zich bekommeren om jou en naar anderen om kijken als je ziek bent of hulpbehoevend.

Een plek waar ik mij dicht bij God voel:

Als ik naar bed ga dank ik God voor de dag en bid ik voor andere mensen en voor de nacht.

Waar kan jij je ontzettend aan ergeren:

Mensen die vloeken, dat vind ik heel erg maar vind het moeilijk om daar wat van te zeggen.

Bedankt voor de koffie Ernie en het gezellige gesprek!

.....

Weg door het water

Wie zal hun verdriet beschrijven? Wie kan tranen drogen van zovelen die het wassende water niet konden keren? Bij het Watersnoodmuseum in Ouwkerk hangen 1200 zakdoeken. Op een plaquette lees ik: 'De 1200 zakdoeken, ter grootte van een boerenzakdoek, zijn allemaal genaaid door Zeeuwse vrouwen. De zakdoeken verwijzen naar het verdriet dat de watersnoodramp heeft teweeggebracht. De opgevangen tranen in de zakdoeken worden hier aan de wind meegegeven.'

De watersnoodramp. Laat niemand beweren dat een kind van viereneenhalf jaar zich nog niets herinneren kan, want ik zie het allemaal nog glashelder voor me.... Februari 1953. Met mijn vader en moeder liep ik die zondagmorgen naar de kerk. Het waaide hard. Het had die nacht zelfs gestormd. Overal zag je boomtakken op de stoepen en op de tramrails liggen. Kerkgangers klampten elkaar aan. 'Heb je het gehoord op het nieuws? Er is een overstroming in Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden! De dijken zijn doorgebroken. Er zijn honderden slachtoffers. Er is daar een echte watersnoodramp!'

Niet lang erna zag je de beelden. Op de foto's in de kranten. Op films. En in gedenkboeken, die het leed van duizenden toonden en beschreven. Mijn vader kocht zo'n boek. Ik bladerde erin en schrok. Een foto van een oude vrouw die zo angstig en verdrietig uit haar betraande ogen over het water uitkeek, dat ik die foto niet kon aanzien: bang er zelf ook bang van te worden.

Bijna zestig jaar later loop ik over het Werkeiland Neeltje Jans, halverwege de Oosterscheldekering. Er is veel gebeurd in al die jaren..... De Deltawerken! Er zijn sluizen en bruggen ontworpen, dammen gebouwd, en dijken verhoogd - er is een complete waterkering gekomen. Nederland is niet bij de pakken neer gaan zitten. We hebben met elkaar de handen ineengeslagen. Wij zijn aan het werk gegaan. En hoe!

Ik moet denken aan een mooi verhaal. Er was eens een eiland midden in de zee. Op een kwade dag ontdekte iemand dat er een vloedgolf aankwam die het hele eiland zou overspoelen. De filosofen trokken zich onmiddellijk terug in hun studeerkamers om na te denken over de wijsgerige aspecten van deze mededeling. De theologen belegden een synodevergadering om uit te vinden wat God met deze vloedgolf bedoelde. Jan met de pet begon te eten en te drinken en was vrolijk zolang het nog kon. Maar er was één man die de mensen begon te leren hoe ze onder water konden leven.....

Wij leven in Nederland gedeeltelijk onder de zeespiegel. Je kunt blijkbaar leren hoe je zo moet leven. Nee, je houdt verdriet niet tegen. Geen 1200 zakdoeken kunnen de tranen drogen van zovelen die het water niet meer konden keren. Maar als je het leven mag behouden, kun je wel je hoofd boven water uitsteken, diep inademen en een goed plan verzinnen. Luctor et emergo. Ik worstel en kom boven.

Er was één man die de mensen begon te leren hoe ze onder water konden leven....' Ik ken zo'n man. Hij kon over het water lopen. Mijn vader en moeder hebben mij over Hem verteld. Ze hebben me meegenomen naar de kerk, ook al woeden er ruwe stormen. Van Hem heb ik geleerd dat er iemand is die alle tranen drogen zal. Van Hem heb ik ook geleerd dat er een weg door het water is. Altijd.

André F. Troost

.....
Zaaien is minder moeilijk dan oogsten.

Agenda

Kerkdiensten zijn met ook beeld en geluid te volgen via kerkomroep.nl

Week 44

Woensdag 03-11; Dankdag

9:30 Bijeenkomst scholen
10:30 Goede doelen dag
19:30 Ds. C. Bos
21:00 Goede doelen dag

Week 45

Zondag 07-11

9:30 Ds. C. Bos; Voorbereiding Heilig Avondmaal
18:30 Ds. J. de Wit uit Jaarsveld

Donderdag 11-11

19:15 Censura Morum
20:00 Avondmaalskring

Week 46

Zondag 14-11

9:30 Ds. C. Bos; Viering Heilig Avondmaal
18:30 Ds. C. Bos; Dankzegging Heilig Avondmaal

Week 47

Zondag 21-11; Eeuwigheidszondag

9:30 Ds. C. Bos; Herdenken overleden
gemeenteleden, koffie drinken
18:30 Ds. A. Langeweg uit Haaften

Vrijdag 26-11

19:30 Boekentafel en muntverkoop

Week 48

Zondag 28-11

9:30 Ds. C. Bos
18:30 Ds. J.A.W. Verhoeven uit
Krimpen aan den IJssel

Terugkerende activiteiten

Zondagsschool (wekelijks)

9:30 Benjamin

11:15 Gideon & Methusalem

Kinderkoor (wekelijks); dinsdag 15:00

Meditatie kerkomroep: woensdag 20:00

Catechisatie (wekelijks)

- 12-15 jaar; maandag 19:00

- 16-18 jaar; dinsdag 19:00

- 18+; dinsdag 20:00

- Belijdenisgroep; maandag 20:30

Club

Kinderclub (10-12); 10-11, 24-11 18:45

Club Ronduit (12-14); 08-10, 22-10 19:30

Club Connect (14-16); 05-11, 19-11 19:30

JV (16+); 07-11, 21-11 20:00

Kijk ook eens naar de agenda op de website:

hervormdbenshop.protestantsekerk.net/agendapagina

De volgende Sonar verschijnt op: 28 november '21

Inleverdatum: 10 november '21

Redactie: Kees-Jan v/d Louw, Clazien Schep, Arie Schouten,

Sander Schouten en Maria van Vliet

Contact: red.hervormdbenshop@gmail.com