



Juli & augustus 2024

SONAR

*Informatieblad van de
Hervormde Gemeente
Benschop*

Meditatie

*Kies voor u heden wie u zult dienen
Jozua 24:15*

Jozua maakt het Gods volk niet gemakkelijk. Ze worden immers voor de keus gesteld. En wel vandaag. Wij trouwens met hen. Heden. Ook al is het niet gemakkelijk. Als vanzelf treden er allerlei mechanismen in werking die ons vervolgens aanmoedigen om die keuze uit de weg te gaan. Het verrassende is dat Jozua het volk heel serieus neemt. Dat is tegelijkertijd het verrassende van de HEERE. Ik denk dat de vrijblijvendheid van vandaag velen een verlamdend gevoel geeft. De HEERE neemt ons zo serieus dat Hij ons voor de keus stelt. En het gaat bepaald niet om een kleinigheid. Verre van dat. Het gaat echt ergens over. Over onze godsdienst welteverstaan. We worden voor de keus gesteld door de vraag: 'Wie zullen jullie dienen?' Het is het één of het ander: de HEERE of de afgoden. De afgoden zijn verleidelijk dichtbij. Wie of wat is je houvast? Vind je het moeilijk om te kiezen? Kom dan mee naar Golgotha. Afgoden laten ons in tijden van nood als een baksteen vallen. Op Golgotha zie ik dat de meerdere Jozua Zijn volk in de nood juist draagt in Zijn Middelaarshart.

ds. L.W. den Boer

Column

door Henk Oskam

Wat je zegt.....

Ja heus, wat je zegt ben je zelf, we zongen het vroeger al vrolijk! En dat geldt ook nog (of nog sterker!) in het ouderschap. Jouw kind is jouw spiegel en jij bent een spiegel voor jouw kind. Ik zag wel het een en ander voorbijkomen de afgelopen maand.

Hoop, lof en trots - Geloof, hoop en liefde - Ellende, verlossing en dankbaarheid

Tijd, plaats en toepassing mag je zelf bedenken, maar de inhoud geeft ook wel wat te denken. Maar niet teveel nadenken kan in de vakantieperiode ook wel lekker zijn. Wat je zegt wordt meestal gehoord en je wordt erbij gezien. Leer en leven horen toch immers bij elkaar. Bij vertrek naar het vakantieadres wordt er wel eens gezegd: doe niet wat ik ook niet zou doen! Wat gebeurt er met je en wat doe je als je gebruikelijke sociale controle even uit beeld is?

Hebben we er zin-in in? Waarin? In vakantie natuurlijk! Het kan zo maar zijn dat het al weer een tijd geleden is geboekt. Toen heb je je misschien verlekkerd aan mooie verhalen en beelden met verre, mooie uitzichten. Nu wordt het spannend. Waar is de inpaklijst, waar zijn de koffers, hebben we al vignetten of een tolbadge? Waar hebben we onze paspoorten opgeborgen? Was je op tijd om een afspraak te maken bij de garage? Te weinig personeel en daarom lukt een beurt voor de vakantie niet meer. Maar aan alles komt een eind, ook aan de voorbereidingen van de vakantie. Als je de deur uitstapt moet eigenlijk de vakantie beginnen. Maar ik herinner me nog wel een paar keer dat, voor we Benschop uitwaren, we omkeerden om toch nog iets op te halen. Ai, laat het je niet overkomen.

Nu ik Ai schijf schiet me ineens te binnen dat ik die uitdrukking de laatste tijd wel heel vaak tegenkom, maar dan met een andere betekenis. Wat betekent Ai?

Artificial intelligence (AI) is een toegepaste wetenschap waarbij computers bepaalde menselijke taken, zoals leren, redeneren, analyseren, problemen oplossen en beslissen, overnemen. Ofwel Kunstmatige Intelligentie.

Hiermee kunnen ze fantastische vakantie verhalen en uitzichten maken die te mooi zijn om waar te zijn las ik recent. Verder vindt ik het een lastige materie. Maar ik weet nog wel een andere Ai:

Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet scheiden.

Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden;

Dat kan hier, nu, altijd en na de vakantie als we weer teruggekeerd zijn uit allerlei oorden:

Ai ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen

Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen,

Wat je zingt

Voor de kinderen

www.Kleur*Versjes.nl

Uw naam is
IK BEN
en
IK ZAL
ER ZIJN

Lied van Sela



Vanuit de kerkenraad | Communicatie en kerk-zijn

Gekke vraag misschien: waar denkt u aan als u communicatie en kerk-zijn leest?

Communiceren doen we de hele dag, in woord en gebaar, in stil zijn en roepen naar elkaar. Ook in de kerk gaat het om communicatie. In stilte met de Heere onze God, in zingen en luisteren eveneens. In gesprekken en bezoeken spreken we met elkaar. Daarnaast is er informatie die we met elkaar willen delen. In allerlei verbanden zoals catechese, bijbelstudiegroepen, JV, Sisters en Mannenvereniging. Overal vindt communicatie plaats.

In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering hebben we met elkaar juist gesproken over de communicatie binnen de gemeente. Hoe bereiken we elkaar? Niet alleen op zondag onder het Woord maar ook door de week. We lezen de Bazuin en een keer per maand de Sonar, als we in de kerk komen. De 70 plus krijgt deze in de bus. Maar we weten dat we grote groepen niet meer bereiken met de oude geschreven media. Daarom is er een besluit genomen om naast de bestaande communicatiemiddelen een zogenaamde kerk-app te gaan gebruiken.

Vele kerkelijke gemeenten gebruiken inmiddels een kerk-app en zijn daar uitermate tevreden mee. Dus ook wij als Hervormde Gemeente van Benschop gaan voor de communicatie over op een kerk-app. Voor de meeste gemeenteleden is dat geen ingewikkelde zaak meer. Bijna iedereen heeft een computer of een smartphone. Een communicatiemiddel van deze tijd waarmee we jong en oud kunnen bereiken met de informatie die voor hen van belang is.

We willen vanaf 2025 operationeel zijn met de kerk-app. Hiervoor hebben we een team enthousiaste vrijwilligers nodig met kennis van moderne media en apparatuur. Wil je meewerken met dit medium en ben je bereid om je actief in te zetten om er een succes van te maken? Meld je dan aan! Je hoeft geen nerd te zijn maar het mag wel, als je maar handig bent met informatie plaatsen op de kerk-app.

Voor informatie kun je mailen of appen met:
Arjan van Es: scriba@hervormdbenschop.nl
Kees van Woudenbergh

Bid- en dankpunten

We bidden voor:

- voor mensen met een groot verdriet
- dat we allemaal weer veilig in de kerk mogen terugkeren na de vakanties
- de vervolgde Christenen en de spanning waar zij in leven
- degene die binnenkort een grote stap hopen te maken

We danken voor:

- de onverdiende 'vrijheid' waar nu nog in leven
- dat we de luxe hebben om op vakantie te gaan
- de mensen om ons heen waarmee we samen over de Heere kunnen spreken
- de gemeente waarvan we deel uit mogen maken

Cursus Bijbels Hebreeuws

Wegens succes herhaald: Komend najaar is er weer een cursus Bijbels Hebreeuws in Benschop. Je leert de 22 Hebreeuwse letters met hun betekenissen. Gedurende de cursus worden veel Bijbelse kernwoorden uitgelegd en teruggebracht naar hun concrete betekenis. Je krijgt een inkijkje in deze prachtige taal en voor wie verder wil leren is het een goede stap naar een vervolgcursus. Na het volgen van deze cursus kun je zelfstandig een woordstudie doen. De cursus is laagdrempelig. Er moet wel tijd gereserveerd worden voor het maken van huiswerk.

Data: 8 dinsdagavonden September: 03 en 17 | Oktober: 01, 15 en 29
November: 12 en 26 | December: 10

Locatie: Eben Haëzerschool, Oranje-Nassastraat 12, 3405 XK, Benschop

Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur

Kosten: Cursus 127,50 euro p.p. (inclusief zaalhuur/koffie/thee)

Cursusboek "Hebreeuws in Zes dagen" 29,50 euro

Het boek is verkrijgbaar bij Annemarie Bom thuis, via de site van studiehuis reshiet of bij de christelijke boekhandel

Docente: Annemarie Bom-de Jongh

Info: studiehuisreshiet.nl

Interesse? Opgeven kan via Annemarie Bom-de Jongh

.....

*Loof de Heer, alle volken,
prijs hem, alle naties:
zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER.
Halleluja!
Psalm 117*

De kortste van de 150 psalmen. De 'hooi-psalm' werd hij vroeger genoemd. Als de boeren aan het hooien waren en weinig tijd hadden om na het eten ook nog uit de Bijbel te lezen, was dit een prachtige psalm. Bij de laatste hap van de pudding ging de psalm mee naar binnen en hup, weer aan het werk! Toch staat er ontzettend veel in die paar regeltjes. Het is een oproep om met z'n allen God te loven en te prijzen. Maar er staat ook bij wat de reden daarvoor is. Zijn overstelpende liefde en eeuwige trouw. Overstelpend. Als je in het woordenboek kijkt, vind je allerlei betekenissen of synoniemen van dat woord.

Onuitsprekelijk, onnoemelijk, exuberant, nameloos, bedelvend enzovoort. Ik vind die eerste het mooist - onuitsprekelijk - want Gods liefde voor ons is niet in woorden te vatten.

En zijn trouw? Die is eeuwig. Eeuwig wil zeggen: zonder einde. Alweer een begrip dat wij niet vatten of begrijpen kunnen. Dus Psalm 117 is alleen goed als je haast hebt? Ik dacht het niet! Na die prachtige woorden past nog maar één uitroep: Halleluja!

Ina van der Beek

Bericht vanuit Open Doors | Kinderen en vervolging

'Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet,
want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.'

Marcus 10:14

Christelijke kinderen worden overal ter wereld onder druk gezet. Dit betekent niet alleen veel voor hen, maar ook voor hun ouders. Welke vormen nemen vervolging van christelijke kinderen aan? Dit begint allereerst op de plek waar zij veel zijn: school. Kinderen worden buitengesloten, krijgen een minderwaardige behandeling en expres lagere cijfers. Soms ook geen toegang tot goed onderwijs. Daarnaast is er vaak sprake van uitstoting en mishandeling in het dorp of de stad waar zij opgroeien. Dit betreft niet alleen hen, maar ook hun families. U kunt zich voorstellen dat deze gebeurtenissen christelijke kinderen tot ver in hun leven beschadigen. Juist kinderen staan bekend om hun onbevangen manier van leven. Wat kunnen wij een voorbeeld aan hen nemen! Maar vervolging berooft ze van deze eigenschap. Het is een strategisch wapen van Satan om christelijke families te ontwrichten.

Wilt u een gebedsinvestering doen in het leven van vervolgte kinderen? U kunt ook één van de volgende punten kiezen om voor te blijven bidden:

- Colombia: bid voor Juana. Zij is een christelijke kinderwerker, die onderwijs geeft aan een groep van 90 kinderen. Zij en haar team worden bedreigd om te stoppen. De autoriteiten willen niet dat ze onderwijs geven vanuit christelijke principes en waarden.
- Bangladesh: De burens van Ariful (9 jaar oud) hebben kokend water over zijn hoofd gegooid, omdat zijn ouders christen zijn. Wilt u meebidden voor dit gezin?
- Ethiopië: dank mee met Fasil en Ezana. Op het terrein van hun kerk is een school gebouwd, waardoor zij nu op een veilige plek onderwezen worden. Ook kinderen van voormalige 'vijanden' bezoeken inmiddels deze school. De gemeenschap is veranderd.
- Dat kinderen mogen zien dat het zwakke van God echt sterker is dan het kwaad van de mensen. Dat Gods liefde en kracht het laatste woord hebben (Zach 4:6).

De kracht van woorden

Woorden kunnen verdacht maken
Verdelen, onrust stoken
Woorden kunnen afbreken
Vragen om een weerwoord

Woorden kunnen ondermijnen
Verwonden, over grenzen gaan
Woorden kunnen moorden
Het begin zijn van een oorlog

Woorden kunnen verbinden
Vergeven, verzoenen
Woorden kunnen opbouwen
Het begin zijn van vrede en recht

Marinus van den Berg

Shalom

Shalom Israël
Gods eeuwige oogappel

Shalom Jeruzalem
stad van IMMANUËL

Shalom wereld
volmaakte vrede op aarde

Shalom broer en zus
genade en vrede geven een kus

Leo Heuvelman

Open Kaart

Voor deze open kaart heb ik, Marlies Schouten, Joanne van de Geer gevraagd om in gesprek te gaan. Bedankt voor het gesprek Joanne!

Ik ben Joanne van de Geer, 28 jaar en werk bij Delta Medic in IJsselstein. Een klein bedrijf van in totaal 6 mensen en wij zijn leverancier van anesthesie en beademingsapparatuur voor dierenartsen. In mijn vrije tijd ben ik vaak thuis op de boerderij te vinden, of hardlopend door Benschop.

Op welke manier draag jij jouw steentje bij aan de opbouw van de gemeente?

Samen met Tirza van der Stok geef ik zondagsschool aan de oudste groep, altijd erg gezellig om met de kinderen te praten, te luisteren, leuke spelletjes te doen en knutsels te maken. Daarnaast zit ik in de commissie van de rommelmarkt. Ik vind het super leuk om met elkaar wat moois neer te zetten, waarbij we elk jaar een groot bedrag aan een goed doel mogen schenken.

Wat was voor jou een bijzondere ervaring in de kerk?

In 2019 mocht ik belijdenis doen. Ik had me een half jaar voorafgaand opgegeven, en ik bleek dat seizoen de enige te zijn. Er is me vaak gevraagd: hoe is dat, als je de enige bent, durf je dan wel belijdenis te doen.. Ik heb het nooit vervelend gevonden dat ik de enige was, het was altijd gezellig bij Ds. Bos en zijn vrouw. We konden veel praten en we hadden de tijd om dieper op een onderwerp in te gaan. Tip voor iedereen: als je twijfelt om belijdenis te doen omdat je misschien wel de enige bent. Ga dan zeker belijdenis doen want je bent nooit alleen, de Heere en de gemeente staan naast je!

Wat vind jij positief aan onze kerk?

Benschop is niet heel groot maar dat maakt juist dat velen elkaar kennen. Ik vind het zelf erg gezellig om iedereen te zien op zondag. En na de ochtenddienst even bijkletsen met een kopje koffie is dan erg leuk. Daarnaast vind ik het mooi om te zien dat we goede contacten hebben met elkaar, zowel jong als ouder. En dat we die contacten blijven stimuleren, want een gemeente ben je met elkaar.

.....

NIETSTE BIEDEN

“Here, U roep ik aan,.....luister naar mij nu ik tot U roep.” Psalm 141 : 1

Nicodemus kwam midden in de nacht naar Jezus toe. De centurio riep midden op de dag de hulp van Jezus in. De melaatse vrouw die gezondigd had, benaderden Hem te midden van de menigte. Zacheüs zat boven in een boom. Mattheüs gaf een feestje ter ere van Hem. De geleerden. De machtigen. De verschoppelingen. De zieken. De eenzamen. De rijken. Wie heeft ooit zo'n veelkleurig gezelschap verzameld? Wat ze gemeen hadden was dat hun schatkist van hoop leeg was, lang geleden leeggeroofd door oplichters en profiteurs. Hoewel ze Hem niets te bieden hadden, vroegen ze Jezus om alles: opnieuw geboren worden, een tweede kans, een nieuw begin, een rein geweten. En allemaal - zonder uitzondering - kregen ze waar ze om vroegen.

Kind

Nog altijd zijn er ouders die hun kleine kinderen leren bidden wat mij indertijd ook is aangeleerd:

*Leer mij vroeg uw kind te worden,
neem mij aan, schoon jong en klein,
laat mij van uw grote kudde
toch een heel klein schaapje zijn.*

Ik moest daar toen direct achteraan bidden:

'Wilt U mij ook een nieuw hartje geven, om Jezus' wil.' Amen.'

Ik weet nog goed dat ik als klein kind jarenlang tobde over de vraag hoe ik in vredesnaam zo'n nieuw hartje kon krijgen. Aanvankelijk meende ik dat ik naar het ziekenhuis zou moeten voor een operatie door een hartspecialist, maar lang duurde het neit of ik begreep dat het zo niet kon: God zelf moest eraan te pas komen om mij zo'n nieuw hart te geven. Ik bad m'n knietjes kapot, maar wat ik kreeg, geen nieuw hart.

Die ellendige zoektocht naar een nieuw hart duurde en duurde maar, totdat mijn lieve vader, die mij overigens dat gebed zelf geleerd had, tot de ontdekking kwam dat dit gebed

misschien toch niet helemaal in de lijn van het evangelie was. Hij noemde mij - ik weet het nog goed! - de naam van Kohlbrugge. De predikant dr. Hermann Friedrich Kohlbrugge is bekend geworden door zijn oerbijbelse visie op het werk van Christus. Zo zei hij bijvoorbeeld: 'Wij zijn op Golgotha bekeerd.'

Wat wilde hij daarmee zeggen? Dit: God vraagt niet van ons dat wij ons in duizend bochten wringen om goede, brave, vrome, bekeerde christenen te worden. Al zou je dat willen, het lukt je nooit! God vraagt van ons iets anders. Hij vraagt ons alleen om te vertrouwen.

En wat moet ik dan vertrouwen? Ik moet, ik mág erop vertrouwen dat wat Christus deed, ook voor mij is gedaan. Kortom, wie zich dankbaar en gelovig keert tot Christus, is al bekeerd genoeg! 't Geloof ziet Jezus Christus aan: wat Hij deed is genoeg gedaan', zo zingen we dan ook in dat prachtige gezang 344 uit het *Liedboek voor de kerken*.

En zo heb ik dan, dankzij mijn vader en Kohlbrugge, leren begrijpen wat Paulus allang in zijn brieven geschreven had: dat wij niet in onszelf, maar in Christus behouden zijn. Je zou eenvoudig kunnen zeggen: Christus is de hemelse illustratie van Gods ongekend grote genade. Moet ik wedergeboren worden? Moet ik bekeerd worden? Moet ik een kind van God worden? Het is alles even onmogelijk! Ik ben het alleen door het geloof in Hem die mij uit genade als zijn kind aanvaardt.

Wat is het toch intens verdrietig dat honderden lieve, trouwe kerkgangers tot aan hun laatste snik blijven tobben over de vraag of ze wel een kind van God mogen zijn. Menigeen die het avondmaal mijdt, doet dat om deze reden. ' Dat gaat zomaar niet!' Nee, inderdaad, dat gaat zomaar niet: daar moest een Godswonder aan te pas komen. En dat Godswonder is eraan te pas gekomen: Christus gaf zijn leven voor ons, toen wij nog zondaars waren. Daarom moesten we maar veel bidden - en nu ga ik dat oude gebedje met liefde reformeren:

*Leer mij als uw kind te leven,
aangenomen, al heel klein:
schaapje van de grote kudde
waar U herder van wilt zijn.
Amen.*

André F. Troost

.....

Op reis

De vakantie staat weer voor de deur. Alles is gepakt, auto vol, daar gaan we. Maar hoe gaan we? Hebben we de kaart op schoot, vinger bij de weg waar we op rijden of zijn we voorzien van TomTom? Je voert de bestemming in, en... "Rijdt naar de gemarkeerde route..." Daar gaan we dan. TomTom geeft aan waar we heen moeten. "Bij de volgende rotonde rechtsaf, daarna links aanhouden" Als je dan toch een verkeerde afslag neemt, wordt je automatisch gewaarschuwd: "Probeer om te draaien" Het werkt perfect, als je maar in verbinding blijft met de satelliet. Dat merk je als de verbinding wegvalt, dat zit dan niet in de satelliet, maar in onze TomTom. Als we door een tunnel rijden of een stad met hoge gebouwen, of zware bewolking.

Het deed me denken aan hoe God werkt. Hij wil ons leven sturen, de goede weg op, maar dan moeten wij wel de bestemming invoeren. Om ons af te stemmen op Hem en in contact te blijven met Hem. Als we dat doen, waarschuwt Hij als we fout gaan "Probeer om te draaien" Hoe blijf je in contact met Hem? Door het gebed, telkens opnieuw het contact zoeken. Net zoals de satelliet het signaal blijft uitzenden, blijft God ons sturen. Wij moeten onze TomTom, ons hart op Hem afstemmen. We moeten niet wegduiken in een tunnel, in deze zondige wereld. We moeten niet onze zorgen groter laten worden waardoor het contact wegvalt, net als in een grote stad met hoge gebouwen.

Blijf je handen vouwen, de antenne gericht op Hem. Jezus heeft het immers zelf gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en het Leven. Met Hem zit je op de goede weg. De weg naar het Leven, totdat aan het eind van de reis klinkt "Bestemming bereikt!"

.....

Tevreden zijn zonder geld is de steen der wijsheid

Kunt u nog zingen?

Kunt u nog zingen, zing dan mee met Christelijk gemengde zangvereniging “Zanglust” Momenteel heeft “Zanglust” vakantie, maar ondertussen worden alweer plannen voorbereid voor het nieuwe seizoen. Zo hebben wij een uitnodiging uit Katwijk aan Zee ontvangen van de commissie Zomeravondzang om D.V. 28 augustus, samen met het Zuid-Holland Koor uit Bergambacht, een avond te verzorgen in het Witte Kerkje aan de Boulevard.

D.V. 4 september starten de repetities weer. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom en weet wel: De eerste drie weken zijn gratis. Wij repeteren van 19.30u tot 21.30u.

Door een trieste gebeurtenis op 24 mei j.l. in Schoonrewoerd is daar het concert, georganiseerd door Laudate Dominum, afgelast en hebben wij opnieuw een uitnodiging ontvangen. Nu voor D.V. 13 september. Bij gezondheid hopen wij daarheen te gaan om onze liederen te zingen tot eer van God.

Voor D.V. 21 september kregen wij een uitnodiging van de Hervormde Gemeente IJsselstein om een zanguurtje in Het Kruispunt te verzorgen tijdens de gemeentedag. Wij hopen daar die zaterdagmiddag om 14.30u met elkaar te gaan zingen.

Daar wij het afgelopen seizoen winter/voorjaar 2023/2024 samen gewerkt hebben met projectkoor leden willen wij ook dit jaar weer een kerst-projectkoor starten op D.V. 9 oktober, voor een optreden tijdens de Volkskerstzang D.V. 18 december in de R.K. St. Victorkerk en op Eerste Kerstdag met ons kerstconcert in de Hervormde Kerk. Kosten voor dit projectkoor zijn € 50,00 per persoon. Het zou fijn zijn als uw stem dan ook klinkt in het koor.

Zoals u ziet hebben wij al een goed gevulde agenda voor de komende maanden. Heeft u al eens overwogen om in koorverband te gaan zingen, kom dan op 4 september naar de Protestante Gemeente Kerk, Dorp 209.

Tot ziens,
Het bestuur van Zanglust

.....

**Het kwade dat de mens doet, overleeft hem;
het goede gaat vaak mee in 't graf.**
W. Shakespeare

Adressenlijst

Vergeten we niet de langdurig zieken, ouderen, leden en oud leden, die buiten onze gemeente verblijven? Verras met een kaartje of bezoekje, daar worden ze erg blij van.

De adressen van mensen die in woonzorgcentra, verpleeghuizen of thuis verblijven:

Marieke Suur

Mevr. J. Bakker-Otten

Mevr. L.C. van Roest-Blok

Lotte Overbeek

Dhr. en Mevr. Leen-van Breugel

Mevr. C.H.J. Timmer-Schalkwijk

Mario Rietveld en fam.

Mevr. J. Versteeg-Doornenbal

Mevr. G.M. Doornenbal-Zwijnenburg

I . v . m de privacywetgeving mogen de adressen niet online worden getoond. Wilt u toch een kaartje sturen of een bezoekje brengen? Neem contact op met de redactie

Zijn we iemand vergeten, of staat er iets verkeerd in deze lijst?
Laat het ons a.u.b. weten!

.....

Wie God zoekt, heeft hem al gevonden
Graham Greene

.....

De redactie van de Sonar wenst u een fijne zomer

Agenda

Week 27

Dinsdag 02-07

11:30 Zomerlunch

Week 28

Zondag 07-07

09:30 Ds. C.M. Baan uit Nieuwpoort

18:30 Ds. C.J. Overeem uit Zegveld

Dinsdag 09-07

14:30 Spelletjesmiddag

Week 29

Zondag 14-07

09:30 Ds. M.W.Westerink uit Veenendaal

18:30 Ds. E.G. de Kruijff uit Maarssen

Week 30

Zondag 21-07

09:30 Ds. C. Bos uit Benschop

18:30 Prop. M.A.H. Rolfes uit Oud Beijerland

Week 31

Zondag 28-07

09:30 Ds. H.J. Lam uit Moordrecht

18:30 Ds. C. Cluistra uit

Capelle aan den IJssel

Week 32

Zondag 04-08

09:30 Ds. J.J. ten Brinke uit Oud Beijerland

18:30 Ds. C.D. Zonneberg uit

Hardinxveld-Giessendam

Dinsdag 06-08

14:30 Spelletjesmiddag

Week 33

Zondag 11-08

09:30 Ds. A. de Reuver uit Waddinxveen

18:30 Ds. A. van Hees uit Apeldoorn

Week 34

Zondag 18-08

09:30 Prop. D.P.A. Damsteeg uit Leerdam

18:30 Ds. S.J. Verheij uit Sliedrecht

Week 35

Zondag 25-08

09:30 Ds. J.A.C. Olie uit Delft

18:30 Ds. G. van Wijk uit Hedel

Terugkerende activiteiten

Zondagsschool (wekelijks)

09:30 Crèche

09:30 Groep I

Gebedskring; 13-07, 03-08, 24-08 07:00

Kijk voor de actuele agenda op: www.hervormdbenschop.protestantsekerk.net/agendapagina

De volgende Sonar verschijnt op: 25 augustus '24

Inleverdatum: 10 augustus '24

Redactie: Maria van Meijeren, Henk Oskam, Hilbert Oskam,
Clazien Schep, Sander Schouten en Marja van Vliet

Contact: red.hervormdbenschop@gmail.com